

## Meditatie

### Overdenking

*There is a crack in everything, that's how the light gets in*

- Leonard Cohen

In alles zit een barst, zo komt het licht naar binnen.

Johannes 9:3... Gods werk moet door Hem zichtbaar worden...

Mogelijk herkent u het, dat de tekst die je hoort of leest je aan het denken zet. Dat een onverwachte ontmoeting je op een ander spoor brengt. Precies op het goede moment. Misschien is het de zon door de wolken op het strand die verschil maakt op een dag, of de glimlach van de passant, die je morgen opfleurt. Of er is een muziknummer op de radio, dat troostend binnenkomt. Dat nummer, precies nu!

*Wat is toeval in ons 'maakbare' leven?*

De man in het evangelie wordt blindgeboren. Jezus geeft duidelijk antwoord aan de omstanders. De blindheid van deze mens komt niet door zonde van hem of zijn ouders (dat dacht men in de tijd van Jezus). Over maakbaarheid gesproken, gezondheid is nog steeds een geschenk, dat je toevalt.

*Wat er gebeurt in Johannes 9?* Jezus brengt onder onze aandacht dat soms lijden, in dit geval de blindheid van een mens, door God gebruikt kan worden om Zijn grootheid en betrokkenheid bij onze levens te tonen. Doordat de man doet wat Jezus zegt, ontvangt hij letterlijk licht en komt Jezus als Heiland/Heelmaker aan het licht. Het weerbarstige leven krijgt een nieuwe kans door de genezing van de blindgeborene.

Maar niet ieder mens geneest lichamelijk, dat was niet zo in de tijd van Jezus, ook vandaag niet. Hoewel ik vrijmoedig om genezing kan bidden, heb ik ontdekt dat genezing ook anders kan verlopen. Ik noem het heilzaam wanneer een mens de kracht krijgt om te leven met zijn ziekte. Soms vindt het licht van God zijn weg juist door de barsten in ons bestaan heen.

*Wat bedoel ik?*

Op 14 augustus preekte ik over 1 Corintiërs 13, de poëtische tekst over de liefde en het thema Liefde blijft bestaan, liefde heeft eeuwigheidswaarde. Ik sprak over verlies, teleurstelling, gekwetst worden door een ander, hoe het ons gehavend achter kan laten, met pijnlijke breuklijnen. Maar door goddelijke en oprechte menselijke liefde kan er een kentering ontstaan. Liefde doet ons opstaan, opnieuw beginnen of doorgaan.

Waar heb je over gepreekt? vroeg onze goede vriend Hans in de week erna. Hij was op dat moment langdurig en ernstig ziek. En ik vertelde over de tekst van L.Cohen die in die preek als beeld klonk: 'There is a crack in everything, that's how the light gets in.' (vertaling: In alles zit een barst, zo komt het licht naar binnen). Hoe door de barsten van het leven - soms juist daardoor - het licht binnenkomt. En hoe we aan liefde kunnen groeien en bloeien

ondanks onze omstandigheden. Ik voegde eraan toe dat ik dat ook ontdekte in zijn leven. Het is echt zo, de manier waarop hij al jaren omgaat met zijn chronische ziekte. Hoe hij aandachtig blijft voor wie hem bezoekt, het glas voortdurend halfvol ziet. Hij is bewonderenswaardig, al wuift hij dat weg. Hans maakt iets van zijn leven, al is zijn actieradius al een aantal jaar beperkt.

Ik wil u niet onthouden wat ik over hem met Pasen vertelde in Domburg. Hans wenkte me, toen ik langsliep, zwaaide...en hij deed de deur open met zijn zuurstofmasker op, zingend: Laat juichen om God die koning...Exultet. Hij zei ik zing de hele dag het Exultet, de Paasjubelzang (hij is Rooms-Katholiek). Ooit had hij een eigen zaak, adviseerde mensen, zat volop in het verenigingsleven, politiek actief. Nu is hij vreselijk moe na het aankleden. Hij heeft praatjes vanuit zijn scootmobiel, maar levert maandelijks veel in, gaat achteruit. En toch, hij is een Heel mens. Ik krijg het lied deze dagen niet uit mijn hoofd zegt hij en met een big smile: ik krijg er nog lucht van ook want mijn uitademing wordt langer. Af en toe stap ik over naar: boer wat zegt je van mij kippen, maar dan toch weer. Laat juichen... zelden een positiever mens ontmoet die geleerd heeft het te doen wat is, en zo ook mij inspireert. Geen zelfmedelijden als het tegenzit!

Genezen/Helen: Het betekent niet je hebt een probleem en ik los het voor je op als je hard bidt: opgelost. Al geloof ik dat er iets gebeurt van Godswege wanneer je bidt (anders zou ik het niet doen) Helen: Het betekent niet, je bent verdrietig en met mijn toverstaf heel ik je, weg verdriet of zonde waar je mee worstelt, vanaf nu gaat het goed. Jezus komt als Gods zoon bij ons met zijn verwondingen, afgewezen, mishandeld, gedood. Hij brengt ons door die diepte heen nieuwe kracht, opstandingskracht. Helen betekent dat er iets verandert, je wordt een ander mens, met je littekens, je problemen en worsteling. Vrij om te leven, te struikelen en opnieuw te beginnen met al wat is.

Terwijl ik deze overdenking schrijf, ben ik ook een afscheid aan het voorbereiden. Hans is vorige week overleden, na een moedige strijd, in alle rust. In de voorbereiding van zijn afscheid begon zijn zus: Als ik aan Hans denk...There is a crack in everything, that's how the light gets in, (vertaling: In alles zit een barst, zo komt het licht naar binnen). Zij wist niets van ons gesprek over de laatste zondagsdienst. Het zal u niet verwonderen dat die tekst op zijn rouwkaart terecht is gekomen. Als levend voorbeeld van Gods werk door de gebrokenheid, de barsten van het leven heen. En wij zingen in zijn afscheid een jubelzang, om een leven dat niet verloren ging door ziekte maar juist helderder is gaan stralen, als teken van Gods liefde in onze niet-maakbare wereld.

Ds. Evelyn Quaak - Kloet  
Predikante PKN Aagtekerke-Domburg

## Kijkbijbel

Onlangs overleed kunstenaar Kees de Korte die de 'Kijkbijbel' illustreerde. Een kinderbijbel met weinig tekst maar met sprekende afbeeldingen. Hij werd de Dick Bruna van de Bijbel. De doelgroep was oorspronkelijk kinderen met een verstandelijke beperking, maar zijn werk sloeg heel breed aan en werd in 65 talen vertaald. In menig gezin werden kinderen door zijn kunst vertrouwd met bijbelverhalen. Kees de Korte verstond de kunst om de mensen heel dichtbij te schilderen, met herkenbare emoties, maar tegelijk blijft er iets spannends, iets geheimzinnigs. De afbeeldingen kon je daardoor steeds weer bekijken en van ouderlijk commentaar voorzien.



In ons gezin met drie jongens was de top 3: het verhaal van mensen die elkaar met stokken te lijf gaan (blz 21, waarop God zegt: 'ik ga hier een eind aan maken'), de uittocht uit Egypte met de farao die angstig ten ondergaat (kun je nu mooi actualiseren: de man uit Moskou) en bovenaan stond de storm op zee met Jezus die slaapt in de boot. "Pappa, kijk het zeil is helemaal kapot gescheurd.. Nu gaan ze verdrinken".



Toen Kees de Kort het verhaal van de verloren zoon, berooid tussen de varkens, ging verbeelden, werd zijn fascinatie voor varkens gewekt. Hij was verzot op varkens, hij vond ze intelligente en sympathieke dieren.

Op de website <https://keesdekort.com/> is veel moois te vinden

Pim Steenbergen

## Boven onze piano hangt een schilderij met de titel: Eens komt de grote zomer.

Het is geschilderd door Jeltje Hoogenkamp - bij velen welbekend omdat ze ooit de oude Veerse pastorie bewoonde. Die grote zomer komt uit het Liedboek : Eens komt de grote zomer, waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen. met groene eeuwigheid (lied 747).

'Groene eeuwigheid' ... is nog niet gekomen, wel een snikhete zomer, met lage waterstanden en omgekeerde vlaggen. 'Groene eeuwigheid en grazige weiden met die ene Herder' - je zingt ervan, maar met zorg in het hart. Zal het lukken om samen de lasten te dragen van allerlei veranderingen in de samenleving? Dat verhaal van de sterke schouders en de smalle beurs? Wordt het de ene belangengroep tegen de andere, of zoeken we het gemeenschappelijk belang?

In de kerkelijke gemeente zoeken we de samenwerking, met oog op de toekomst van de kerk.

*Dat betekent soms inleveren. Veranderen.*

*En niemand heeft hét recept.*

## Startzondag: " Aan tafel "



**Zondag 11 september** is het 'startzondag' met als thema 'Aan tafel!'. Dat is in vele kerken het jaarthema. Deze dienst is voorbereid door de commissie bijzondere diensten. In de bijbelverhalen speelt 'tafelen' een belangrijke rol. Daar komen dierbaren samen, maar ook aanvankelijk onbekende vreemdelingen.

Sara bakt voor drie vreemdelingen ( of waren het engelen?) een soort pannenkoeken. Jezus wordt vaak aan tafel gevraagd en vertelt dan zijn gelijkenissen. Aan tafel - of oosters liggend rond een lage tafel- komen de tongen los en kunnen harten open gaan. De Emmaüsgangers gaan aan tafel en dan worden hun ogen geopend als voor hen het brood gebroken wordt, door die aanvankelijk vreemde reisgenoot....

Wij willen deze zondag vieren dat, hoewel wij verschillend zijn qua geloof, achtergrond, of levenssituatie, gemeen hebben dat wij ons samen willen voeden door de woorden uit de Schrift en door de stem van Christus.

Daar gaan we op deze zondag uitdrukking aan geven door een tafel te maken vol bloemen.





Nog niet alle functies zijn nu opgevuld, maar we zijn blij dat we een aantal leden bereid hebben gevonden. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van 16 oktober, namen worden twee weken van tevoren afgekondigd.

*Sylvia van Dam Merrett*



## Vogelaarfonds

Na het vertrek van ds. Droogsma, bestond de 'commissie Vogelaarfonds' nog maar uit Sylvia van Dam (namens de kerkenraad), Heleen Slingenberg en Corstiaan Stolwijk. Het doel van dit fonds, dat is ontstaan vanuit een aanzienlijk legaat, is om activiteiten mogelijk te maken, die zich richten tot de hele samenleving van Veere. We vinden het belangrijk dat activiteiten zoals de koffie Korenmaat, Kompasmaaltijd, e.d. meer bekendheid krijgen en willen geld beschikbaar stellen voor meer promotie. Het tekort van de cantatediensten is voor vier jaar gegarandeerd. Bijzondere diensten zoals de Openluchtdienst kunnen aanspraak doen op het fonds. Om de betrokkenheid met onze Oekraïense vluchtelingen te vergroten, stellen we een bedrag beschikbaar wanneer een tolk nodig is. In het najaar willen we ons gaan verdiepen in de mogelijkheid voor één of twee jaarlijkse 'kliederkerk' bijeenkomsten, waarmee we jonge gezinnen hopen te kunnen betrekken. En ten slotte leek het ons goed om de commissie uit te breiden en hebben we Anneke van der Hooft en Chris Koole bereid gevonden om de commissie te komen versterken.

*Sylvia van Dam Merrett*



## NIEUWS UIT VEERE



Op **maandag 5 september** is de eerste Kompasmaaltijd van het seizoen om 18.00 uur in de Korenmaat. Alle deelnemers krijgen persoonlijk een uitnodiging. Mocht je die niet ontvangen en je wil wel deelnemen, neem dan contact op met Els Breef of Willy Koppejan.

De koks Els en Tannie zien er weer naar uit om iets heerlijk voor jullie klaar te maken.

***Laat je verrassen!!!!***



Inloopmorgen  
INLOOPMORGEN

## dinsdag 13 september

De eerstvolgende inloopmorgen is op dinsdag 13 september. Deze inloopmorgen is onder leiding van Ds. Pim Steenberg. In verband met zijn geplande vakantie is de inloopmorgen een week naar voren gehaald. Janny Blankenstijn zou deze inloopmorgen leiden, maar zij is nu benoemd als Kerkelijk Werker in Vlissingen en gaat zich daar volledig op richten. Wij wensen Janny veel succes toe.

De inloopmorgen is naast het gezellig samenzijn, een moment om onderwerpen of thema's uit kerk en samenleving met elkaar te bespreken. Iedereen uit Gapinge, Veere of die hier te gast is, is hiervoor van harte uitgenodigd, en het is niet aan een leeftijd gebonden. Er kunnen altijd onderwerpen aangedragen worden voor een volgende bijeenkomst.

*De inloopmorgen begint om 10 uur en duurt tot ca. 12 uur.*

***Allen van harte uitgenodigd.***

## Autodienst naar Kleine Kerk

4 september: Anke vd Berge  
 11 september: Editha Kraak  
 18 september: Petra Schot  
 2 oktober: Rinus Boone  
 16 oktober: David Pouwer



Contactpersoon: David Pouwer 0118 - 501784

## Wie brengt de bloemengroet

4 september: fam. Keerseemaker  
 11 september: dhr. P. Bliet  
 18 september: mevr. M. Joustra  
 2 oktober: fam. Keerseemaker



## Collecteopbrengsten Kleine Kerk

5 juni:	KiA Zuid-Afrika	€ 95,85
12 juni:	Mercy Ships Kerk	€ 120,90 € 59,00
19 juni:	SOV -créch Sobradinho Kerk	€ 137,15 € 66,00
3 juli:	Werelddiaconaat India Kerk	€ 133,80 € 93,50
10 juli:	Diaconie Kerk	€ 109,60 € 89,85
17 juli:	Diaconie Kerk	€ 107,45 € 95,70
24 juli:	Diaconie Kerk	€ 154,65 € 115,75
7 augustus:	Bloemengroet Kerk	€ 112,50 € 125,60
14 augustus:	KiA Egypte Kerk	€ 93,90 € 71,85

Je bent rijk als je tevreden  
 en gelukkig bent met wat je hebt.

## Cantatedienst



Zondag 9 oktober 2022  
 Kleine Kerk, Veere

Uitgevoerd wordt:  
 Missa a oito voces  
 (Joao Rodrigues Esteves)

Bachkoor BWV  
 Ludo Claesen,  
 muzikale leiding  
 ds. Marga Haas,  
 voorganger

Aanvang 16.30 uur

Gaat u ook weer genieten van de cantatedienst, met medewerking van het Bachkoor BWV uit Middelburg. De dienst wordt samengesteld door leden van het Bachkoor BWV, ds Marga Haas en leden van de commissie cantatediensten. Er is weer een mooie poster gemaakt.

Twee keer per jaar worden in de Kleine Kerk van Veere cantatediensten gehouden. Omdat hier voor het Bachkoor grote kosten aan verbonden zijn voor het aantrekken van een gastdirigent en instrumentalisten, is er geld nodig om de cantatediensten te behouden.

U kunt een bijdrage geven bij de collecte na de dienst. Ook kunt u "Vriend van de Veerse Cantatediensten" worden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL82RAB00335.061605 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere inzake Cantatedienst

Wij houden u dan tevens op de hoogte van de eerstvolgende diensten. Samen kunnen we de Veerse Cantatediensten continueren.

*Tiny Polderman, Petra Schot, Ellen Vooijs*





## Veere helpt elkaar

Op dinsdag 13 september krijgt de actie VEERE HELPT ELKAAR een nieuwe impuls. Er komen nieuwe kaarten voor het raam en er zijn nieuwe inwoners gekomen, die we op de hoogte gaan brengen. In de twee weken na 13 september wordt door vrijwilligers bij alle inwoners van de kern Veere een kaart gebracht en verteld over de actie.

In 2018 startte het eerste project VEERE HELPT ELKAAR. De Stadsraad Veere had het thema Zorg in het grote project "Fijn wonen in Veere" geïnventariseerd. Prioriteit nummer 1 was de vrijwillige zorg die mensen hebben voor elkaar. De Commissie Welzijn Veere stelde met ondersteuning van de Stichting Welzijn Veere een kaart op, die je voor je raam kan zetten en een sticker voor op de brievenbus in het buitengebied. Veere kleurde blauw van de kaarten.

Na 4 jaar komt er een vervolg en hopen we dat Veere rood/paars kleurt. Zo laten we zien dat er grote bereidheid is elkaar te helpen. Ook wordt op de kaart uitgelegd welke stappen je kunt zetten, wanneer er wellicht meer georganiseerde hulp nodig is en het eigen netwerk ontoereikend is. Zo kan de vrijwillig burgeradviseur hulp bieden om de vraag goed in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen. De vrijwilligers van burenhulp kunnen praktische hulp verlenen. Ook de huisarts speelt een belangrijke rol bijvoorbeeld bij eerstelijns hulp.

In de afgelopen 4 jaar viel het ons op dat hulp vragen niet gemakkelijk is voor veel mensen. We hopen dat door de actie de drempel om hulp te vragen verlaagd kan worden.

Op 13 september zal om 16.00 uur de start plaatsvinden in de Korenmaat in Veere, en om 17.00 uur zal de eerste kaart worden overhandigd aan een inwoner van de kern Veere.

*Ellen Vooijs, commissie Welzijn Veere*



## NIEUWS UIT GAPINGE

### Jarigen en jubilea in september

mevr. Harpe-Pauwe  
hoopt op 4 september 88 jaar te worden

mevr. Wattel-Jobse  
hoopt op 6 september 80 jaar te worden

mevr. Mesu-Maranus  
hoopt op 12 september 75 jaar te worden

mevr. Kwekkeboom-Lampert  
hoopt op 18 september 87 jaar te worden

dhr. en mevr. Meulenberg-de Klerk  
hopen op 18 september hun 65-jarig huwelijksjubileum te vieren

dhr. en mevr. Pauwe-Spruyt  
hopen op 3 oktober hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren

*Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!*



### Wie brengt de bloemengroet

25 september: fam. Sturm - Geldof  
9 oktober: fam. Eggink - Louws  
23 oktober: fam. Francke - de Nooijer





## Gapingse Dag

Zaterdag 3 september, tijdens de Gapingse dag, wordt de traditie van het olieballen bakken in ere gehouden. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor opvang Oekraïense vluchtelingen Veere.

*Steun deze actie en eet een bolletje mee !*

## Waar collecteren wij voor in de maand september

*U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk of op het laatste blad ( colofon) van het kerkblad.*

*Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.*

### 4 september

*1e collecte: Werelddiaconaat Myanmar*

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

*2e collecte: Kerk*



### 11 september

*1e collecte: PKN JOP*

Jongeren zijn de toekomst van de kerk ! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.



Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is, waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

*2e collecte: Diaconie*

### 18 september

*1e collecte: KIA Syrië*

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven.



Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

*2e collecte: Kerk*

### 25 september ( Heilig Avondmaal )

*1e collecte: "Potje praktische zaken" van Léonie Dieleman*

*2e collecte: Kerk*



2 oktober

*1e collecte: PKN Kerk en Israël*

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

*2e collecte: Diaconie*

## Lied: Voor ieder van ons (Lied 388: 1,4,5)

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor ieder van ons schoon water en brood,  
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk!*

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk!*

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd  
of gaaf, rechtvaardig of slecht, en ondanks de pijn: een  
plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk!*

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk!*

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,  
een plaats om te zijn, een plaats om te worden  
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk!*

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk!*

### Ontstaan

Niet alle liederen in Iona-bundels komen uit Iona of Glasgow zelf. De Iona Community heeft contacten over de hele wereld en krijgt dan ook liederen aangereikt van elders, die dezelfde Keltische spiritualiteit (zie het overzichtsartikel 'Iona als bron van liederen') ademen, zoals dit in Chicago uitgegeven lied van Shirley Erena Murray, met muziek van Lori True. Aan de tafel van de Heer is plaats voor iedereen; wij delen in zijn liefdevolle betrokkenheid op mensen en aanvaarden ieder zoals God ons aanvaardt. Deze notie wordt in vijf strofen uitgewerkt, waarbij verschillende maatschappelijke verhoudingen expliciet aan bod komen.

De vertaler, René van Loenen, zegt daarover: 'De Ionaliederen zijn nogal direct en uitgesproken qua taalgebruik. Ook in dit lied zijn daar voorbeelden van te vinden, zoals 'het delen van macht' ('dividing the power') in couplet 2 en 'rechtvaardig of slecht' ('just and unjust') in couplet 4. Zo expliciet zou ik het zelf nooit opschrijven. Maar de strekking is helder en van belang.'

Engelse tekst en vertaling

God verheugt zich als wij scheppers zijn van gerechtigheid en vreugde,  
zingt het Engelse refrein. In de vertaling:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen ... recht en geluk!

De herhaling in de tweede helft is tevens een uitbreiding, die sterk werkt: na een lange noot en een rust bij 'scheppen' (de puntjes in het citaat) volgt, bijna als ontknoping, niet alleen 'geluk' maar 'recht en geluk'. Dit geldt 'voor ieder van ons', in het Engels nog breder: 'for everyone born' - ook voor wie in de samenleving een minder bedeelde positie heeft.

Strofe 1 gaat over een veilige plek voor iedereen; de tafel biedt verrassend genoeg geen brood en wijn, maar schoon water en brood - een associatie met milieuvragen en een verwijzing naar het thema van de verdeling van de welvaart: gerechtigheid en heelheid van de schepping!

Strofe 2 gaat over vrouwen en mannen. In het lied van de dichteres: rollen herzien en herverdelen, een eerlijk systeem; in beide talen wordt 'het delen van macht' bezongen.

Strofe 3 stelt de verhouding van jong en oud aan de orde: een kinderhand in een gerimpelde hand gelegd. Ieder hoort erbij en is deel van het koor.

Strofe 4 is in het Engels nog directer dan in onze vertaling:

For just and unjust a place at the table,  
abuser, abused, with need to forgive,  
in anger, in hurt, a mind-set of mercy ...

De dichteres ziet misbruikten en misbruikers samen aan tafel; bij alle boosheid en pijn is veel vergeving nodig, in een sfeer van genade. De vertaler spreekt niet expliciet over misbruik, maar algemener over beschadigde mensen en van vergeving ondanks pijn. Dat maakt het lied (in elk geval deze strofe) wel voor meer situaties geschikt.

Strofe 5 vat het voorgaande samen: ieder mag er gewoon zijn, zonder angst, in vrijheid getuigen van Gods liefde voor ieder. De tafel van de Heer laat dat zien.





# KERKDIENTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)



De kerkdiensten worden zowel in Veere als Gapinge gehouden.

Alle diensten zullen worden uitgezonden via "Kerkdienstgemist.nl"

## 4 september

Veere

voorganger: ds. A. van der Maas (Wemeldinge)

collectes: Werelddiaconaat Myanmar  
en Kerk



## 11 september - Startzondag

Veere

voorganger: ds. Pim Steenberg (Middelburg)

collectes: PKN-JOP  
en Diaconie

## Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh

aanvang: 14.30 uur

4 september Avondmaal

voorganger: ds. Pim Steenberg

18 september

voorganger: dhr. Kees Simons

2 oktober

voorganger: dhr. Kees Simons

## 18 september

Veere

voorganger: ds. J.C. van de Putte (Zierikzee)

collectes: KiA Syrië  
en Kerk

## 25 september - Avondmaal

Gapinge

voorganger: ds. P. van Oosten (Middelburg)

collectes: "Potje praktische zaken"  
van Léonie Dieleman  
en Kerk

website: [www.pkn-gapinge-veere](http://www.pkn-gapinge-veere)

## 2 oktober

Veere

voorganger: ds. M. van Manen (Breskens)

collectes: Kerk & Israël  
en Diaconie



## ADRESSEN VEERE

**Kerkgebouw  
Kleine Kerk**  
Kapellestraat 27  
4351 AL Veere  
tel: 0118-501436

**De Korenmaat**  
Kerkstraat 6  
4351 AK Veere

**Predikant  
vacant**

**Bijstand pastoraat:**  
ds. J.W.(Pim) Steenbergen  
Middelburg  
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Pastoraat  
Wijkteam buitengebied**  
Johan Luijk (ouderling)  
Mariëlle en Jan-Peter Stevens  
Margot Corbijn (diaken)

**Wijkteam Veere stad**  
Hugo de Ridder (ouderling)  
Ellen Vooijs  
Petra Schot (diaken)

**Wijkteam Zanddijk**  
Tini Hengeveld (ouderling)  
Jozien Vercouteren  
David Pouwer (diaken)

**Nieuw-Sandenburgh**  
C. Simons (Rozenhof)  
Betsie Wattel (diaken)  
Coby Louwerse

**Scriba**  
Sylvia van Dam Merrett  
scribagave@pgveere.nl

**Voorzitter kerkenraad**  
Harry Buijter  
(voorzitter Veere en Combinatie)

**Kosters**  
Heleen Boone  
Fred Louwerse

**Verhuur en beheer Korenmaat**  
Jan van den Broeke  
verhuur@pgveere.nl

**Diaconie**  
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05  
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

**College van Kerkrentmeesters**  
Harry Buijter ( voorzitter)  
Heleen Slingenberg (secretaris)  
Willy Huijbregtse  
penningmeestercvk@pgveere.nl  
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)

Collectemunten van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.



## ADRESSEN GAPINGE

**Kerkgebouw - Torenerk**  
Dorpsstraat 25  
4352 AB Gapinge

**Predikant  
vacant**

**Bijstand pastoraat:**  
ds. J.W.(Pim) Steenbergen  
Middelburg  
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Voorzitter**  
Piet Aarnoutse  
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge

**Scriba**  
Ab Paauwe  
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge

**Pastoraat**  
Coranne Sturm  
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge

**Koster**  
Jannie Paauwe  
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge

**College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter**  
Arnold Eggink  
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge

**Penningmeester**  
Wim van Tatenhove  
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44  
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

**Diaconie  
Voorzitter**  
Lies Sturm

**Penningmeester:**  
Tannie Gideonse

**Zendings- en evang. commissie**  
Tannie Gideonse  
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge  
Rek.nr: NL87RABO0365.2094.06

**Ledenadministratie**  
Truus Looise

**Autodienst**  
Koos van Tatenhove

**Redactie kerkblad Gapinge**  
Jeannette Coppoolse,  
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge



tel: 0118-553765

tel: 06-53841938  
hofgapinge@gmail.com

tel: 0118 - 592678  
hofnieuwveerezicht96@gmail.com

tel: 06-43120957  
corannesturm@zeelandnet.nl

tel: 0118 - 591490

tel: 0118 - 592165  
ea.eggink@gmail.com

tel: 0118 - 596080  
wmtn@zeelandnet.nl

tel: 06-26842951  
joliebas@zeelandnet.nl

tel: 06 - 22840021

tel: 06 - 22840021  
a.j.gideonse@hotmail.com  
o.v.v. Zendingbijdrage

tel: 0118 - 591629  
truus.looise@gmail.com

tel: 0118 - 596080  
wmtn@zeelandnet.nl

tel: 0118-501615  
kerkbladgave@gmail.com

## COLOFON

'Op Weg', uitgave jaargang 28 - nummer 9  
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere  
en Protestantse Gemeente Gapinge  
website: [www.pkn-gapinge-veere.nl](http://www.pkn-gapinge-veere.nl)  
Inleveradres kopij en eindredactie  
Marianne Cleeren-Boone  
tel: 06-13370916 / e-mail: [kerkbladgave@gmail.com](mailto:kerkbladgave@gmail.com)  
Uiterste inleverdatum: **23 september 2022**  
Layout en opmaak: Adri Franke

