

Overdenking....

...Onbekommerd en
zorgeloos...



Dansje in de kerk

Marius van Dokkum ©2021 Art Revisited, Tolbert NL

Wellicht kent u de kunstschilder Marius van Dokkum (1957). Zijn werk is te bewonderen in het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk. Eén werk van hem zie ik elke dag. Het staat, ingelijst en wel, in mijn werkkamer. Het is ontzettend fijn dat er toestemming is verleend om het bedoelde schilderij in onze Kerkbode te mogen afdrukken, al is dat dan in zwart-wit en jammer genoeg niet in kleur (wie het graag in kleur wil zien googelt eenvoudig op Dansje in de kerk, Marius van Dokkum) (van harte aanbevelen!).

Je ziet een deel van een ietwat sombere kerkzaal; een hoge kansel met daarop een dominee met een bril en een kaal hoofd en een witte bef, een paar banken met kerkgangers, het orgel en de organist op de balustrade, en aan het plafond een kroonluchter. De gezichten van de mensen staan zorgelijk en moe, en verstoord, streng ook. Afwijzend. Ik denk dat die mensen echt veel zorgen hebben en moe zijn. Maar hun afwijzende uitstraling wordt duidelijk veroorzaakt door het kind. Een meisje. Ze is hooguit een jaar of drie, vier. Ze draagt een helderrood truitje en ze danst. Haar vrolijkheid spàt er van af! Haar armen in de lucht, haar beide staartjes dansend om haar hoofd. Maar de grote mensen storen zich nadrukkelijk aan haar.

Een groot contrast, die somberte en die vrolijkheid. 'Worden als een kind', schiet door me heen. Leven als een onbevungen kind in tijden waarin bezorgdheid en somberte hun schaduw zomaar over je dagen heen kunnen leggen. Marius van Dokkum heeft de gave om met humor een bepaalde boodschap af te geven. Op dit werk, dat de titel Dansje in de kerk draagt, is de boodschap dat er iets niet klopt als je in de kerk zo terneergeslagen bij elkaar zit. Dat zie je natuurlijk aan het dansende meisje dat totaal niet bezig is met al die somberheid, en er is ook nog een ander detail dat die boodschap uitdraagt: de kansel die aan de muur is bevestigd, hangt hoog en er staat een dominee op, maar... er is geen trap.

Hoe is hij op die kansel gekomen? Enne... hoe komt hij er straks weer af? Dit detail, of beter gezegd: het ontbrekende detail van de kanseltrap zegt met humor: er klopt iets niet met al deze sombere zorgelijkheid.

Zelf hebben we heus ook zorgen genoeg. Maar bij de pakken neerzitten, somber worden, helpt ons niet van de zorgen af, integendeel. In mijn gemeenten mag ik veel mensen ontmoeten die daar weet van hebben. Steeds weer valt me dat op. De zorgen zijn er, die worden niet weggepraat, maar je moet verder. Het leven gaat door. Dus je kunt maar beter zoeken naar wegen om er, ondanks alles het beste van te maken. Om niet de schaduw- maar de zonzijde te zoeken.

Door niet te kijken naar wat niet kan maar juist naar wat wel kan. Dat is precies wat het meisje in het rood met de springerige staartjes ook doet.

Maar ja. Soms is dat allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, de zonzijde zoeken en van zelfs de meest sombere dag nog het beste maken. Gelukkig hoeven wij dat niet allemaal op alleen eigen kracht te doen. We kunnen elkáár kracht geven, elkaar bekrachtigen. Elkaar moed inspreken.

Aandacht aan elkaar besteden. En tezamen ontvangen we kracht, en moed, en aandacht vanuit ons geloof. 'Kom naar Mij als je moe en belast bent, Ik zal je rust geven' (Matt. 11:28).

Nu is zoeken naar de zonzijde één ding, en ook met 'naar Hem komen' weten we in ons dagelijkse leven nog wel raad. Want met ons gebed kunnen we ten allen tijde bij Hem terecht. Maar dan!

Dan krijg je rust? Ja, dan krijg je rust. Kijk maar naar het dansende meisje, naar haar onbekommerde, zorgeloze dansje. En kijk dan vooral ook naar de plek waar haar voetjes huppelen: op een lichte plek op deze sombere kerkvloer. Nergens zie je een raam, je ziet ook geen lichtinval en geen zonneschijn; toch is die lichtbundel er die precies dáár op de vloer valt waar het meisje danst.

Het meisje verstaat de kunst van het zorgeloos zijn. Omdat ze de kunst van het loslaten verstaat!

Gaan wij met onze bekommernis naar Hem, dan kunnen wij ons oefenen in loslaten, zodat wij steeds meer die kunst leren verstaan. Want het loslaten van je zorgen is een kunst, maar het is te doen.

Ook onder onze voeten verschijnt dan een bundel licht. Zelfs als de omstandigheden op z'n somberst zijn.

*pastor Maria Opgelder,
Protestantse Gemeenten Vrouwenpolder en Kleverskerke*



IN en OM de Gemeente

Uit de gemeente kan ik melden dat de afgelopen weken twee gemeenteleden in het ziekenhuis waren opgenomen en nu wachten op een revalidatieplek.

Wij wensen hen een effectieve behandeling en goede moed toe. Een verhuizing vanuit Kortgene met de nodige obstakels is gelukkig gebeurd: Aty van Laar - Schep woont sinds enkele weken in haar appartement bij Nieuw Sandenburgh. We wensen haar op deze nieuwe stek gezondheid en goed gezelschap toe.

Op 8 oktober zal ons gemeentelid Janny Blankenstijn worden bevestigd in het ambt van predikant in de Jacobskerk te Vlissingen. Na de zegening en handoplegging(en) doet ze zoals het zo mooi heet 'intrede': de aanvaarding van het ambt door de dienst verder te leiden en de verkondiging te doen - wat ze overigens al een hele tijd doet !

Voor Janny een bijzonder moment, na vele jaren studie naast het werk en nog eens verstoord door een lelijke val bij het boenen van de vloer (misschien zit daar ooit nog eens een preek in over 'Hij zal uw voet niet laten wankelen' Psalm 121:1 ?) Het gerucht gaat dat ze in een te Veere vervaardigde toga/gebedskleed zal voorgaan.

Benieuwd naar deze couture !

Wij hopen op een mooie dienst en wensen haar alvast Gods zegen toe op haar wegen in Vlissingen en de felicitaties ook alvast voor Margot.

Omdat ik in de komende maand geen diensten in Veere of Gapinge heb, is mijn stukje dit keer kort.

Rest me te vertellen dat mijn vrouw Corrien en ik op Monumentendag genoten hebben van de prachtige film die Jouke Droogsmas en de zijnen maakten van de molen in Gapinge, de rondleiding en aansluitend het bier met pannenkoekjes, waarvan ik de naam helaas kwijt ben: smoeties of smouties ?

*Een hartelijke groet van
Pim Steenbergen*

Gave

Nieuws uit de kerkenraad

Verslag van de gezamenlijke kerkenraad

Voordat ik definitief afscheid neem, neem ik deze maand het scribaat waar voor Erno Jansen, die bezig is zijn nieuwe huis op te knappen. Wat ben je er vlug uit ! Het kost even wat moeite om me weer in te lezen, maar eigenlijk is het ook fijn om iedereen weer eens te zien ! Ondanks het feit dat er vier leden van de kerkenraad met vakantie zijn, blijft het een indrukwekkende groep van zeer betrokken en hardwerkende mensen.

Na de zomervakantie breken er drukke tijden aan voor de kerkenraad: de groothuisbezoeken worden voorbereid, de pastorale teams komen bij elkaar en er wordt een gemeentevond gepland. Doordat er nog steeds geen vervanging is gevonden voor de vertrekkende ouderling en diaken in Veere, beraadt de kerkenraad zich over de toekomst van de kerk. Om een visie te ontwikkelen is besloten in eerste instantie iedere vergadering de tijd te nemen om één onderwerp met elkaar te bespreken. De voorzitters zullen dit samen met Pim Steenbergen voorbereiden.

Dit gezegd hebbende, nu dat Johan Luijk per 1 november zijn taken neerlegt, zijn we blij dat Ank de Buck bereid is gevonden om als pastoraal werker voorlopig al zijn adressen over te nemen. Ineke Buiten wordt als 'bezoekvrijwilliger' aan het team Veere toegevoegd.

Ook hier zijn we erg blij mee !

Het beleidsplan is geëvalueerd. Een samenvatting is als bijlage aan het beleidsplan toegevoegd en kunt u op de website vinden. Een vast agendapunten is het doornemen van de komende diensten, en het zijn er heel wat met een bijzonder karakter: startdienst, bevestiging ambtsdragers, een cantatedienst en, als u dit leest, heeft de eerste 'Kliederkerk' plaats gevonden. Iets totaal nieuws, heel spannend ! Ook wordt een veelomvattend advent- en kerstproject voorbereid, waar u de komende maanden meer over zult horen.

Zonder dat u er veel van merkt, is de beroepingscommissie hard aan het werk, helaas tot nu toe zonder resultaat. Daar waar een paar jaar geleden nog meer dan tien predikanten op onze advertentie solliciteerden, blijken de tijden totaal te zijn gekeerd !

Meer hierover vindt u op de website en elders in dit blad.

Sylvia van Dam Merrett



Aankondiging gemeenteavond

De gemeenteavond vindt dit jaar plaats in Gapinge, op **23 november**. Naast de huishoudelijke mededelingen willen we er vooral een gezellige avond van maken met een ludiek programma, dus: **kom allen!**



Actie Schoenendoos

Graag willen we als diaconie van Gapinge en Veere weer meedoen aan de actie Schoenendoos van GAIN. Bij het kerkblad van november krijgt u de informatiefolder.

Wat kan jij doen voor een kind in armoede?

Meer dan je denkt!

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Een springtouw, een pet en ja, ook schoolspullen ... hiermee maak je een droom waar van een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Een zelf versierde doos gevuld met jouw spulletjes brengt een vriend dichtbij. Een onvergetelijk cadeau! In de landen waar het mag, delen we ook boekjes met Bijbelverhalen uit. Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde. In het kerkblad van november leest u hier meer over, o.a. waar en wanneer in te leveren.

Beroepingscommissie

Wanneer u dit leest is de Startzondag van 1 oktober jl. achter de rug. Na afloop van deze dienst heeft de Beroepscommissie, in de persoon van Mariska van den Broeke, de gemeente geïnformeerd over de voortgang in de afgelopen maanden. Onderstaand een verkorte weergave hiervan.

In vogelvlucht

De beroepscommissie is vanaf april 2023 bijeengekomen. De leden hiervan zijn: Mariska van den Broeke, Sylvia van Dam, Adri Franke, Tini Hengeveld, Erno Jansen, Nel Jobse, Marjan Luyk (secretaris), Ab Paauwe (voorzitter) en Pim Walraven. Ds. Pim Steenberg is adviseur en aanwezig tijdens de



vergaderingen en heeft een neutrale houding en geen stemrecht.

30 april en 7 mei jl. is de gemeente gevraagd om namen aan te leveren van personen, die eventueel in aanmerkingen zouden kunnen komen voor de predikantsplaats. De commissie heeft hier -op dat moment- geen response op gehad.

Op 9 mei is de solvabiliteitverklaring ontvangen, inhoudend dat we voor 80% een predikant mogen beroepen. Op 19 mei is de vacature aangeboden aan het landelijk dienstencentrum, 24 mei is deze daadwerkelijk geplaatst op de landelijke website van de PKN en in de digitale magazine. Tegelijkertijd is het mobiliteitsbureau ingeschakeld, zij bieden hulp bij het beroepingsproces.

Op 14 juni heeft de beroepingscommissie een advieslijst ontvangen van het mobiliteitscentrum met daarop 14 kandidaten, predikanten die beroepbaar zijn. De predikanten van de advieslijst zijn door ieder beluister (online via kerkdienst gemist). In de vergadering zijn alle kandidaten besproken waarbij ruimte was voor ieders mening over de dienst en de rol van de predikant. Alle kandidaten zijn aangeschreven, helaas zonder het gewenste resultaat. Naast de advieslijst zijn er in een later stadium nog een aantal predikanten aangedragen door de gemeente. Dit heeft geresulteerd in oriënterende gesprekken met 2 predikanten.

Het heeft niet tot een vervolg geleid.

Als commissie zien wij de volgende tendens:

- *het midden van het land is gewild onder predikanten. daarbuiten wordt ervaren als ver van familie en netwerk;*
- *de door ons benaderde predikanten willen nog niet weg uit de gemeente waar ze dienen;*
- *zij hebben het gevoel weer een start te kunnen maken na de coronatijd; en/of missen jeugd binnen onze gemeente.*
- *in onze directe omgeving zijn veel gemeentes vacant.*

Het is een algemeen en landelijk beeld. Ter vergelijking, de vorige beroepingscommissie ontving 14 sollicitaties, nu (ruim 5 jaar later) zijn er geen sollicitaties ontvangen van beroepbare predikanten. De beroepingscommissie heeft een poster van de vacature laten maken en deze verstuurd naar diverse faculteiten in Nederland en België. De poster hangt ook in onze beide kerkgebouwen. Overwogen wordt nog om in een landelijk dagblad de vacature te plaatsen.

Medio oktober vergadert de commissie weer.

We hebben een nieuwe lijst ontvangen vanuit het mobiliteitsbureau met daarop 7 kandidaten. Opnieuw de oproep aan uw allen om het beroepingsproces mee te nemen in uw gebed.

*Marjan Luyk,
secretaris beroepingscommissie*



God en de Kosmos

'De hemel verhaalt Gods majesteit, het uitspannel zegt: ik kom uit zijn handen' lezen wij in Psalm 19. Maar de gelovige wetenschapper Blaise Pascal (17e eeuw) schrijft "de eeuwige stilte van die onmetelijke ruimte jaagt mij schrik aan". Twee verschillende visies van gelovige mensen. Wat betekent het woord 'schepping'? Heeft 'geloof' iets te maken met hoe je naar het heelal kijkt? Eeuwenlang dacht men dat het heelal doortrokken was van een goddelijke kracht. Sinds de 'uitvinding' van natuurwetten kwam dat anders te liggen. God - of eigenlijk een bepaalde voorstelling van God- kon met pensioen of werd afgeschaft. God was niet meer nodig.



Deze avond bestaat uit een presentatie over hoe mensen in de loop der eeuwen zich de relatie tussen God/ het goddelijke en de kosmos voorstelden (inclusief moderne visies) en daarna gaan we met elkaar in gesprek over enkele 'grootschalige' vragen die dit thema in ons oproept. De avond wordt geleid door Ds. Pim Steenbergen.

Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: 'de Korenmaat', Veere
Leiding: ds. Pim Steenbergen

Contactpersoon en opgave:
Heleen Boone email: kerkextra@gmail.com tel. 501794



Bezoek synagoge

De sjoel van Middelburg is een springlevend monument. Verscholen achter een poortje staat in de monumentale binnenstad van de Zeeuwse hoofdstad een van de oudste synagogen van ons land, de 'sjoel van Middelburg'. Gebouwd in 1705 als eerste huis van samenkomst voor de Joden in de 'mediene' (buiten de grote steden).



In 1942 werd het gebouw door de Duitsers in beslag genomen, in 1944 bij de bevrijding van Walcheren door Brits granaatvuur ernstig beschadigd en in 1994 weer hersteld. De synagoge is nu weer in gebruik bij de Joodse Gemeente Zeeland. De synagoge is gelegen tussen de Herenstraat en de Sint Janstraat in Middelburg. De ingang van het poortje dat leidt naar de synagoge vindt u in de Herenstraat no. 14

Datum: dinsdag 24 oktober 2023
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Synagoge Middelburg
Leiding: Han Lobbezoo

Contactpersoon en opgave:
Han Lobbezoo email: hankie@zeelandnet.nl tel. 592033



VEERE - GAPINGE

Op zondag 24 september vond voor het eerst een Kliederkerk plaats in de Kleine Kerk in Veere. Een groepje van drie gemeenteleden had dit voorbereid, onder leiding van onze oud-predikant en gemeentelid Gerrit Klein. Op advies van de PKN, hadden we ervoor gekozen om dit na de dienst te doen: het is geen kerkdienst en het open en ongedwongen karakter zijn belangrijk, vinden we. Om 11 uur werden de vlag opgehangen en de activiteiten klaargezet. Er heerste al een beetje een feestelijke sfeer maar of er mensen zouden komen... Gelukkig hadden twee leden van de kerkenraad hun kleinkinderen

meegebracht en konden we aan de slag met een twintigtal mensen, groot en klein. Het thema was onbekend en kon, via de activiteiten, worden geraden. Naderhand werd het verhaal uit de doeken gedaan, voorgelezen en besproken. En we eindigden met een feestelijke pannenkoeken maaltijd. Toen we de kinderen vroegen of ze de volgende keer weer zouden komen, werd unaniem en enthousiast positief gereageerd.

De volgende Kliederkerk is gepland op
19 november in de Kleine Kerk, aanvang 12.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

ZEEUWS Weerzien

DE KRANT VOL HERINNERINGEN

ZEEUWS WEERZIEN

Sinds deze zomer heeft het College van Kerkrentmeesters aangegeven dat de Lees/vertel kring van Zeeuws Weerzien de Korenmaat mag gebruiken voor de bijeenkomsten zonder daarvoor huur te betalen. Daar is de Lees/vertel kring heel blij mee. In deze kring halen we verhalen uit het verleden op. Zo was er een bijeenkomst over feesten en hadden we het over het feest van 450 jaar Markizaat. Er was een mooie map vol foto's van André Pouwer. Op vrijdag 29 september gaat het ook nog over feest. Maar nu verjaardagsfeest. Hoe vierde vroeger uw verjaardag? De deelnemers hebben een uitnodiging ontvangen voor dit feestje!

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 27 oktober van 2 tot 3 in de Korenmaat.

Wilt u informatie over de Lees/vertel kring of een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een email naar basvooijs@zeelandnet.nl of bel Ellen Vooijs 0118501020.

Dini Helmers en Ellen Vooijs



Verras een mantelzorger in de gemeenten Middelburg en Veere! Actie rond de Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het weer de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden mantelzorgers bedankt voor de zorg die zij verlenen aan iemand uit hun omgeving. Manteling doet natuurlijk ook mee met een actie voor mantelzorgers die in de gemeenten Middelburg en Veere wonen.

Ken jij of ben jij een (jonge) mantelzorger woonachtig in de

gemeenten Middelburg of Veere?

En wil je hem, haar of jezelf in het zonnetje zetten? Meld de mantelzorger of jezelf dan aan via het formulier op www.manteling.nu. Manteling zorgt dat er rond de Dag van de Mantelzorg een leuke verrassing wordt bezorgd.

Wil je hulp bij het invullen van het formulier op de computer? Bel dan tussen 9:00-13:00 uur naar Manteling: 0118-553530, dan wij vullen het samen met jou in. Aanmelden kan van 22 september tot 30 oktober 2023. Woont de mantelzorger buiten Middelburg of Veere? Informeer dan bij het Steunpunt Mantelzorg in die gemeente welke actie zij hebben.

Let op: Onvolledige aanmeldingen of aanmeldingen met foutieve adresgegevens kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Activiteitenoverzicht mantelzorgers

Manteling helpt je graag om te zorgen dat je wát je doet nog beter, meer in balans en makkelijker kunt doen.

Hieronder vind je alle activiteiten voor de komende maanden.

CURSUS "OMGAAN MET DEMENTIE"

26 oktober & 2, 16 en 23 november

19:00- 21:00 uur in de ZB (Kousteensedijk 7) in Middelburg.

Eigen bijdrage voor deelnemers is € 25 of € 135*

WORKSHOP "MEER ENERGIE IN 7 DAGEN"

29 september

14:00-16:00 uur in de ZB (Kousteensedijk 7) in Middelburg.

Eigen bijdrage voor deelnemers is € 10 of € 25*

MANTELZORGCAFE

Vrije inloop op 6 oktober, 3 november en 1 december

10:00-12:00 uur in het Stadsklooster Sijpelhuys, Sijpelhuisstraat 12 in Middelburg.

WORKSHOP "SLAPEN ALS EEN MARMOT"

13 oktober 14:00-16:00 uur

in de ZB (Kousteensedijk 7) in Middelburg.

Let op: aanmelden tot 28 september.

Eigen bijdrage voor deelnemers is € 10 of € 25*

WORKSHOP "AAN DE BAK"

17 oktober of 8 november 13:00-16:30 uur in Kookboerderij Krommenhoeke in Biggekerke.

Eigen bijdrage voor deelnemers is € 10 of € 25*

CURSUS "OMGAAN MET IEMAND MET PSYCHISCHE PROBLEMEN"

31 oktober & 7, 21 en 28 november 19:15- 21:15 uur in Stadsklooster Sijpelhuys, Sijpelhuisstraat 12 in Middelburg.

Eigen bijdrage voor deelnemers is € 25 of € 135*

ZORGELOZE DAGEN (RESERVELIJST!)

14-16 november in Klooster Huissen.

Er kan nog aangemeld worden voor de reservelijst!

** Het laagste bedrag eigen bijdrage geldt voor mantelzorgers uit de gemeenten Middelburg en Veere.
Het hoogste bedrag is de eigen bijdrage voor mantelzorgers uit andere gemeenten.
Aanmelden via info@manteling.nu of (0118) 55 35 30 o.v.v. de activiteit.
Vermeld je naam, contactgegevens en de naam van diegene voor wie je zorgt!*



Stichting Als kanker je raakt is weer in Goes

Op 27 oktober is er in Goes een themadag van stichting Als kanker je raakt met als thema: "Rouw in mijn hart".

Deze dag is voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker.

s Morgens is er ruimte voor kennismaking en het met elkaar delen m.b.t. het verlies dat we allemaal hebben meegemaakt.

's Middags gaan we hier op een creatieve manier vorm aan geven.

Wanneer: 27 oktober

Waar: Mansholtlaan1
4463XG Goes

Tijd: Van 10.30 - 15:00 uur (Inloop vanaf 10:15 uur)

Opgave: www.alskankerjeraakt.nl/aanmelden-bijeenkomsten/

Kosten: Er zijn geen kosten aan deze dag, lunch wordt verzorgd

Jarigen in de maand oktober

dhr. Braam

hoopt 6 oktober 77 jaar te worden

dhr. Griep

hoopt 23 oktober 88 jaar te worden

dhr. Geschiere

hoopt 30 oktober 77 jaar te worden

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!



Wie brengt de bloemengroet in Gapinge



8 oktober: fam. Folcherts-Goossen
22 oktober: fam. Aarnoutse-de Voogd
12 november: fam. Volmer-van Scheltinga
26 november: fam. Pauwe-Reurink

Openstelling Kleine Kerk Veere 2023

Ook dit jaar was de kerk weer open in de zomermaanden, vele bezoekers (10.357) hebben de kerk bezocht. De bezoekers bekeken de tentoonstelling van de 'hongerdoeken', zaten even stil in de kerk en genoten van de rust, er werd ook weer veelvuldig een kaarsje aangestoken in de kapel. (bijna 1000 waxinelichtjes)

Zeeuws werk maakte een mooie standaard voor de waxinelichtjes. De gastheren en gastvrouwen hadden het dus druk; uitleg geven over de kerk en de hungerdoeken, zomaar goede gesprekken, en niet te vergeten een paar x op een dag de opgebrachte waxinelichtjes uit de standaard halen. De verkoop van siroop, azijntjes en jam bracht ook weer een mooi bedrag op. De kosten waren weer laag, de diaconie betaalt de waxinelichtjes, de jam enz. werd gesponsord door de makers, zodat een mooi bedrag naar de goede doelen kan.

€ 1.713,90 naar de S.O.V. voor het project Storm of life.

€ 100,00 naar de zending (verkoop kaarten)

€ 25,00 naar de kerk (verkoop geschiedenisboekjes)

Iedereen die heeft meegewerkt aan de openstelling:

BEDANKT!

Heleen Boone



Kaarsjesbranden in de Kerk

Er worden kaarsjes aangestoken tijdens de openstelling van de Klein Kerk. De glasplaat met daarop de ring met kaarsjes was regelmatig vol en zorgde voor wat rommelige aanblik. Op verzoek heb ik een nieuwe kaarsenstandaard ontworpen, die voor meerder doel gebruikt kon worden (zoals b.v. de gedachtenisdienst)
 Ontwerp: de drie zuilen op gesteld in een driehoek, zij vormen een drie eenheid en zijn verbonden met elkaar. De zuilen zijn voorzien van symbolische handen (ronde vormmmet daarin een ring zodat de kaarsjes makkelijk blijven zitten).

Het geheel is gemaakt door "Zeeuws Werk", de houtwerkplaats verzorgde de zuilen en de metaal werkplaats maakte te symbolisch handen die zwart zijn gepoedercoat. Al met al een mooi eindresultaat vinden wij, met dan k aan de mannen van Zeeuws werk.

Adri Franke



INLOOPMORGEN

Op 12 september was ik voor het eerst bij de inloopmorgen. We hadden een goed gesprek over welk beeld we hadden bij Jezus. Jesus Christ Superstar met blonde lange haren of toch een Arabier. Jezus een Joodse man.

Het was mooi om te zien hoe onder leiding van ds. Pim Steenbergens het gesprek steeds nieuwe wendingen nam en hoe open de deelnemers hun verhaal vertelden, vragen stelden en hun twijfels en onzekerheden op tafel legden. Ik kom zeker weer terug.

Op **17 oktober** is er weer een inloopmorgen in de Korenmaat. We starten om **10 uur** en het duurt tot 12 uur.

Ellen Vooijs, wilt u informatie over deze morgens, bel dan: 0118-501020

Autodienst Veere



Auto 1 :
 1 oktober van Borselelaan 18 E
 Peter van Breda Veere
 15 oktober David Pouwer Veere
 29 oktober Peter Wattel Veere
 5 november Cees Gideonse Veere

Auto 2 :
 1 oktober Sandenbughlaan 10 D/E
 Harry Buiten Veere
 8 oktober Petra Schot Gapinge
 15 oktober Rinus Boone Veere
 22 oktober Peter Wattel Gapinge
 29 oktober David Pouwer Veere

Wie brengt de bloemengroet in Veere

15 oktober: mevr. N. Franke
 29 oktober: fam. Breele
 5 november: fam. Koppejan



Hallelujah



Collecteopbrengsten Kleine Kerk Veere

13 augustus	
Kerk	€ 111,85
KiA Ghana	€ 135,10
20 augustus	
Kerk	€ 105,00
Diaconie	€ 91,30
3 september	
Kerk	€ 95,00
Werelddiaconaat Israël	€ 139,30
10 september	
Kerk	€ 103,35
Diaconie	€ 121,85
17 september	
Kerk	€ 133,20
Noodhulp Marokko en Libië	€ 319,70

Boeken gezocht !!!!

Als KIA groep willen we weer deelnemen aan de Adventsmarkt van 8 en 9 december. 2023. We willen dan boeken verkopen voor het nieuwe project "Delta voor Colombia". Wilt u alvast de boeken die in goede staat zijn bewaren of afgeven bij Betsie Wattel tel: 0647016894.

Mocht u er veel hebben en wilt u dat ze opgehaald worden dan kunt u bellen met Fred Louwerse tel: 0627425987.
Alvast bedankt!



*KIA groep
Anneke Gideonse, Davine Keerseemaker,
Fred Louwerse en Betsie Wattel*



Nieuws uit Mozambique

Kikkerlessen



Vanwege dichte mist kon het vliegtuig niet landen in Ethiopië. Ik voelde mijn maag opkomen en begon te transpireren. Met een spuugzak in mijn hand deed ik mijn ogen dicht, hopend dat ik de boel binnen zou kunnen houden. Na een uur trok de mist op, maar er waren '7 wachtenden voor ons' alvorens het landingsgestel daadwerkelijk kon worden uitgeklast. Bij het overstappen was er enige chaos op de luchthaven. We werden van gate naar gate gestuurd. Daar liep ik met knallende hoofdpijn en braakneigingen.

Wat wás ik blij toen ik uren later in Beira uitstapte en m'n koffers op de band zag liggen! 'Mwabwerera pontho?' klonk het diverse keren enthousiast op de luchthaven. 'Ben je weer terug?' Zonder problemen kreeg ik mijn 168 kikkers door de douane. Van Haribo, de snoepproducent, wel te verstaan. Moisés en Dazmira, een Mozambicaans echtpaar, brachten me naar Lamego. Ik zat achterin de auto en kwaakte niet zoveel, want m'n evenwicht was behoorlijk verstoord.

Met de studenten van de lerarenopleiding had ik het net voor mijn vertrek naar Nederland, bij een les over de invloed van de sociale media, gehad over het 'gekookte-kickersyndroom'. Het ging ongeveer als volgt: Dat wat je eet, gaat door je mond naar je maag. Als het eten niet goed bereid is of een bedorven ingrediënt bevat, protesteert je maag soms en stuurt de hap zonder pardon terug; dan geef je over. Een beroerde ervaring, maar het is ook een vorm van bescherming tegen iets schadelijks van buitenaf. Komt dat wat je ziet ook via je mond naar binnen en via de slokdarm in je maag? Nee, via je ogen. En als er iets schadelijks van buitenaf binnenkomt, geeft je hoofd dan ook over? Nee, het blijft daar hangen. Ons brein heeft namelijk het wonderlijke vermogen om iets te onthouden, waardoor bijvoorbeeld een kostbare herinnering opnieuw gekoesterd kan worden !

Helaas komen soms ook nare gebeurtenissen bovendien door een geur of een geluid of iets dergelijks. Daarnaast beïnvloedt dát wat je ziet je gevoel en dat wat je váák ziet, ga je mogelijk normaal vinden en nadoen.

Dit geldt dus ook voor mogelijk schadelijke beelden van buitenaf; je hoofd geeft immers niet over!



Het is net als die kikker, zo gaat het verhaal, die in een pan met water zit en niet doorheeft dat het water opgewarmd wordt, wat vervolgens tot zijn ondergang leidt. In tegenstelling tot de kikker die ineens, out of the blue, in een pan met warm water springt. Die zal maken dat hij wegkomt en uit de pan springen.

Op welke kikker lijk jij? 'Welke beelden laat je binnen komen en wat doen ze met je?'

En zo kwamen we o.a. te spreken over pornografie. Het werd doodstil en sommigen bewogen wat ongemakkelijk op hun stoel. Wat is porno? Waarom kijken mensen er naar, wat doet het met ze en waar leidt (lijdt) het toe? Ik vraag altijd één van de studenten om een deel van de gegeven les een week later opnieuw te geven, waarbij ze uiteraard gebruik mogen maken van eigen inzicht en creativiteit.

Het zijn eerstejaars en de meesten hebben nog niet veel ervaring; ze hebben dan ook regelmatig een kikker in hun keel wanneer ze voor de groep staan. Acácio stak zijn hand op; hij wilde het wel doen. Hij bleek een hoogvlieger qua lesgeven. Opnieuw zag ik een zeer getalenteerde Afrikaan, die veel in zijn mars heeft! Voor hij de daling inzette, aan het einde van de les, bleef hij nog even in de lucht hangen en zei: "Ik wil nog iets met jullie delen. Ik zat in een Whatsapp groep waarin pornosites werden gedeeld, maar na de les van vorige week heb ik besloten me te verwijderen uit die groep. Ik weet dat sommigen van jullie óók in die groep zitten. Misschien moeten jullie ook maken dat je wegkomt."

Een week of wat later keek ik de proefwerken na. In een andere klas schreef Zacarias iets soortgelijks: "Ik heb veel porno gekeken, maar heb besloten ermee te stoppen omdat ik nu inzie dat het mijn denken bevuilt."

Ik houd van aanschouwelijk onderwijs en 'men' vraagt hier in Mozambique vaak wat ik voor hen meegebracht heb na een bezoek aan Nederland. Met regelmaat antwoord ik dan: 'kuseka kwanga', mijn glimlach. Sommigen schateren dan van het lachen, anderen lachen enigszins als die boer die kiespijn heeft. Ik kan nu eenmaal niet voor iedereen iets meenemen. Maar de studenten hebben een speciaal plekje in mijn hart en toen ik nietsvermoedend de Wibra in Middelburg binnen liep, kwaakten de Haribo kikkers me tegemoet. Twee in een klein cellofaantje voor iedere student en de rest is geschiedenis.

In Nederland organiseerde mijn thuisfrontcommissie een ontmoeting voor mijn achterban. Ze hebben veel complimenten gekregen voor het leuk opgezette programma bij kaasboerderij Schellach, waar met



authentiek-Koppejans-beslag ook wafels werden gebakken. Voor mij was het een spannende vlucht om de overweldigende groep belangstellenden middels een presentatie mee te nemen op reis

naar Mozambique. We zagen hoe sesamzaad, rijst en mais worden verbouwd, gedorst, bereid en bewaard. Hoe mensen wonen, water halen, hun kleren wassen bij de rivier en we liepen een rondje over de markt. De kinderen met hun zelfgemaakt speelgoed oogstten bewondering en ik vertelde uiteraard over m'n werk; de lessen op de lerarenopleiding, de trainingen, het alfabetiseringswerk en het maken van leesmateriaal in het Sena.

Ook aan het Nederlandse publiek vertelde ik die avond over het 'gekookte kikker-syndroom' en de invloed van beelden van buitenaf, als voorbeeld van een stukje van een les. Na afloop van de avond kregen de aanwezige kinderen uiteraard óók een zakje met twee kikkers mee naar huis.

Een meisje van 4, dat de hele vlucht aandachtig bij haar vader op schoot had zitten luisteren, zei de volgende dag tegen haar moeder: "Ik ga mijn kikkers opeten en dat moet je doen met je ogen dicht."

Dat is nog eens een landing!
Die moeten we binnen zien te houden.

*Don't Froget!
Groet, Léonie*



Waar collecteren wij voor in oktober

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk of op het laatste blad (colofon) van het kerkblad. Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.

8 oktober

1e collecte: Kerk

2e collecte: Diaconie

15 oktober

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

22 oktober

1e collecte: Werelddiaconaat Indonesië
(Sterke vrouwen in de kerk)



Overall in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

<https://vimeo.com/131064628>

2e collecte: Kerk



29 oktober

1e collecte: GAIN/Schoenendoosactie



Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als het niet goed gaat in een land, raakt dat kinderen vaak het meest. Hun bestaan en hun dromen staan op het spel. Soms denk je: konden we maar iets doen! Met de Schoenendoosactie kun je deze kinderen écht helpen. Die doos vol spullen maakt dat een kind zich gezien voelt, naar school kan en weer toekomst ziet.

2e collecte: Kerk

5 november

1e collecte: KIA-Rwanda



In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Demonstratieboerderij:

Veel boerengezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

2e collecte: Kerk

KERKDIENTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)



De kerkdiensten worden zowel in Veere als Gapinge gehouden.

Alle diensten zullen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en www.pkn-gapinge-veere

8 oktober

Gapinge ds. M. van Manen (Breskens)
collectes: Kerk
Diaconie

15 oktober

Veere ds. J.C. van de Putte
m.m.v. koor Veere
collectes: Diaconie
Kerk

22 oktober - Wereldvoedseldag

Gapinge ds. J. Beijer (Middelburg)
collectes: Werelddiaconaat Indonesië
Kerk

29 oktober

Veere ds. G.J. Smit (Middelburg)
collectes: Gain / actie schoenendoos
Kerk

5 november - Gedachtedienst

Veere ds. L. de Kam (Oostkapelle)
collectes: KiA Rwanda
Kerk



Kerkdiensten in Nw. Sandenburg

15 okt - 15.00 uur dhr. Sander Janse

5 nov - 14.30 uur dhr. Jaap Almekinders



ADRESSEN VEERE

**Kerkgebouw
Kleine Kerk**
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat:

ds. J.W.(Pim) Steenberg
Middelburg tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Pastoraat

Wijkteam buitengebied
Johan Luijk (ouderling) tel: 06-23993974
Margot Corbijn (diaken) tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad

Hugo de Ridder (ouderling) tel: 06-36072898
Ellen Vooijs tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken) tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk

Tini Hengeveld (ouderling) tel: 06-27585203
Jozien Vercouteren tel: 06-31546674

Nieuw-Sandenburgh

C. Simons (Rozenhof) tel: 0118-466465
Betsie Wattel (diaken) tel: 06-47016894
Coby Louwerse tel: 0118 501318

Scriba

Sylvia van Dam Merrett tel: 0118-502151
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad

Petra Schot tel: 0118-851453

Kosters

Heleen Boone tel: 0118-501794
Fred Louwerse tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat

Jan van den Broeke tel: 06-22304293
verhuur@pgveere.nl

Diaconie

David Pouwer (penningmeester) tel: 0118-501784
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters

Heleen Stolwijk-Coppoolse (voorzitter) tel: 06-42295233
Géke Kloosterman (vicevoorzitter) tel: 06-30193234
Heleen Slingenberg (secretaris) tel: 06-55700388
Hielke Heij tel: 0118 -501564

penningmeester@pgveere.nl

Nel Heij (administrateur en ledenadministratie) tel: 0118- 501564

Collectemunten van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud van 10 over te maken op NL79 RABO 0335.0649.57
(t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.

ADRESSEN GAPINGE

Kerkgebouw - Torenerk
Dorpsstraat 25
4352 AB Gapinge

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat:

ds. J.W.(Pim) Steenberg
Middelburg tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter

Piet Aarnoutse
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge tel: 06-53841938
hofgapinge@gmail.com

Scriba

Ab Paauwe tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge hofnieuwweerezicht96@gmail.com

Pastoraat

Ab Paauwe tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge hofnieuwweerezicht96@gmail.com

Koster

Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
Arnold Eggink tel: 06-42940595
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge ea.eggink@gmail.com

Penningmeester

Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge tel: 0118 - 596080
wmtn@zeelandnet.nl

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie

Voorzitter
Lies Sturm tel: 06-26842951
joliebas@zeelandnet.nl

Penningmeester:

Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie

Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge a.j.gideonse@hotmail.com
Rek.nr: NL87RABO0365.2094.06 o.v.v. Zendingbijdrage

Ledenadministratie

Truus Looise tel: 0118 - 591629
truus.looise@gmail.com

Autodienst

Koos van Tatenhove tel: 0118 - 596080
wmtn@zeelandnet.nl

Redactie kerkblad Gapinge

Jeannette Coppoolse, tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge kerkbladgave@gmail.com

Zingt de Here een nieuw lied!



Protestantse Gemeente te Gapinge

COLOFON

'Op Weg', -jaargang 29 - nummer 10
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pkn-gapinge-veere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Op Weg van september verschijnt 4 november 2023
Uiterste inleverdatum: **26 oktober 2023**
Lay out en opmaak: Adri Franke