

Meditatie

Kerk en Synagoge

Zondag 'Kerk en Synagoge'. In alle kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland is het op de eerste zondag van oktober 'Israël-zondag'. Ik heb het dan liever over 'Kerk en Synagoge', want bij het woord Israël gaat het al snel over politiek. En sinds ik zelf in Israël ben geweest, weet ik dat ze allebei rechten hebben, de Israëli's hebben rechten én de Palestijnen hebben rechten. Het gaat er wat mij betreft niet om politieke propaganda te voeren vóór of tégen, het gaat wel om het geloof. De verbondenheid (zelfs 'onopgeefbaar', zoals in onze Kerkorde staat) tussen gelovige christenen en gelovige joden, kerk en synagoge. In verbondenheid geïnteresseerd zijn in elkaars gelovige traditie.

In de Joodse traditie wordt in oktober het **Loofhuttenfeest** gevierd. Het is één van de feesten die het christendom niet heeft overgenomen van het jodendom. Het zou zo mooi zijn om meteen na de zomer ook zo'n feest te vieren. Nu moeten wij, als christenen, nog wachten tot Advent. Maar we kunnen wel de betekenis van het feest tot ons nemen. Het Loofhuttenfeest ('Soekot' in het Hebreeuws) is een feest van zeven dagen, waarin men terugdenkt aan de tijd waarin het volk Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän. Soekot is een vreugdevol feest waarbij men ook viert dat de laatste oogst is binnengehaald. In Leviticus 23, 33-43 geeft God de opdracht om ieder jaar een week lang het Loofhuttenfeest te vieren, om terug te denken aan de tijd dat het volk Israël bevrijd werd uit het slavenland Egypte en daarna 40 jaar door de woestijn trok.



Dit jaar is het **Loofhuttenfeest van 9 tot 16 oktober 2022**. De bedoeling is, dat je voor die periode in je tuin of op je balkon een hut bouwt en daar een week in woont. De loofhut wordt gemaakt van natuurlijk materiaal, zoals takken en bladeren. Ook het dak wordt daarvan gemaakt. In het dak zitten kleine kieren, waardoor je de sterren kunt zien, het contact met de hemel. Door een weeklang in zo'n hut te wonen, sta je er bij stil hoe kwetsbaar en afhankelijk je bent en hoe belangrijk het besef is dat God je draagt. Het getuigt van een grote levenswijsheid om zo te leven, dat je het contact met 'de hemel' vasthoudt - en niet je hele leven dichttimert met allerlei zekerheden.

In de loofhut en in de synagoge wordt gedurende het Loofhuttenfeest gezwaaid met een bundeltje takken van vier verschillende bomen. Een palmtak, een mirretak, een wilgentak en een etrog (citrusvrucht). Deze bundel takken wordt de 'loelav' genoemd. Tijdens de sjabbat op het Loofhuttenfeest

zie je mensen met deze bundel naar de synagoge lopen. Natuurlijk heeft alles een betekenis en zijn het niet zomaar willekeurige takken! De etrog is geurig en smakelijk; dat slaat op de mensen die zowel de Tora bestuderen en ook leven. De palmtak is geurloos maar wel smakelijk; dat slaat op degenen die zich beperken tot de enkel Tora-studie. De mirretak is geurig, maar zonder smaak; dat stelt de mensen voor die de Tora niet bestuderen, maar hem wel leven. De wilgentak heeft geen geur en geen smaak, deze stelt de mensen voor die de Tora niet lezen en ook niet leven. Die hele bundel vormt een eenheid, iedereen hoort erbij en vult aan wat de ander mist.

Wat een prachtig beeld voor hoe ook wij als christelijke gemeente mogen zijn, zonder oordeel naar elkaar toe. Synagoge en Kerk, we kunnen veel van elkaar leren.

*Ds. Flip Beukenhorst,
protestants predikant te Oostkapelle*

Gave

Nieuws uit de gemeente

Tijdens de startdienst maakten we met elkaar een bloemenzee op de tafel. Om van te genieten - zoals Jezus van de lilies van het veld - én om ze daarna uit te delen.



Het drukte heel mooi uit wat kerk-zijn is: geloofsgemeenschap verzameld rond de tafel, rond het Geheim, maar ook daarvan uitdelen op de eigen manier, de handen uit de mouwen.

Een theoloog (Faber) schreef ooit een mooi boek over geloven met de titel 'Cirkelen om een geheim'. Bij 'cirkelen' zie ik beweging: zoeken, tasten, stilstaan en luisteren naar wat 'van

elders' komt, wat je niet in eigen macht hebt. Geheim, nooit te ontraadselen, aldoor ontglipt het. Soms licht het geheim van God op, bijvoorbeeld in een lied: Jij blijft geschreven in Gods hand (Lied 91-A). Je zoekt en weet je ineens gevonden. En dan weer verder, de wereld met al het mooie én ellendige. En opnieuw zoek je, terug naar die bron. Op die manier is geloven iets heel beweeglijks, steeds veranderend.

Over enige tijd zullen we bijeenkomsten plannen om met elkaar stil te staan bij het landelijke jaarthema "aan tafel".

HET IS GEZIEN
zondag 2 oktober 2022

Це бачили
Неділя, 2 жовтня 2022 р



Gezamenlijke viering Veerse & Oekraïense gemeenschappen
in Veere,
in de Kleine Kerk
aanvang: 10:00 uur
voorganger: ds. W.P. Jansen

спільне церковне служіння Veerse та українських громад у Veere
в Малій Церкві,
початок о: 10 год.
Попередник: ds. W.P. Jansen

WELKOM WELKOM WELKOM WELKOM WELKOM

Ласкаво просимо Ласкаво просимо

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 16 oktober zullen we afscheid nemen en bevestigen. We nemen afscheid van Coranne Sturm als pastoraal medewerkster in Gapinge. Haar taak zal worden overgenomen door Corrie Walraven. Zij zal in de dienst aan ons worden voorgesteld. We nemen afscheid van Harry Buiten als ouderling en voorzitter. Wie zijn taak overneemt is op moment van schrijven nog een verrassing. We hopen dat Harry op deze zondag na een operatie weer helemaal op 2 benen staat !

Twee diakenen en 1 ouderling zullen hun werk voortzetten: Nel Jobse, Tannie Gideonse en Petra Schot. Gelukkig zijn 2 ouderling-kerkrentmeesters gevonden, namelijk Heleen Stolwijk- Coppoolse en Géke Kloosterman. Zij zullen worden bevestigd in hun ambt. Ondertussen wordt nog iemand gezocht voor pastoraat in Nieuw-Sandenburgh.

Omdat dit gebeuren wat tijd neemt, zal er één lezing zijn en de preek bondig. We volgen 'gewoon' het rooster. In Lucas 18: 1-8 vertelt Jezus een gelijkenis over een gemakzuchtig rechter en een vasthoudende weduwe. De gelijkenis wil iets duidelijk

maken over "de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven".



Vanuit het pastoraat kan ik melden dat de heer Rinus Meulenberg (Gapinge) enkele maanden in het Gasthuis verbleef. Zijn toestand verbeterde niet, maar ging eerder langzaam achteruit. Van het Gasthuis is Rinus naar Simnia, in Domburg verhuisd. Daar heeft hij helaas slechts één dag mogen verblijven. Op 23 september is hij overleden. De begrafenis vindt plaats op 30 september op de begraafplaats in Gapinge. In het volgende kerkblad zal een uitgebreider In Memoriam verschijnen. We wensen Betsie en haar gezin veel sterkte toe.

Sommige gemeenteleden gingen voor vernieuwde heupen of knieën onder het mes (sommige hardliners zelfs voor twee heupen in één klap) en zijn aan het revalideren.

José Harpe (Wolphaartsdijk), dochter van Corrie Harpe-Paauwe in Nieuw-Sandenburgh, is na een lange periode van ziekte, maar ook wilskracht en geloof overleden. We wensen Corrie de troost van dierbaren en van God toe .

Ook overleed Jos Boogaard uit Gapinge: elders in het kerkblad staat het in memoriam.

Enkele gemeenteleden zijn gestopt met zware ingrijpende behandelingen, zij stellen kwaliteit van leven voorop. Wij wensen hen tijd van leven toe, gevuld met liefde en aandacht van hun dierbaren.

*Een hartelijke groet van
Pim Steenbergen*



Op 7 september overleed Jos Boogaard uit Gapinge. Hij werd 71 jaar.

Na een hersenbloeding viel hij in zijn huis en werd de volgende dag gevonden door een zorgzame overbuurman. Eenmaal in het ziekenhuis bleek hij ook hartproblemen te hebben en bleek de bloeding zeer ernstig. Jos werd geboren in Domburg en was de oudste in een gezin van drie jongens. Hij hield niet erg van school maar wel van praktisch werken. Hij had verschillende banen en werd uiteindelijk vakman als tegelzetter bij Raab Karcher. Met zijn vrouw Nellie en hun twee dochters woonde hij lang in Aagtekerke. Na de scheiding in 2013 ging Jos in Gapinge wonen.

Hij was een man die op zichzelf bleef. Hij zocht niet snel anderen op. Hij had steeds een zetje in de rug nodig om zich ergens bij aan te sluiten. Hij kwam niet in de kerk, maar volgde wel vaak de diensten online - en daarna gaf hij zijn mening: het deugde of het deugde niet!

In de spullen die hij meenam naar het ziekenhuis was ook een bijbeltje. Op de reis met onbekende bestemming die voor hem lag, wilde hij dat mee hebben. In de dienst waarin we zijn leven gedachten, lazen we over Gods huis met de vele kamers - toepasselijk voor deze vakman bij huizenbouw. We hebben hem in de hoede gegeven van de Heer, die mij ziet zoals ik ben, uit Psalm 139, waarmee we de dienst begonnen.

We wensen zijn moeder op leeftijd in Domburg, die nu twee zonen heeft verloren, de kracht toe om dit verlies te dragen en wensen zijn dochters Leandra en Elma alle goeds voor de toekomst.

Geboren: 08-01-1951 overleden: 07-09-22

Heer, u weet alles van mij,
u kent mij.

U weet waar ik ben,
en u weet waar ik heen ga.

U weet wat ik denk,
ook al bent u ver weg.



Antisemitisme

Heeft u ook lang gedacht dat klassiek antisemitisme niet meer kon bestaan nadat het voor en in de Tweede Wereldoorlog tot zijn uiterste was gedreven? Jammer genoeg, het bleek een misvatting, het spook heeft zijn absurde kop weer opgestoken. Wim Kuipers, historicus en vrijwilliger bij het Etty Hillesum Huis in Middelburg, zal verschillende achtergronden van de lange historische traditie van het antisemitisme schetsen.

Een gang vanaf vroege godsdienstige wortels via de omschakeling naar een biologische 'rassen'-grondslag in de 19de eeuw naar de volledige uitroeiingspolitiek van het

Nationaalsocialisme. En, helaas, de tijd daarna ... Vanzelf komen daarbij ook politieke en maatschappelijke mechanismen aan de orde waarin het antisemitisme functioneert. Etty Hillesum noemde antisemitisme "een ziekte van de ziel". Van de ziel van de antisemiet dan vooral, die aangetast is door een ongebreidelde haat. Zij meende dat je aan die haat zijn werking moet ontnemen door je er tegenover de antisemiet onafhankelijk van te maken. Een idealistische en mooie, maar moeilijke opgave. Eentje die dicht bij het toekeren van de andere wang staat (Lucas 6:27-30). Om zo ver te komen - zal dat ons ooit lukken? - is het behulpzaam om de politieke, maatschappelijke en culturele haat van het antisemitisme te doorgronden als een erfgoed van de geschiedenis van Europa.



Datum: dinsdag 25 oktober 2022

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Johanneskerk, Serooskerke

Leiding: Wim Kuipers, historicus

Contactpersoon: Han Lobbezoo

Film: Kapsalon Romy

De film is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Tamara Bos. Romy is de kleindochter van oma Stine, die een kapsalon runt. Stine wordt door haar (pas gescheiden) dochter Margot gevraagd om na school op Romy te passen, omdat Margot weer meer moet werken. Romy vindt dit niet leuk, maar komt er langzaam achter dat haar Deense oma een geheim heeft: ze is eigenlijk heel vergeetachtig, en dit betekent dat Stine niet alleen voor Romy moet zorgen, maar Romy ook voor haar oma.



En dat vindt ze wel leuk, waardoor de relatie tussen oma en kleindochter helemaal opbloeit. Kapsalon Romy begint heel vrolijk, ondanks dat er een scheiding van ouders aan de basis staat van de opgewekte scènes met Romy en Stine.

Terwijl voor de (volwassen) kijker al snel duidelijk is dat er iets goed mis is, wordt de werkelijke ontdekking daarvan lang uitgesteld omdat Mischa Kamp en Tamara Bos het perspectief van Romy altijd vasthouden. Pas als het woord "alzheimer" valt, verandert de toon van de film langzamerhand en maakt

de onschuldige vrolijkheid steeds meer plaats voor verdriet. Ondanks de zware thema's -scheiding en dementie een energieke, inspirerende en bovenal eerlijke film.

Datum: vrijdag 4 november 2022

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: Johanneskerk, Serooskerke

Leiding: Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon: Han Lobbezoo



NIEUWS UIT VEERE



Maandag 3 oktober

is er weer een Kompas-maaltijd om 18.00 uur in de Korenmaat. Informatie en opgeven voor degene die niet eerder heeft meegedaan, kan bij: Willy Koppejan of Els Breeel.

Het kookteam maakt er weer wat gezelligs van !!!!



18 oktober

Inloopmorgen

INJOODMORGEN

De eerstvolgende inloopmorgen is op dinsdag 18 oktober. Deze inloopmorgen is onder leiding van ds. Pim Steenberg. De inloopmorgen is, naast het gezellig samen zijn, een moment om onderwerpen of thema's uit kerk en samenleving met elkaar te bespreken. Iedereen uit Gapinge, Veere of die hier te gast is, is hiervoor van harte uitgenodigd. Deelname is niet aan een leeftijd gebonden. Er kunnen altijd onderwerpen aangedragen worden voor een volgende bijeenkomst. De inloopmorgen begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 12.00 uur.

Allen van harte uitgenodigd.

Cantatedienst 9 oktober

Op 9 oktober is er een cantatedienst met medewerking van het Bachkoor BWV uit Middelburg. De dienst wordt samengesteld door leden van het Bachkoor BWV, ds Marga Haas en leden van de commissie cantatediensten. Twee keer per jaar worden in de Kleine Kerk van Veere cantatediensten gehouden. Omdat hier voor het Bachkoor grote kosten aan verbonden zijn voor het aantrekken van een gastdirigent en instrumentalisten, is er geld nodig om de cantatediensten te behouden.



Cantatedienst

Zondag 9 oktober 2022
Kleine Kerk, Veere

Uitgevoerd wordt:
Missa a oito voces
(Joao Rodrigues Esteves)

Bachkoor BWV

Ludo Claesen,
muzikale leiding

ds. Marga Haas,
voorganger

Aanvang 16.30 uur

U kunt een bijdrage geven bij de collecte na de dienst. Ook kunt u "Vriend van de Veerse Cantatediensten" worden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL82RABO0335.061605 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere inzake Cantatedienst

Wij houden u dan tevens op de hoogte van de eerstvolgende diensten.

Samen kunnen we de Veerse Cantatediensten continueren.
Tiny Polderman, Petra Schot, Ellen Vooijs

Hartelijk dank

Namens de ZWO-commissie van de classis Delta wil ik u hartelijk danken voor het feit dat ik afgelopen zomer weer 10 weken in uw kerk 2e hands boeken heb mogen verkopen. De opbrengst in Veere was € 3677,42 hetgeen het totaal voor dit jaar brengt op € 4472,97 (ruim 2500 boeken)

Allen nogmaals hartelijk dank
Petra v d Berge
ZWO-commissie classis Delta

BOEKEN GEZOCHT !!!!

Als KIA groep willen we weer deelnemen aan de Adventsmarkt.

We willen dan weer boeken verkopen voor het project : "Delta voor Indonesië"



Wilt u alvast de boeken die in goede staat zijn bewaren, of afgeven bij Betsie Wattel.

Autodienst naar Kleine Kerk

2 oktober: Rinus Boone
16 oktober: David Pouwer
30 oktober: Cees Gideonse
6 november: Peter Wattel



Contactpersoon: David Pouwer
0118 - 501784

Wie brengt de bloemengroet in Veere

2 oktober: fam. Keerseemaker
16 oktober: mevr. N. Franke
30 oktober: fam. Breel
6 november: fam. van Dam Merrett



Collecteopbrengsten Kleine Kerk

21 augustus:	Kerk	€ 73,40
	Diaconie	€ 76,20
4 september:	Kerk	€ 90,05
	Werelddiaconaat Myanmar	€ 124,00
11 september:	PKN-JOP	€ 136,30
	Diaconie	€ 105,10
18 september:	Kerk	€ 72,10
	KiA Syrië	€ 117,55

Pastorie

Begin maart kwam er een verzoek of we als kerkgemeenschap de pastorie in konden richten voor de opvang van Oekraïners. Toen we op 19 maart het Oekraïense gezin verwelkomden in de pastorie hadden we nog het idee dat het een opvang zou zijn voor een paar maanden. De situatie is echter nu, na een half jaar, nog steeds erg zorgelijk.

De gemeente Veere heeft besloten om voor gemeentelijke opvang in de kern Veere te zorgen voor de gezinnen. Gemeentelijke opvang waar langere tijd gebruik van gemaakt kan worden. Zo worden op het oude voetbalveld een 6-tal strandhuisjes gereed gemaakt en is er een pandje gehuurd op de Markt. Doordat de gemeente de huisvesting overneemt, komt de pastorie binnenkort weer leeg te staan.

Wat te doen met de pastorie?

Als leden van het college van kerkrentmeesters hebben de verschillende mogelijkheden besproken en hebben we besloten om de kerkenraad te adviseren om de pastorie te koop aan te bieden.

De woning is een monument en mag maar in beperkte mate aan de huidige eisen en wensen worden aangepast. Het zal zeer de vraag zijn of een toekomstig predikant in deze woning, die beslist niet aan de huidige normen en eisen voldoet, zal willen wonen, zeker met de hoge energieprijzen. In deze tijd is het toch al niet vanzelfsprekend dat de predikant in een dienstwoning c.q. pastorie wil gaan wonen.

De woning is aan de buitenkant wat opgeknapt en geheel geschilderd, de verwarmingsketel is nog niet zo lang geleden vervangen. Al met al redenen voor het college om tot het advies aan de kerkenraad te komen.

De Kerkrentmeesters van PG Veere adviseert de woning nu te verkopen nu de markt nog goed is. Wel realiseren ze zich, dat indien een komende predikant toch graag een pastorie als dienstwoning zou willen, er eerst een tijdelijke oplossing dient te worden gevonden, voordat een andere woning is aangeschaft.

We zijn benieuwd naar uw mening over het voorstel tot verkoop van de pastorie, we zien uw reactie graag op de mail van de kerkrentmeesters: secretariscvk@pgveere.nl



Met vriendelijke groet namens het college,
Heleen Slingenberg



Blij dat ik rij..

Sinds kort zoef ik over de Afrikaanse zandpaadjes in Lamego en naar de omringende dorpjes op een heuse opoefiets! Tweedehands fietsen worden uit Denemarken in onderdelen naar Mozambique vervoerd, in elkaar gezet en verkocht. En laat ik nu tussen die fietsen een héérlijk rijdende opoefiets vinden! Inmiddels aangekleed met een uit Nederland meegebrachte bloemenslinger en fietstassen.. Het is wel enigszins opmerkelijk dat ik de laatste tijd steeds vaker 'vovó' (oma) word genoemd. Of dat óók verband houdt met die opoefiets? Daarnaast stond ik vorige week in een ellenlange rij bij de bank, toen er een beambte naar me toe kwam en zei: 'gezien uw leeftijd mag u vóóraan plaatsnemen'. Ik lag dubbel en heb vriendelijk bedankt. Even was het verleidelijk van het aanbod gebruik te maken, maar ik vind het niet gepast wanneer een blanke een rij Afrikanen passeert.

Soms oogst je wat je niet gezaaid hebt en zo ging ik een paar keer mee met Adelia en João om rijst te snijden. In een nabijgelegen water had João de avond ervoor een zelfgevlachten rieten vismand gelegd en tussen de middag werden een paar van die zo 13 gevangen visjes op een vuurtje geroosterd. Ondanks dat ik niet van vis houd, zijn dit gouden-geniet-momenten, die ook nog goed zijn voor het leren van de lokale taal, het Sena.

Het omgekeerde komt ook voor: Je oogst niet altijd dat wat je hebt gezaaid. Soms zaai je ook niet eens zo héél veel, maar ben je op het juiste moment op de juiste plek en heb je de juiste mogelijkheden: Ik was in Beira en mijn vroegere buurvrouw Rosa was al anderhalf jaar ziek. Zij was het die, nadat er bij mij ingebroken was, een deel van de buit geweigerd had omdat ze aanvoelde dat het geen 'kosjer' geld was. Zij was het ook die haar zuinig verzamelde spaarcenten om golfplaten te kunnen kopen, gebruikte om haar oudste zoon uit de gevangenis los te kopen.



Zij was het die met een pasgeboren kleinkind op schoot tegen mij zei: 'een nieuwgeboren straatvegertje', wijzend op zijn toekomst en haar beroep. Ik schreef over haar in m'n boekje 'de vrouw die zeven koeien waard was'. Rosa, erg gefrustreerd, was als forse vrouw inmiddels de helft in omvang verminderd. Ze zei: 'Ik wilde dat ik AIDS had, dan krijg je tenminste medicijnen om aan te komen; maar ik test telkens negatief' (...). Ze was naar 3 verschillende ziekenhuizen geweest, maar nog steeds wist ze niet wat ze mankeerde.

Ondertussen was ik in de stad gesignaleerd door Manuel, een afgestudeerd arts, die inmiddels een hoge positie bekleedt binnen de gezondheidszorg van de provincie. Hij had een appje



gestuurd naar een vroegere collega in Amerika: 'Kan het dat ik Léonie gezien heb in Beira?' Daar werd bevestigend op geantwoord. Ondertussen waren daar in die zeecontainer bij Rosa ook mijn gedachten naar deze Manuel uitgegaan. Misschien zou hij kunnen helpen, maar hoe kwam ik aan zijn telefoonnummer?

Manuel had jaren terug zijn middelbare school afgerond en wilde graag medicijnen gaan studeren. Zijn familie had hiervoor geen geld. Ik hoorde ervan en had nog een studiebeurs beschikbaar, maar het was eigenlijk te laat om alles nog voor de inschrijving rond te krijgen. Toch heb ik die dag de benen van onder m'n lijf gefietst - op een ander 2e hands rijwiel - en het lukte om Manuel alsnog in te schrijven! Nu had ik deze Manuel nodig voor mijn buurvrouw.. Via via kreeg ik z'n telefoonnummer en zo gingen we samen naar Rosa. Manuel zag direct op de medische papieren dat ze suikerziekte had en de volgende dag kreeg ze in het ziekenhuis een - voor Mozambicaanse begrippen - VIP-behandeling. De medicijnen die ze nodig had, werden door dokter Manuel voor haar gekocht! Rosa was zéér verbouwereerd en zei: 'Dit heb ik nog nóóit meegemaakt, dat een dokter medicijnen gaat kopen voor een patient!' Niet zo heel veel later kwam ik in Lamego een vrouw tegen met oogproblemen. Ze vertelde van een arts die haar aan zijn arm naar de bus had gebracht en oogdruppels voor haar had gekocht. Ik dacht: 'Wat heb ik nu aan m'n fiets hangen?' En ja hoor, het bleek dezelfde Manuel te zijn! Als u Mozambique een beetje kent, zou u weten dat dit zéér, zéér maar dan ook zéér uitzonderlijk is, maar het bestaat dus !

De laatste keer dat ik in Nederland was, werd me gevraagd hoe een dag er hier uitziet. Wel, dat is heel verschillend; de ene keer staat er een les op de lerarenopleiding gepland, dan weer loop ik diverse keren op een dag naar de apotheek om medicijnen voor mensen te halen.

Soms komen er buurtkinderen die graag beter willen leren lezen. Dan weer spurt ik naar de bakker om te kijken of er warm versgebakken brood is uit de houtoven en koop gelijk bananen. Of ik spring op de fiets met een stuk suikerriet in m'n fietstas naar één van de alfabetiseringsklassen. Het is de tijd van de suikerriet-oogst; mega lange stengels. Die worden voor consumptie eerst in kleinere stukjes gesneden. Een geweldig hulpmiddel om te gebruiken bij het leren dat een lang woord ook 'ge-sne-den' moet worden in verschillende stukjes. Soms ga ik met een stoeltje bij



de markt zitten om Senataal te horen en ik krabbel sowieso onderweg vaak nieuwe woorden op. Net voor het donker loop ik regelmatig een paar kilometer hard en een enkele keer loop ik 's avonds onder een prachtige sterrenhemel nog even naar één van de hutjes waar mensen op een houtsvuurtje aan het koken zijn.

De avonden duren soms lang, omdat er niets te doen is en er geen verlichting buiten is. Door de stoffige omgeving heb ik veel last van m'n ogen.

Ik ben echter zéér verwonderd en dankbaar hoe m'n weg teruggeleid is naar het platteland in Mozambique. Jaren geleden was ik hier ook af en toe en heb ik destijds geïnvesteerd in de taal, de cultuur en de mensen. Het is zéér geriefelijk om in plaats van helemaal 'from scratch' te moeten beginnen, op een soort bewerkte grond terug te komen. Dat zoekt, ondanks dat ik blijkbaar op leeftijd begin te komen, heel speciaal op een 2e hands fiets..

Groet, Léonie Dieleman



NIEUWS UIT GAPINGE

Jarigen en jubilea in oktober

dhr. Braam
hoopt 6 oktober 76 jaar te worden

dhr. Griep
hoopt 23 oktober 87 jaar te worden

dhr. Geschiere
hoopt 30 oktober 76 jaar te worden

dhr. en mw. Paauwe-Spruyt
hopen op 3 oktober
hun 25 jarig huwelijksjubileum te vieren

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!

Wie brengt de bloemengroet in Gapinge

9 oktober fam. Eggink – Louws
23 oktober fam. Francke – de Nooijer
13 november fam. Coppoolse – Janse
20 november fam. Soeting – Keim



Oliebollen op de Gapingse Dag



Het was een "Heerlijk succes", heel veel oliebollen gebakken, een prachtig resultaat voor: de Oekraïense Vluchtelingen Veere. De opbrengst was namelijk, € 1712,05 !!!! en dat zonder onkosten.

Met dank aan de bakkers Rinus Boone en Sam Maljaars, de verkopers en de sponsors.

De grootste sponsor was Blik Meesterbakkers uit Middelburg, die alle materialen, beslag en olie gratis ter beschikking heeft gesteld. Overige onkosten zijn gesponsord door enkele particulieren.

Maar..... zonder Rinus en Sam was deze actie niet mogelijk geweest, mannen, super bedankt !!!!!

College van kerkrentmeesters Gapinge

Waar collecteren wij voor in oktober

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk of op het laatste blad (colofon) van het kerkblad.

Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.

2 oktober

1e collecte: PKN Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een



wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen.

Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

2e collecte: Diaconie

9 oktober

1e collecte: Kerk

2e collecte: Noodhulp overstroming Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit.



Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.



16 oktober

1e collecte: Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilangharjo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Duurzame landbouw bevorderen Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint



boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeentelieden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie.

Helpt u mee?



Vandaag is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor betere leefomstandigheden voor boeren in Indonesië.

2e collecte: Kerk

23 oktober

1e collecte: Kerk

2e collecte: Diaconie

30 oktober

1e collecte: Kerk

2e collecte: Diaconie

6 november

1e collecte: Kerk

2e collecte: Kerk in Actie - Zambia



KERKDIENTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)



De kerkdiensten worden zowel in Veere als Gapinge gehouden.

Alle diensten zullen worden uitgezonden via "Kerkdienstgemist.nl"

2 oktober

Gezamenlijke viering
Veere & Oekraïense gemeenschappen
Veere

voorganger: ds. W.P. Jansen
collectes: Kerk & Israël
Diaconie

9 oktober

Gapinge

voorganger: ds. C. Weijs (Eindhoven)
collectes: Kerk
Diaconie

9 oktober Cantatedienst - 16.30 uur

Veere

voorganger: ds. M. Haas (Middelburg)

16 oktober

Veere

voorganger: ds. Pim Steenberg
collectes: KiA Indonesië
Kerk

23 oktober

Gapinge

voorganger: ds. P. Melse (Vrouwenpolder)
collectes: Kerk
Diaconie

30 oktober

Veere

voorganger: mw. L. Slabbekoorn-de Muijnck
(Driewegen)

collectes: Kerk
Diaconie

6 november - Eeuwigheidszondag

Veere

voorganger: ds. P. van Oosten (Middelburg)
collectes: Kerk
KiA Guatemala

Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh

diensten beginnen om 14.30 uur

2 oktober

voorganger: dhr. Kees Simons

16 oktober

voorganger: dhr. Kees Simons

6 november

voorganger: dhr. Jaap Almekinders

Bijzonder Kerkenwerk

Iedere maand is er een dienst voor mensen met en zonder beperking. Deze diensten beginnen om 14.30 uur en worden in verschillende kerken op Walcheren gehouden. In deze maand is dat op **16 oktober** in de Odulphuskerk, Torenstraat 8 in Meliskerke.

Na de dienst is er koffie, thee of fris.

Wij vinden het fijn om de blijde boodschap ook aan deze mensen te vertellen.

Voor informatie over deze diensten kunt u contact opnemen met Ria Franke, e-mail: riafranke46@gmail.com

ADRESSEN VEERE

**Kerkgebouw
Kleine Kerk**
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

**Predikant
vacant**

Bijstand pastoraat:
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Pastoraat
Wijkteam buitengebied**
Johan Luijk (ouderling)
Mariëlle en Jan-Peter Stevens
Margot Corbijn (diaken)

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling)
Ellen Vooijs
Petra Schot (diaken)

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling)
Jozien Vercouteren
David Pouwer (diaken)

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof)
Betsie Wattel (diaken)
Coby Louwerse

Scriba
Sylvia van Dam Merrett
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad
Harry Buijter
(voorzitter Veere en Combinatie)

Kosters
Heleen Boone
Fred Louwerse

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke
verhuur@pgveere.nl

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters
Harry Buijter (voorzitter)
Heleen Slingenberg (secretaris)
Willy Huijbregtse
penningmeestercvk@pgveere.nl
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)

Collectemunten van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.



ADRESSEN GAPINGE

Kerkgebouw - Torenerk
Dorpsstraat 25
4352 AB Gapinge

**Predikant
vacant**

Bijstand pastoraat:
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge

Scriba
Ab Paauwe
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge

Pastoraat
Cورانne Sturm
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge

**College van Kerkrentmeesters
Voorzitter**
Arnold Eggink
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge

Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

**Diaconie
Voorzitter**
Lies Sturm

Penningmeester:
Tannie Gideonse

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge
Rek.nr: NL87RABO0365.2094.06

Ledenadministratie
Truus Looise

Autodienst
Koos van Tatenhove

Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge



tel: 0118-553765

tel: 06-53841938
hofgapinge@gmail.com

tel: 0118 - 592678
hofnieuweveerezicht96@gmail.com

tel: 06-43120957
corannesturm@zeelandnet.nl

tel: 0118 - 591490

tel: 0118 - 592165
ea.eggink@gmail.com

tel: 0118 - 596080
wmtn@zeelandnet.nl

tel: 06-26842951
joliebas@zeelandnet.nl

tel: 06 - 22840021

tel: 06 - 22840021
a.j.gideonse@hotmail.com
o.v.v. Zendingbijdrage

tel: 0118 - 591629
truus.looise@gmail.com

tel: 0118 - 596080
wmtn@zeelandnet.nl

tel: 0118-501615
kerkbladgave@gmail.com

COLOFON

'Op Weg', uitgave jaargang 28 - nummer 10
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pkn-gapinge-veere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Uiterste inleverdatum: **27 oktober 2022**
Lay out en opmaak: Adri Franke

