

Meditatie

Een compleet volk onderweg naar het beloofde land.....heel herkenbaar! Ook wij waren onderweg naar een wereld zonder corona of misschien zijn we nog wel steeds onderweg naar die wereld zonder corona. Onderweg naar een wereld met steeds minder bedreigingen en meer en meer welvaart en voorspoed.

We zijn op weg naar een beloofd land en om dat te bereiken gaan we ook grenzen over. Ook zo herkenbaar bij dat volk Israël, ze gaan grenzen over, in ieder geval de twaalf verspieters, zij nemen vast een kijkje in dat beloofde land.

Ook wij proberen een kijkje te nemen in ons beloofde land, ook wij maken ons voorstellingen van ons beloofde land, ook wij proeven maar wat graag even van datgene wat het beloofde land ons te bieden heeft.

Zo prachtig in dat verhaal van de verspieters uit het bijbelboek Exodus, zij komen met een gigantische tros druiven terug.

Die tros druiven symboliseert de stoutste verwachtingen die je hebt wanneer je bezig bent met alle geneugten die het beloofde land jou te bieden heeft. Maar ja, dan moet je grenzen over.....!



Straks het beloofde land na corona, we kunnen weer met vakantie, geen QR code meer, we kunnen weer feest vieren, we kunnen weer doen en laten wat we willen, de trossen druiven zijn onvoorstelbaar groot, gewoon de grens even over en het wordt je in de schoot geworpen. Maar ja, grenzen over, we horen de onheilsprofeten, die komen met negatieve verwachtingspatronen m.b.t. corona maar ook andere ontwikkelingen in de wereld die ons in de toekomst parten gaan spelen.

Net zoals bij de verspieters uit het boek Exodus, tien van de twaalf zien het niet zitten om het beloofde land in bezit te nemen. En dat is voor het volk een enorme teleurstelling, zo lang onderweg en dan blijkt dat beloofde land toch nog heel ver weg, onneembaar voor het volk. En die negatieve boodschap krijgt de mensen in de grip. Ook dat zie je tegenwoordig gebeuren, complotdenkers, virologen die ons optimisme temperen, r.i.v.m. en het o.m.t. die wat voorzigtiger worden nu de besmettingen weer oplopen. Maar ook m.b.t. het klimaat en de brandstof, het is goed om een realistische kijk te hebben op de toekomst.

En dat is dan zo mooi in het bijbelverhaal, in die negatieve berichtgeving klinken ook de woorden van Jozua en Kaleb. Zij roepen de mensen op om op God te vertrouwen. Natuurlijk realistisch kijken naar de dreiging die er is, maar niet wanhopen en je uit het veld laten slaan.

God heeft het volk niet voor niets zo ver gebracht, met vertrouwen op God kun je het beloofde land binnengaan en bezit nemen van al datgene wat dat land van belofte jou te bieden heeft.

En zo is het ook met ons beloofde land, een realistische kijk is belangrijk, de bomen groeien echt niet tot in de hemel, want zo werkt het niet in het leven. Ook in de toekomst zullen we regelmatig tegen moeilijke situaties aan gaan lopen, misschien vergelijkbaar met corona, misschien nog wel erger dan corona, maar denk dan aan Jozua en Kaleb.

Vertrouwen op God, die ons door de eeuwen heen, onderweg naar de voltooiing, steeds nabij is geweest. Daarom wordt dat volk Israël altijd herinnerd aan de grote daden Gods, lees de psalmen er maar op na.

Op die God kun je vertrouwen en die God helpt ons verder. Ons bestaan verdwijnt niet in een pandemie of een andere ramp, nee ons bestaan komt tot voltooiing en daarop mogen wij ons in vertrouwen richten. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde, maar bij God is het einde het begin van het echte beloofde land. Ik hoop dat het ons lukt om in vertrouwen toe te leven naar dat land van belofte, waar geen tranen meer zijn. En tijdens die reis worden we ondersteund door God zelf, die ons draagt en ons verder helpt, ook in deze donkere en verwarrende onzekere tijd.

Corona perikelen

Langzamerhand komen we wat uit de coronadip die ons leven zo'n anderhalf jaar behoorlijk heeft bepaald. Nu ik dit schrijf lopen de cijfers weer behoorlijk op en wat dat op wat langere termijn gaat betekenen is niet zeker. Voor alsnog mogen we weer gewoon onze diensten houden en daarbij ook zingen. Wel merken we dat nog niet iedereen zich veilig voelt in de kerk en missen we nog een aantal mensen. Nog steeds is het advies van de deskundigen om veilige afstand te houden maar we merken dat dat moeilijk is omdat we zo lang niet even elkaar hebben kunnen ontmoeten. Toch hoop ik dat we rekening kunnen houden met de situatie waar we in zitten en met elkaar ook weer vertrouwen mogen hebben in de toekomst van het kerkelijk gebeuren.



Gedachtediensten

Op 1 en 2 november van dit jaar is het Allerheiligen en Allerzielen. Deze dagen zijn van oudsher bedoeld om te gedenken, niet alleen mensen en situaties die ons dit jaar zijn ontvallen, maar het gedenken staat in een veel breder kader, niet alleen naar het verleden, maar ook naar het heden en de toekomst.

Enerzijds is het gedenken sterk verbonden met de kerk, maar anderzijds is gedenken iets wat ieder mens bezighoudt en het is voor een ieder goed om samen met anderen te gedenken. Hiervoor organiseren we vanuit de Protestantse Gemeente van Veere op **6 november om 19.30 uur** een samenkomst in de Kleine Kerk met muziek, met woorden en rituelen waarbij een ieder zich thuis kan voelen en daarvoor willen we een ieder van harte uitnodigen.

Na het gedenken is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

Op **7 november** is de eeuwigheidszondag in Veere. In de Kleine Kerk van Veere gedenken we dan de mensen uit Veere die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Het is een sobere maar intense dienst. De mensen die ons zijn ontvallen worden bij name genoemd en hun familie is uitgenodigd om voor hun geliefde de gedachteniskaars aan te steken.



Tevens wordt er een kaars aangestoken voor andere situaties van gemis, verdriet en zorg. Ook kunt u zelf een kaarsje aansteken in de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om nog een kopje koffie te drinken.

Op zondag **21 november** is er de laatste zondag kerkelijk jaar, waarin we de overledenen uit Gapinge gedenken. De dienst in de Torenkerk van Gapinge krijgt op dezelfde manier vorm als de dienst van 7 november in Veere.

We hopen dat deze drie samenkomsten bijdragen tot een waardevol en zorgvuldig gedenken van mensen die veel voor ons hebben betekend en ons lief zijn.



Inloopmorgen

INJOODMORGEN

Op dinsdag 16 november is er weer een inloopochtend. We hopen met elkaar weer te mogen praten over een thema, onder het genot van een kopje koffie en een stuk gezelligheid.

Interessepeiling !

Ik kreeg de vraag om een avond te houden over bepaalde ontwikkelingen in ons bestaan, die volgens sommigen te maken hebben met bepaalde teksten uit de Openbaring van Johannes. Aanleiding is een preek van Ds. Paul Visser in de ontmoetingskerk van Middelburg, die in de media nogal wat stof deed opwaaien. Mocht u interesse hebben in zo'n avond, dan kunt u zich daarvoor opgeven via dsdroogsma@gmail.com. Bij voldoende deelname zal ik dan een datum prikken.

Advent

Op dit ogenblik is er nog niet zoveel te zeggen over Advent. Natuurlijk is er een project, maar we moeten nog even kijken hoe we daar uitvoering aan geven. 28 november is de eerste adventszondag en we hopen ons in de adventsperiode op een goede manier te kunnen voorbereiden op het Kerstfeest van dit jaar.

Nieuws uit de gemeente

Op dit ogenblik verblijft mev. Ridderbos-Olree van de Wagenaarstraat 5 in het ziekenhuis. Zij moest vanwege een gebroken heup voor de tweede keer in korte tijd worden opgenomen. De operatie is goed geslaagd en nu zal zij waarschijnlijk een poosje in Ter Reede moeten revalideren. We hopen dat zij daarna weer snel thuis mag komen. Mevr. de Rooij-Roose van de Warwijkse straat 8 is nog steeds bezig om met medicijnen de gevolgen van haar ziekte wat in balans te krijgen en dat valt nog niet mee. Mevr. Jobse-Dingemanse van de Sandenburghlaan 12B mocht weer thuis komen uit hof Seijs in Middelburg. Op dit ogenblik zijn er zover mij bekend geen ernstige ziektesituaties of ziekenhuis opnames. Wel zijn er mensen thuis die te kampen hebben met verdrietige situaties in hun familiekring en ook dat heeft veel impact.

We willen de genoemde mensen maar ook hen die niet genoemd zijn veel sterkte en Gods nabijheid toewensen.





In memoriam

Johanna Wattel-Suurmond

Op 10 oktober is Johanna Wattel-Suurmond overleden in de leeftijd van 84 jaar. Zij was sinds 23 maart 2003 weduwe van Pieter Wattel. Zij woonde sinds de zomer van 2007 in Nieuw Sandenburgh, daarvoor woonde zij in Gapinge.

Ze was geboren en opgegroeid in Gapinge. Op 1 juni 1955 trouwde ze met Pieter Wattel en er werden vier kinderen geboren, Tineke en Joke en een aantal jaren later Petra en Wilfred.

Pieter Wattel werkte in de bouw en Johanna Wattel-Suurmond begon in de zestiger jaren al met een pension, waar toeristen in de zomer verbleven. Ze was kerkelijk betrokken, maar gaf dat vorm vanuit haar eigen beleving. Johanna Wattel was een vrouw die een duidelijk doordachte eigen kijk had op het leven, het geloof en de kerk. Zelf groeide ze op in een tijd van opbouw, maar ook in een tijd van strakke normen en waarden, waar zij op haar eigen manier invulling aan probeerde te geven. Zelf had ze nooit verder kunnen leren, wat ze graag had gewild, vandaar ook vele cursussen, maar ook haar brede interesse. Ze stimuleerde haar kinderen om zich te ontwikkelen en verder te studeren.

Dan komt ook de tijd dat de kinderen het ouderlijk huis verlaten, maar de grote leeftijdsverschillen tussen de kinderen brachten met zich mee dat zij alle leeftijden van haar vier kinderen, tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen in verschillende leeftijdsfasen heeft ervaren. Na het overlijden van haar man in 2003 was het een moeilijke tijd, maar net toen ze weer de grip op het leven wat had hervonden, kreeg ze in 2006 een ernstige hersenbloeding. Na een noodzakelijke operatie in Rotterdam verbleef ze in verschillende revalidatiecentra, totdat ze in de zomer van 2007 een plekje vond in Nieuw Sandenburgh. Door de gevolgen van de hersenbloeding zat ze in een rolstoel en was ook het praten niet altijd gemakkelijk. Toch was ze altijd geïnteresseerd en vroeg ze hoe het ging in de kerk, vertelde ze iets over haarzelf, soms over de kinderen, over haar man, soms over het geloof, vanuit die eigen doordachte kijk op het leven, het geloof en de kerk.

Ze bezocht eigenlijk iedere kerkdienst in Nieuw Sandenburgh en vierde begin september nog het avondmaal mee. Zondag 3 oktober kon ik nog even met haar praten, lazen we nog een stukje uit psalm 103 over de goedertierenheid van God. Ze dacht dat ze nog beter zou worden, maar ook al zou het anders gaan, ze was niet bang. De week daarna ging het steeds minder en werd al snel duidelijk dat ze niet meer beter zou worden en zo is ze op zondag 10 oktober overleden.

Op vrijdag 15 oktober hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de Torenkerk in Gapinge, waarin de kinderen en kleinkinderen veel over haar vertelden. In de dienst speelde ook haar hand en ook onze handen een grote rol. Handen als symbool voor alles wat we doen in het leven, vooral liefde en zorg, maar ook het werk en het contact wanneer je niet meer

kunt praten speelde een grote rol. Psalm 90 stond centraal, de bede tot God, om het werk van onze handen te bevestigen. Na de dienst hebben we haar begraven op de begraafplaats in Gapinge.

We willen Tineke, Joke, Petra en Wilfred met hun gezinnen en de verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid toewensen voor de komende tijd.



In memoriam

Catharina Francke-Wattel

Op woensdag 27 oktober 2021 is Catharina (Catrien) Francke-Wattel, op 90 jarige leeftijd overleden. Zij was weduwe van Piet Francke en woonde voorheen aan de Dorpsstraat nr. 54 in Gapinge. De laatste jaren van haar leven woonde zij in Nieuw Sandenburgh, afdeling Rozenhof.

Ze is geboren en opgegroeid in Gapinge en omgeving en ze maakte op jonge leeftijd al een aantal ingrijpende situaties mee. Rond haar zevende kwam haar moeder te overlijden en kwam ze samen met haar broer Ko bij haar opa en oma Vos terecht, de andere drie kinderen werden elders ondergebracht. Daarna maakte ze de inundatie mee op ongeveer dertienjarige leeftijd en woonde toen tijdelijk in Kapelle Biezelinghe. Door het kerkelijk verenigingsleven kwam ze in contact met Pieter Francke met wie ze later trouwde. Samen kregen ze drie kinderen, Karin, Conno en Jan Peter. De kinderen hebben haar ervaren als een lieve, bescheiden en zorgzame vrouw. Ze was sterk betrokken bij de kerk en het verenigingsleven, probeerde vanuit haar geloofsbesef ook haar steentje bij te dragen voor vele organisaties zoals Simavi, Jantje Beton, de Pitt collecte, het Nederlands Bijbelgenootschap en Stichting Bartiméus.

Ook heeft ze jarenlang de preekvoorziening voor de kerk verzorgd. Het gezin groeide door en dat betekende dat de kinderen uitvlogen en ook zelf weer een gezin gingen stichten. Zo kwamen Bernhard, Trud en Doetina in het gezin Francke en dat resulteerde na verloop van tijd in 7 kleinkinderen en zelfs 3 achterkleinkinderen.

Maar kinderen en kleinkinderen woonden niet naast de deur en dat betekende dat ze zelfs het vliegtuig in moest om haar eerste kleinkind in Zweden te kunnen bewonderen. Catharina Francke-Wattel was een tevreden vrouw, zij hoefde geen verre reizen te maken had niet allerlei plannen, ze wilde graag blijven wonen op nummer 54 aan de Dorpsstraat. Maar toen ze ouder werd en de gevolgen van Alzheimer steeds groter werden moest ze uiteindelijk opgenomen worden op de Rozenhof in Nieuw Sandenburgh. En daar is ze op woensdag 27 oktober overleden.

Catharina Francke-Wattel was een gelovige vrouw, die vanuit vertrouwen op God in het leven stond. Vertrouwen op God was een sleutelwoord in haar leven, haar geloofsleven. Ongetwijfeld heeft dat haar van jongs af aan de kracht gegeven in verdrietige dingen die ze mee moest maken. Vertrouwen op God in

combinatie met haar agrarische achtergrond bracht ons bij Psalm 23, de Heer is mijn Herder. Daarover hebben we nagedacht toen we tijdens de dankdienst voor haar leven op 2 november 2021 in de Torenkerk afscheid van haar hebben genomen. Vertrouwen dat zij in het Huis des Heren mag verblijven tot in lengte van dagen en vanuit dat vertrouwen zongen we in de dienst: U zij de glorie!

We willen Karin en Bernhard, Conno en Truud, Jan Peter en Doetina, hun kinderen en kleinkinderen, maar ook de verdere familie en bekenden veel sterkte en Gods nabijheid toewensen voor de komende tijd.



Waar collecteren wij voor in november

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. Deze staan vermeld op het laatste blad (colofon) van het kerkblad. Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.

7 november

1e collecte: Kerk

2e collecte: KIA Zending Guatamala



Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwen centrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

www.kerkinactie.nl/vrouweninguatemala

14 november

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk



21 november

1e collecte: Kerk

2e collecte: Bloemengroet

28 november

1e collecte: KIA Werelddiaconaat (Moldavië)

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie.



De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

2e collecte: Kerk



SCHOENENDOOSACTIE

Als diaconie van Gapinge en Veere willen we een schoenendoosactie organiseren in samenwerking met de school de "Magdalon". De organisatie GAIN zorgt ervoor dat de dozen uitgedeeld worden aan de armste kinderen ter wereld die het het hardst nodig hebben.

Hoe kun je er aan meedoen?



In de folder die bij Op Weg zit en die in Gapinge huis aan huis verspreid wordt, staat uitgelegd met welke artikelen de schoenendoos gevuld kan worden. Ook kun je losse artikelen van de lijst inleveren in de box die in de kerken van Gapinge en Veere staat, waar wij dan een schoenendoos mee vullen. De gevulde en versierde dozen kunnen 25 en 26 november ingeleverd worden bij "de Magdalon" school, of op zondag 28 november in Gapinge, of zondag 5 december in Veere tijdens de kerkdienst.

Met een bijdrage van € 5,00 voor de verzendkosten. Mocht dat niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met: Tannie Gideonse voor Gapinge en met Betsie Wattel voor Veere, om de dozen in te leveren. Wil je geen doos vullen maar het initiatief wel ondersteunen, dan kun je je bijdrage overmaken op NL83 INGB 0000 3342 43 onder vermelding van "schoenendoosactie" t.n.v. Global Aid Network Holland.



Diaconie Gapinge en Veere

Bachcantatedienst in Middelburg

Zondagmiddag 21 november is er om 16.30 uur een cantatedienst in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Op deze eeuwigheidszondag gedenken wij onze overledenen en daarbij past de uitvoering van het Requiem van Niccolò Jommelli (1714-1774) Vóór het mythische requiem van Mozart was deze Missa pro defunctis (1756) de vaakst uitgevoerde dodenmis. Hij schreef het stuk voor de uitvaart van de moeder van zijn broodheer, de hertog van Württemberg.

Jommelli staat met een been in de oudere barokstijl, maar is tegelijk de wegbereider van de nieuwe galante stijl, die stilaan de muzikale smaak bepaalde.



Het werk, met een boodschap van troost en verlossing, wordt uitgevoerd door het Bachkoor BWV. Er zijn professionele topmusici: het orkest Aspetti Musicali, vier prima solisten en dirigent Ludo Claesen.

Voorganger is ds. Neeltje van Doorn.

Openstelling Kleine kerk Veere 2021

Hierbij de verantwoording van de openstelling in juli, augustus en september. Veel dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.

In juli was de opbrengst	€ 791,87
Opbrengst augustus en september	€ 1863,70
Totaal:	€ 2655,57

De opbrengst bestaat uit:	
Verkoop jam e.d.	€ 876,42
Giften voor waxinelichtjes	€ 1129,49
Giften voor project	€ 649,66

Dinsdagen waren de drukste dagen vanwege de historische markt. Maar ook op woensdag en donderdag werd de kerk goed bezocht. Alle bezoekers zijn geteld, en totaal bezochten 12.426 mensen de kerk !! De bezoekers top 3: dinsdag 10 augustus 791, donderdag 19 augustus 688 en dinsdag 24 augustus 607.

De kosten van de openstelling zijn weinig doordat de jam en andere producten gesponsord werden door de makers. De aanschaf van de waxinelichtjes (2225 stuks !) worden betaald door de diaconie. Zodoende komt de gehele opbrengst ten goede aan het project in Indonesië van de classis Delta.

m.v.g. Heleen Boone



NIEUWS UIT VEERE



- 7 nov: Anke v.d. Berge - dienst in Veere
5 dec: David Pouwer - dienst in Veere
19 dec: Harry Buiten - dienst in Veere
25 dec: Rinus Boone - dienst in Veere
2 jan: Cees Gideonse - dienst in Veere

Contactpersoon: David Pouwer, tel: 0118- 501784

Kerkrentmeesters Veere

Bij dit kerkblad is gevoegd een bijlage van de solidariteitskas; wij vragen u uw bijdrage waarvan 50% ten goede komt van de eigen kerk!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Ook wij, Gapinge en Veere, zullen weer mee gaan doen en vragen nu al om uw aandacht en zullen er zeker nog bij u op terug komen.

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat wij weer een secretaris van het College van Kerkrentmeesters hebben. Heleen Slingenberg heeft zich bereid verklaard deze mooie taak op zich te nemen. We wensen haar veel sterkte. Peter van Breda geeft er de voorkeur aan ouderling pastoraat te worden en ziet graag af van zijn taak als ouderling kerkrentmeester, we zullen er in de kerkraad verder over spreken.

Harry Buiten

Collecte-opbrengsten Kleine Kerk

26 sept: Kerk	€ 195,10
17 okt: Kerk	€ 132,80
26 sept: KiA Vredeswerk Israël/Palestina	€ 201,55
17 okt: KiA Werelddiaconaat Kameroen	€ 135,30

Boodschappenpakkettenactie PLUS

In deze tijd zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben en maar nauwelijks de eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. Deze mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De Voedselbank helpt daarbij. Ik wil de Voedselbank ondersteunen door weer te sparen voor boodschappenpakketten van de PLUS.



Vanaf eind november krijg je bij de boodschappen, zegels hiervoor. **Spaar je met me mee?**

Er komt een doos in de kerk te staan in Gapinge en in Veere, waar je de zegeltjes die je over hebt in kunt doen. Je mag ze ook bij mij in de brievenbus doen.

Doe je weer mee ????

Betsie Wattel

BOEKVERKOOP VOOR DELTA VOOR INDONESIË!!

De KIA groep staat weer op de adventsmarkt van 17 en 18 december in de Kleine Kerk. We verkopen boeken, kaarten en oliebollen, de opbrengst daarvan gaat naar het Zeeuwse project Delta voor Indonesië en dan in bijzonder naar het onderdeel:

Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken (Trukajaya) Java. Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere



prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasininstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen.

*Gun je deze boeren een beter bestaan?
Kom dan langs bij onze stand op de Adventsmarkt!!*

Heb je nog boeken in goede staat ?
Neem dan contact op met één van de KIA leden.

KIA groep: Fred, Anneke, Davine en Betsie

Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingen kinderen Griekenland

Wilt u meehelpen met collecteren in Veere?
Geef u dan op bij Heleen Boone; tel 0118-501794.

Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november collecteren we voor vluchtelingen kinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.



Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: "Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielerzoek is al drie keer afgewezen."

Stukje welvaart delen

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten van 22 - 27 november langs de deuren. "Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen van een stukje welvaart met onze naasten", vertelt een collectecoördinator. "Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo'n druppel krijgen, is het heel belangrijk. De kring van invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen."

In de knel

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.



vrij dag 17 december
zaterdag 18 december
hopen we weer de traditinel e
ADVENTSMARKT
te kunnen organiseren
in de Kleine Kerk

ZET HET ALVAST IN DE AGENDA



Nieuws uit Gapinge

Jarigen en jubilea in november

dhr. en mevr. Louwerse-de Voogd hopen op 9 november hun 25 jarig huwelijksjubileum te vieren

mevr. Wondergem-Dieleman hoopt op 25 november 81 jaar te worden

dhr. Meulenberg hoopt op 30 november 89 jaar te worden



Wie brengt de bloemengroet in 2021

14 november	fam. Goedbloed - v.d. Welle
21 november	fam. v. Tatenhove - Goedbloed
28 november	fam. Gideonse - Moens
12 december	fam. Aarnoutse - de Voogd
26 december	fam. Sturm - Geldof



GNV
samen **V** kerk

KERSTSTRESS

HÉ DIE KERSTMAN ZEGT NIET VOOR NIETS

»HO HO HO«

Loesje

Postbus 1040
6021 BA, Arnhem
www.loesje.nl

De beste vriend

*Op jou kan ik aan
Je bent de schaduw aan mijn zij
Zie ik je niet voor me
Dan sta je achter mij*

*Altijd de aanwezige
Netjes op de achtergrond
En als het moet
Neem je de woorden uit mijn mond*

*Je bent degene
Tot wie ik kan vluchten
Als het allemaal niet meer gaat
Van jou heb ik niets te duchten*

*Je bent de zekerheid
In het onzeker bestaan
De altijd blijvende factor
Daar kan ik van op aan*

*Je bent mijn beste vriend
Kom bij me op bezoek
De eerste en laatste keer
En sluit mijn levensboek*

KERKDIENTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)



De diensten zijn zowel in Veere als Gapinge vrij toegankelijk zonder opgave!

De diensten zijn altijd online te beluisteren en te bekijken via Kerkdienstgemist.nl



7 november - *Gedachtenisdienst*

Veere

voorganger: ds. Jouke Droogsma

collectes: Kerk

KiA Zending Guatemala

14 november

Gapinge

voorganger: ds. Jouke Droogsma

collectes: Diaconie

Kerk

21 november - *Gedachtenisdienst*

Gapinge

voorganger: ds. Jouke Droogsma

collectes: Kerk

Bloemengroet

28 november - *1e Advent*

Gapinge

voorganger: ds. Jouke Droogsma

collectes: KiA Werelddiaconaat

Moldavië

Kerk



5 december - *2e Advent*

Veere

voorganger: ds. J.W. Steenbergen

collectes: KiA Rwanda

Kerk



Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh

7 november 14.30 uur

voorganger: mw. Janny Blankenstijn

collecte: KiA Zending Guatemala

21 november 14.30 uur

voorganger: dhr. Hans Soeting

collecte: Kerk

5 december 14.30 uur

voorganger: dhr. Adri Gideonse

collecte: KiA Rwanda

ADRESSEN VEERE

Kerkgebouw- Kleine Kerk
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant

Ds. Jouke Droogsma
Baljuwstraat 1
4351 AR Veere
Tel: 0118 - 855191
Email: dsdroogsma@gmail.com

PASTORAAT

Wijkteam buitengebied

Johan Luijk (ouderling) tel: 06-23993974
Mariëlle en Jan-Peter Stevens tel: 0118-501477
Margot corbijn (diaken) tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad

Hugo de Ridder (ouderling) tel: 06-36072898
Ellen Vooijs tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken) tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk

Tini Hengeveld (ouderling) tel: 0627585203
Jozien Vercouteren tel: 0631546674
David Pouwer (diaken) tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh

C. Simons (Rozenhof) tel: 0118-466465
Betsie Wattel (Diaken) tel: 0647016894
Thea de Bruin tel: 0118 501688
Coby Louwerse tel: 0118 501318

Scriba

Sylvia van Dam Merrett tel: 0118-502151
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad

Harry Buijer
(voorzitter Veere en Combinatie) tel: 0118-506025

Kosters

Heleen Boone tel: 0118-501794
Fred Louwerse tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat

Jan van den Broeke tel: 0118-501559
verhuur@pgveere.nl

Diaconie

Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters

Harry Buijer (Voorzitter) tel: 0118- 506025
Ted van Dam Metette (penningmeester) tel: 0118 502151
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie) tel: 0118- 501564



ADRESSEN GAPINGE

Kerkgebouw - Torenerk
Dorpsstraat 25
4352 AB Gapinge

Predikant

Ds. Jouke Droogsma
Baljuwstraat 1
4351 AR Veere
Tel: 0118 - 855191
Email: dsdroogsma@gmail.com

Voorzitter

Piet Aarnoutse
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge tel: 06-53841938
hofgapinge@gmail.com

Scriba

Ab Paauwe tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge hofnieuweveezicht96@gmail.com

Pastoraat

Coranne Sturm tel: 06-43120957
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge corannesturm@zeelandnet.nl

Koster

Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

Arnold Eggink tel: 0118 - 592165
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge ea.eggink@gmail.com

Penningmeester

Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge tel: 0118 - 596080
wmtn@zeelandnet.nl

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie

Voorzitter

Lies Sturm tel: 06-26842951
joliebas@zeelandnet.nl

Penningmeester:

Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie

Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge a.j.gideonse@hotmail.com
Rek.nr: NL87RABO0365.2094.06
o.v.v. Zendingbijdrage

Ledenadministratie

Truus Looise tel: 0118 - 591629
truus.looise@gmail.com

Autodienst

Koos van Tatenhove tel: 0118 - 596080
wmtn@zeelandnet.nl

Redactie kerkblad Gapinge

Jeannette Coppoolse, tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge kerkbladgave@gmail.com



Collectemuntjes van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.

COLOFON

'Op Weg', uitgave jaargang 27 nummer 11
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pgveere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Uiterste inleverdatum: 25 november 2021
Lay out en opmaak: Adri Franke
Drukwerk: Drukkerij Klaassen