

## Meditatie

### *Onderweg – Dankbaarheid*

*Het is zondagmiddag en ik ben samen met een groep mensen die dierbare mensen missen. We lezen het verhaal dat ik las bij Anselm Grün.*

*In het Oosten vertellen mensen elkaar het verhaal van een palm. Iemand met slechte bedoelingen legde een zware steen in de kroon van de palmboom. De steen dwong de palm om zijn wortels dieper in de grond te boren om niet om te vallen.*

*Toen de slechte man na een jaar terugkwam, stak deze palm boven alle andere uit.*

Het verhaal van de palm helpt mij om anders te kijken naar het leven en alle moeite die er is. Moeilijke tijden dwingen een mens te zoeken in zichzelf naar: 'waar haal ik de moed vandaan om door te gaan.' Moeilijke situaties, ook verlies, dagen je uit je wortels dieper in de grond te steken. Op zoek naar water/voedsel, op zoek naar iets in het leven waarmee je verder kunt. Voor velen van ons is het geloof in Jezus Christus zo'n levensbron. Al kun je die ook kwijtraken in tijden van groot verdriet. Christus heeft als geen ander onterecht lijden gekend en geleefd. Hij heeft dit lijden, na worsteling, aanvaard als zijn weg met de Vader, als een noodzakelijk kwaad om alle mensen te redden. Het is troostvol voor mij, dat het lijden aangaan Hem een menselijke worsteling kostte. Hij kent ons.

Wat Jezus voor ons heeft over gehad, zijn leven en zijn dood, is een groot geheim in Liefde, ik kom er niet over uitgedacht. Het maakt dat ik me verheug op de vespers en diensten in de Stille Week om daardoor toe te leven naar Pasen.

Levensbronnen zijn te vinden op allerlei plekken, dankbaarheid is bijvoorbeeld voor mij een levensbron. Dankbaarheid over het mooie dat er was en dat altijd bij je zal blijven, wat was het goed toen! Dat is een schat die niemand van je af kan pakken.

De ontmoeting met mensen in rouw bleef in de week erna in mijn gedachten. Wat had ik gezegd? Het zette me opnieuw aan het denken.

**Dankbaarheid?** Wat is dat dan voor mij? Hoe is het levensbron? Het stormt buiten nu ik schrijf. Ik zie de bomen zwiepen, bladeren zwerven door de straat. Maar ik zie achter die bomen ook prachtige wolken met een zonnige rand langs de horizon jagen en zelfs blauwe lucht. Dankbaarheid betekent dat ik ook zie waar ik voor danken kan. Prachtig die luchten, de verborgen zon. Het tegenovergestelde is voor mij: alleen de storm zien, de takken die we op moeten ruimen, de wandeling die ik nu niet kan maken. "Nog hagel ook en het is koud," mopperde ik.

Van dankbaarheid word ik blij en van mopperen word ik narrig. Herkent u dat? En mijn narrigheid vloeit zomaar door naar iets anders, omdat negativiteit besmettelijk is. Van de ene negatieve gedachte kom ik zomaar bij de andere. Want er is zoveel dat ontbreekt of dat je soms anders zou willen in het leven.

Dat gaat verder dan een stemming of een gedachte. Vaak missen we kostbare mensen, ontbreekt gezondheid of zijn er zorgen. Tekort kunnen we ervaren in ons persoonlijk leven, ook in een kerkelijke gemeenschap of in onze samenleving. Als geen ander wist de theoloog en predikant Bonhoeffer dat in de tijd waarin hij leefde en in zijn levenssituatie. Hij zocht gelovig naar 'kijken wat wel is' en schuilen in Gods trouw. Wij kunnen van hem leren.

Op 10 augustus 1944 schrijft Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis, het zag er slecht voor hem uit omdat ontdekt was dat hij aan een complot tegen Hitler had meegewerkt, aan zijn

vriend Eberhardt die in Italië dient als soldaat en het moeilijk heeft... "Vooral in zulke tijden moeten we proberen ons te concentreren in gebed en zo te komen tot dankbaarheid..." Voor Bonhoeffer waren de psalmen een leidraad in zijn gebeden, ook tegen zijn gevoel in. Ook wanneer hij het even niet meer wist in de gevangenis. Dankbaarheid noemde hij een vrucht van gebed.

In de gevangenis leert Bonhoeffer op verzoek van de gevangenispredikant zijn medegevangenen bidden in dankbaarheid, met deze woorden:

Vader in de hemel ik prijs en dank voor de rust van deze nacht, voor de nieuwe dag.

Ik prijs en dank u voor al uw goedheid en uw trouw.

U heeft mij veel goeds gegeven, nu wil ik ook het harde aan nemen uit uw hand. Amen

Bonhoeffer leert mij (en ons) ook te danken in moeilijke tijden en zelfs een stap verder te gaan. Uit te spreken dat God in Jezus Christus met ons in alle omstandigheden een weg zal zoeken die begaanbaar is.

Kunnen wij danken in tegenslag, het uit Gods hand aanvaarden zonder briesend: dat heb ik niet verdiend weg te lopen? Willen we erbij blijven horen, elkaar vasthouden in onze gemeenschap, in de buurt waar wij wonen ...? Als de keuzes die gemaakt worden niet de jouwe zijn?

Dankbaarheid geeft ons ruimte om te vieren, te ademen, te inspireren, te leven.

Dit betekent voor mij niet dat het goede en het slechte ons toevalt uit Gods hand. Daar heb ik een worsteling liggen. Van onze God hoop ik op het goede, op opstandingskracht die door Jezus deze wereld in stroomt, het levende water van de Geest. En in de donkerheid? In lijden en tegenslag verwacht ik dat mijn en onze levens veilig blijven in Zijn liefdevolle handen. Ik hou me vast aan de bede van Jezus in zijn benauwdheid: 'in uw handen, mijn God, beveel ik mijn geest'. In die tijden, ook in de week die komt, mogen wij onze levensweg wandelen samen met Jezus, onze Heer.

Wij wandelen gedenkend en dankend, vierend in vespers en diensten net zolang door tot het Licht Van Christus het duister overwint.

*Ds. Evelyn Quaak-Kloet  
predikant te Aagtekerke-Domburg.*



## Uit de gemeente

Uit de gemeente kan ik berichten dat drie gemeenteleden zijn overleden:



Ans Smit- van Eenige, Tan van Vliet-Hillebrand en Riet Wattel-Jobse. Zij woonden allen in Nieuw Sandenburgh. Twee in memoria treft u in dit kerkblad aan.

Ik denk dat de 6 groothuisbezoeken in huiselijke kring geslaagd waren. We stonden stil bij de Emmaüsgangers en soms kreeg het gesprek met elkaar ook iets van een Emmaüsgesprek, van mensen onderweg met elkaar. Heel verschillende mensen, ook wat geloof betreft, maar gericht op die Ene die meegaat, die luistert en die aanzet tot 'de handen uit de mouwen - brood breken - uitdelen'.

Op 16 maart werd KerkXtra heel gastvrij ontvangen door mensen van de Christengemeenschap in Middelburg in hun ruimten. Het was interessant om de ingetogen kapel met altaar en ikonen te zien en om te horen wat een 'mensenwijdingsdienst' inhoudt. Als ik het goed begrepen heb is dat: de aanwezigheid van "de Christus" wordt je toegezegd en wordt ervaren in de eucharistie. De Christengemeenschap wortelt grotendeels in de antroposofie van Rudolf Steiner. Dat roept wel veel vragen op als je je erin verdiept. Wellicht iets voor een later moment.

De diensten in de Goede week en Paasmorgen zijn voorbereid en worden deels geleid door gemeenteleden. Mooi om zo met elkaar naar Pasen toe te leven. Op de groothuisbezoeken klonk ook menigmaal lof voor de creativiteit en inzet van velen in de vacaturetijd. En, als straks de vacature vervuld is, dan hopen we dat die creativiteit zal blijven.

*Ik wens u allen een gezegend Pasen met een hartelijke groet van Pim Steenbergen*

## De vieringen in de goede week

Op Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer. Geïnspireerd door het jaarthema 'aan tafel', gaan we dit jaar letterlijk aan tafel met elkaar. Zoals ook Jezus met zijn getrouwen zijn laatste Paas/Pesach-maaltijd vierde. Hoewel zij waarschijnlijk meer 'aanlagen' dan op stoelen zaten.



Kleine tafels worden samengevoegd tot een U-vorm in de kerk. We zitten naast en tegenover elkaar. Dat is informeler en meer 'ongedwongen' dan we gewend zijn. Aan tafel horen we - in het voetspoor van Israël- oude en nieuwe verhalen over bevrijding en gered worden. En we gaan in op de uitnodiging van Hem die kwam om te dienen en niet om gediend te worden om brood

en wijn te ontvangen uit zijn hand. We geven brood aan elkaar door en drinken wijn uit kleine bekertjes - vanwege de hygiëne. Er zal een liturgieboekje zijn zodat men niet naar de beamerprojecties hoeft te kijken, wat in deze opstelling lastig zou zijn.



Goede vrijdag vieren we dit jaar anders dan we gewend zijn. Alle versieringen in de kerk zijn weggehaald. We lezen niet het gehele lijdensverhaal, maar de zogenaamde 7 kruiswoorden staan centraal. Het zijn de woorden die Jezus sprak aan het kruis aan zijn moeder, de geliefde leerling, zijn Vader en aan de medegekruisigden. Woorden die afkomstig zijn uit de vier evangeliën, maar tot één geheel zijn samengevoegd. Menig componist heeft er muziek bij geschreven. De kruiswoorden worden omlijst door teksten en onze zang. Na het laatste kruiswoord zal de Paaskaars worden gedooft, wordt de 'aanklacht onder het kruis' gebeden en bidden wij gezamenlijk het Onzevader.



Op Stille Zaterdag is om 21.30 uur de Paaswake. We ontsteken onze kaars, uitgereikt bij binnenkomst, aan de nieuwe Paaskaars, het 'Licht van Christus' die in het begin wordt binnengedragen. Na de lof van het licht, gezongen door het kwartet, volgen lezingen uit het Eerste Testament.

Over God die de chaos tot orde roept, een wereld waar het goed is om te leven. We horen in Exodus over de Naam: ik zal er zijn. Die Naam is onze hulp. We gedenken onze doop en belijden ons geloof door ons te bekruisen met een beetje water uit de doopvont: met Christus gestorven en opgestaan! En na het evangelie zingen we voluit het Gloria.

De vieringen zijn voorbereid door de werkgroep bijzondere diensten. We zullen ons best doen alles zo goed mogelijk in beeld te brengen voor wie thuis meeviert. Alle vieringen zijn in de Torenkerk in Gapinge Witte donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur de Paaswake om 21.30 uur

*Namens de voorbereidingsgroep,  
Pim Steenbergen*

## De viering van Pasen op 1<sup>e</sup> Paasdag



Na het Paasontbijt in Gapinge volgt om 10.00 uur de dienst in Veere. Een dienst voor jong en oud. Voorbereid door een groep van gemeenteleden. We zijn blij dat het Slavisch Koor Srétenieje zal meewerken en dat de 'Veerse Oekraïense gemeenschap' ook haar inbreng zal hebben. Het koor Srétenieje ( o.l.v Elena Berdnikova) zingt liturgische muziek die zijn oorsprong heeft in Orthodoxe kerken. Speciaal voor de dienst in Veere zullen zij liederen zingen van Oekraïense componisten.

Voor de kinderen zal er beeldend een verhaal worden verteld en tijdens de overdenking is er voor hen een activiteit in 'de kapel' van de kerk. We horen een paasverhaal uit Exodus ( en de verbeelding daarvan) en het evangelie van de opstanding van Christus: zijn verhaal gaat door en wordt nu in onze handen gelegd. Het thema is dan ook: Jullie zijn mijn handen. Na de dienst is er voor de Oekraïners gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Korenmaat.

onderbelichte verhalen. Zijn films zijn nooit subtiel in die zin dat hij immer en onvoorwaardelijk de kant kiest van de arbeider die verdrinkt in het systeem. Aan het begin van de film denk je 'daar gaan we weer', maar Loach bouwt zijn films zo op dat je al gauw met gebalde vuisten zit te kijken. Je vergeet dan wel eens dat de wereld die hij schetst soms nogal zwart-wit is. Het zij zo.

Tijdens zijn intakegesprek bij een niet nader genoemd koeriersbedrijf wordt Ricky glashelder uitgelegd hoe het werkt. Je bent je eigen baas. Je werkt niet vóór ze, maar mét ze. Je bepaalt zelf welke diensten je wilt draaien en welke niet en je krijgt betaald per afgeleverd pakket. Werk je veel, dan verdien je veel. Simpel, transparant en eerlijk. Het enige dat Ricky nog even moet doen, is een busje aanschaffen. Huren kan ook, maar hier rekent het bedrijf stevige tarieven voor. Ook bij ons in de straat rijden ze: de pakketbusjes en vraag je je af....

Datum: vrijdag 28 april 2023  
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur  
Plaats: Johanneskerk, Serooskerke  
Leiding: Leny en Izaäk Geschiere  
Contactpersoon: Han Lobbezoo



### Film: Sorry, we missed you (11)

De film die we draaien rond 1 mei heeft altijd wel een link met arbeid en arbeiders. Ken Loach tekent weer voor deze film. Hij is intussen dik in de tachtig, hij is nog steeds diezelfde sociaal bewogen cineast van vijftig jaar geleden. Als chroniqueur van de Britse onderklasse gaat hij gestaag door met het vertellen van



### Spirituele avondwandeling in natuurgebied Oranjezon (12)

In het voorjaar van 2023 gaan we een wandeling maken in het duingebied van Oranjezon. Tijdens deze wandeling zullen vogels centraal staan.

In mei is de Nachtegaal alom aanwezig.



Ook andere vogels zullen hun zang laten horen. Gert Zomer gaat het spirituele aspect van deze wandeling verzorgen.

Na de wandeling staat de koffie en thee voor ons klaar in "de Ontmoeting".

Datum: dinsdag 9 mei 2023  
Tijd: 19.30 uur  
Plaats: parkeerterrein Uitspanning Oranjezon  
Leiding: Gert Zomer en Elly Wisse  
Contactpersoon: Elly Wisse

## Uitnodiging Ring Walcheren

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren donderdag 11 mei 2023 in de Michaëlskerk Kerkplein 1, Koudekerke  
Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.

Het programma is als volgt:

- \* 19.15 uur Inloop met koffie en thee
- \* 19.45 uur Welkom door Jan Maas van Ring Walcheren
- \* 19.50 uur Introductie/opening door de PG Koudekerke, Jolanthe Jansen
- \* 20.15 uur inleiding door Christiaan van Mourik van PG Nieuwland/Ritthem over "Jeugd en Jongeren in de kerk".

Kerken lopen leeg, wat overblijft zijn grijze gelovigen. Waar zijn de jongeren; tieners, jongvolwassenen en kinderen? Wat kunnen we doen om jongeren in de kerk te houden? Christiaan is jeugdouderling en deze vragen houden hem bezig. Hij las het boek "Samen Jong" en werd erg aangesproken door de kernwaarden hoe wij een kerk van jong en oud kunnen worden, of liever Samen Jong! Jongeren hebben mensen nodig die hen zien, en naar hen luisteren, zoals ook Jezus kinderen op de eerste plaats stelde.

- \* 20.45 uur PAUZE met koffie en thee
- \* 21.00 uur We gaan met elkaar in gesprek hoe we onze relatie met jeugd en jongeren in onze kerken kunnen versterken of herstellen.
- \* 21.20 uur Rondvraag over ontwikkelingen in kerken op Walcheren
- \* 21.40 uur Sluiting door Mariëlle Noordam

Daarna informeel samenzijn met een drankje. We hopen en rekenen op uw aanwezigheid. Volgende ontmoetingsavond is op donderdag 9 november 2023

*Met vriendelijke groet, namens de ringleiding  
Lenie Molendijk*

**HOUD JE GELOOF  
NIET VAST...**

**...GEEF HET DOOR**



## KLIEDERKERK

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief. Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en er worden veel rand- en buitenkerkelijken bij betrokken. Alle leeftijden



Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten. Bijvoorbeeld een aantal kerken in een dorp die samen drie keer per jaar een kliederkerk organiseren waar zestig gezinnen op afkomen, of een gemeente die zes keer per jaar in plaats van een gewone kerkdienst een kliederkerk organiseert. Maar ook pioniersplekken waar rond kliederkerk een heel nieuwe geloofsgemeenschap ontstaat.

We hebben hierover een online training gevolgd en willen als werkgroep een Kliederkerkdienst houden op *zondag 21 mei 2023 van 12.00 - 14.00 uur.*

### Het thema: Pinksteren, feest van hoop

Zetten jullie het alvast in de agenda. Wie zich aangesproken voelt tot deze manier van kerk zijn is van harte welkom om mee te helpen/ denken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerrit Klein en Betsie Wattel.

In het najaar hopen we nog twee maal een Kliederkerk te organiseren.

Kliederkerk wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Vogelaarfonds

*Gerrit Klein en Betsie Wattel.*

## Boodschappenpakketten

Wat is er weer massaal gespaard aan zegels voor de boodschappenpakketten voor de Voedselbank. Maar liefst 31 pakketten heb ik kunnen overhandigen, echt fantastisch !!!!

Het is in deze tijd van energiecrisis en al maar stijgende kosten, harder nodig dan ooit. Alle spaarders uit Gapinge en Veere hartelijk bedankt !!!

Hopelijk mag ik volgend jaar weer een beroep op jullie doen.

*Betsie Wattel*

## Commissie gezamenlijk Kerkblad

Tijdens het gezamenlijk overleg tussen de CvK's van Veere en Gapinge is het initiatief genomen een commissie samen te stellen om tot een gezamenlijk kerkblad te komen.

Deze commissie is op 13 maart samen geweest en hierin hebben we duidelijke eisen besproken waar een kerkblad aan moet voldoen.

*Voorwaarde is o.a. dat het gezamenlijke kerkblad een geheel nieuwe uitstraling gaat krijgen, nieuwe uitstraling wat betreft lay-out maar ook een **nieuwe naam**.*

*Hiervoor willen we u oproepen ideeën aan te dragen.*

Een prijsvraag dus, nieuwe namen graag opsturen naar de redactie van het kerkblad; kerkbladgave@gmail.com

Het volgende overleg zal op 11 mei plaatsvinden, dus u heeft even de tijd om de winnende naam te bedenken. Eeuwige roem en vermelding in het kerkblad zal u ten deel vallen, indien uw inzending gekozen gaat worden.

De planning is dat we na de zomer, in september, met het gezamenlijk kerkblad gaan werken.

*Namens de commissie gezamenlijk Kerkblad,  
Arnold Eggink*



## Nieuws uit Gapinge

### Jarigen in de maand april

mw. Wondergem hoopt op 16 april  
82 jaar te worden

mw. Geschiere-Looise hoopt op 17 april  
78 jaar te worden

mw. Meulenberg-de Klerk hoopt op 28 april  
88 jaar te worden

*Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!*



### Bericht mw Sturm-Louws

Mw Sturm - Louws is eind februari verhuisd naar Nieuw- Sandenburgh, afdeling Kruidhof, kamer 8

Bezoek is welkom, maar liever niet tussen 13.00 - 15.30 en na 19.00 uur



## Wie brengt de bloemengroet

16 april  
30 april  
21 mei

fam. van Tatenhove-Goedbloed  
fam. Sturm-Dominicus  
fam. Sturm-Geldof

*College van Kerkrentmeesters Gapinge*



2023  
Actie   
Kerkbalans

## Actie Kerkbalans

Blij en dankbaar zijn wij voor de toezeggingen en betalingen die reeds binnen zijn.

De verwachting is dat we ongeveer op hetzelfde bedrag als in 2022 gaan uitkomen. Heeft u nog geen toezegging of betaling gedaan, dan hierbij het vriendelijke verzoek dit alsnog te doen. Door úw steun kunnen wij als kerk bestaan !

## Kerktuin

Vorige jaar hebben wij helaas enkele zieke bomen, in samenwerking en overleg met de Gemeente Veere, moeten kappen. Begin maart zijn 7 nieuwe bomen aangeplant:

5 esdoorns en 2 winterlindes (of kleinbladige linde). De lindebomen staan links en rechts van het pad naar de toren. Volgende fase in het opknappen van de kerktuin, is het grind.

De bedoeling is dat de kerk óók aan de zuidkant in het grind komt te staan, zoals dat aan de zijde van de dorpsstraat, de noordkant, reeds het geval is. Het plan is, de aanwezige paden strakker te maken en waar nodig aanvullen met een nieuw dun laagje grind.



Ook het lijkhuisje wordt opgeknapt, nieuwe bakgoten zijn in de maak en ramen en deuren worden geschilderd. Tevens is een stuk rioolpijp vernieuwd waardoor we hopelijk gevrijwaard blijven van eventuele verstoppingen. Alle vrijwilligers die bovengenoemde werkzaamheden hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren, hartelijk dank. Uiteraard ook dank aan de vrijwilligers die nu niet genoemd of beschreven zijn maar op de achtergrond allerlei werkzaamheden uitvoeren.

## Gezamenlijk overleg

Vele jaren vormen Veere en Gapinge een combinatiegemeente en ook al lange tijd vergaderen de colleges met regelmaat gezamenlijk, minimaal 2x per jaar.

Maandag 20 maart stond op de agenda voor gezamenlijk overleg.

In goede harmonie bespraken we allerlei zaken en overlegden waar en hoe we elkaar kunnen versterken, of van elkaar kunnen leren. Denk hierbij aan de actie Kerkbalans, het opstellen van de solvabiliteitsverklaring t.b.v. het beroepen van een predikant, verdeling collecteopbrengsten, enz.

Het is goed om te vermelden dat deze bijeenkomsten door de huidige leden als zeer prettig en nuttig worden ervaren.

*Namens het College van Kerkrentmeesters Gapinge  
Arnold Eggink*



## NIEUWS UIT VEERE



Op **maandag 3 april** weer Kompasmaaltijd is in de Korenmaat om 18.00 uur.

Opgeven kan bij Willy Koppejan en Els Breeel. Het kookteam gaat zijn best weer doen er wat lekkers van te maken !!



## Inloopmorgen 18 april



Inloopmorgen  
INLOOPMORGEN

Deze ochtend staat onder leiding van Ds. P. Steenberg. Naast het gezellig samenzijn worden er thema's of onderwerpen uit kerk en samenleving met elkaar besproken.

Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Deelname is niet aan een leeftijd gebonden.

Er kunnen ook onderwerpen aangedragen worden voor een volgende bijeenkomst.

*De inloopmorgen begint om 10 uur  
en duurt tot ca. 12 uur.*

**Iedereen is welkom!**

## Autodienst naar Kleine Kerk

- 2 april Rinus Boone
- 9 april Peter Wattel
- 23 april Cees Gideonse
- 7 mei David Pouwer



## Wie brengt de bloemengroet in Veere

- 2 april fam. Baas
- 9 april fam. Sturm
- 23 april fam. Breeel
- 7 mei mw. M. Joustra



## Collecteopbrengsten Kleine Kerk

5 maart	Kerk	€ 104,95
	KiA Palestina	€ 154,20
19 maart	Kerk	€ 123,40
	Voedselbank	€ 207,20
8 maart	Biddagmaaltijd,	€ 195,00
	Delta voor Indonesië, project "vrouwen in Papoea"	

In maart zijn er Plus tegoedbonnen verstrekt aan Minima in Vee-re en Gapinge. Orionis heeft dat voor onze beide Diaconieën uitgevoerd. Zo kunnen 5 gezinnen en 9 eenpersoonshuishouders deze tegoedbonnen besteden voor hun dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Het geld wat via de actie "Geef warmte door" is ontvangen € 1375,00 heeft hiermee zijn bestemming gekregen. Hartelijk dank voor u steun hiervoor.

Namens de Diaconieën,  
David Pouwer

## Berichtje uit Mozambique

Beste gemeente,  
Zomaar een berichtje uit Mozambique:  
Sommige onderwerpen bespreek je in Afrika niet recht-voor-z'n-raap en daarom schreef ik alweer heel wat jaren geleden een verhaal met de titel 'Dromen van applaus'. Aanleiding was de wijze van collecteren hier??. Om beurten kwam men naar voren om de tienden te geven. Hardop noemde een diaken de naam van de kerkganger én wat er gegeven werd. Hoe hoger het bedrag, hoe harder er werd geklapt.. Sommigen lieten zich daar graag op aanzien - niets menselijks is ons vreemd - . Anderen daarentegen oogstten een mager applaus. Ik zag het ongemak onder degenen die niet (zoveel) konden geven en herinnerde me ook dat je linkerhand eigenlijk niet zou moeten weten wat je rechter- doet.

Aansluitend bij de Afrikaanse cultuur maakte ik er een verhaal van, waarin dieren de hoofdrol spelen. Eigenlijk half voor de grap stuurde ik het naar uitgeverij de Banier, die in 2018 mijn boekje 'De vrouw die zeven koeien waard was' heeft uitgegeven. Tot mijn verbazing en plezier is er nu een prentenboekje van gemaakt voor kinderen vanaf 5-6 jaar met prachtige illustraties van Hester Nijhoff! Misschien leuk voor uw (achter-)kleinkinderen?

Zie de flyer!

Een hartelijke groet,  
Léonie Dieleman

## Waar collecteren wij voor in april

*U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk of op het laatste blad ( colofon) van het kerkblad. Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.*

### 2 april

1e collecte: Kerk  
2e collecte: Diaconie

### 6 april (Witte Donderdag)

1e collecte: Stichting Zulu Aid OnzeMissie  
Wij ondersteunen het Hillcrest Aids Centre Trust in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. Deze organisatie zorgt ervoor, dat mensen die leven met HIV en AIDS en/of mensen waarvan de familieleden leven met het HIV virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, behandeling, economische steun, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord. Dit alles op basis van hoop, professionele zorg en onvoorwaardelijke liefde. Stichting Zulu Aid wil dat doen door:

\* Het verkopen van sieraden en andere producten, veelal ge-maakt van kralen, die gemaakt zijn door mensen verbonden aan het Hillcrest Aids Centre die leven met HIV



- \* Het werven en inzamelen van geld via o.a. donaties, sponsoring, collectes, notariële schenkingen en legaten
- \* Het zelf (of door of met anderen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten gericht op het promoten van het Hillcrest Aids Centre in KwaZulu-Natal Gelegen in de vallei van de Duizend Heuvels, nabij de hoofdstad Durban in de provincie KwaZulu-Natal, Zuid

Afrika is het Hillcrest Aids Centre Trust actief. Het Hillcrest Aids Centre Trust is een lokale "non profit" organisatie die op een holistische wijze zorg wil bieden aan de mensen die leven met HIV/ Aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus. De missie van het Hillcrest Aids Centre is onvoorwaardelijke liefde geven door middel het aanbieden van praktische en duurzame zorg. Het Hillcrest Aids Centre Trust is ontstaan in 1991 doordat Dominee Niel Oosthuizen van de lokale Hillcrest Methodisten kerk, een praktisch antwoord wilde bieden aan de grote bedreigingen van het oprukkende HIV/Aids pandemie in zijn gemeenschap. Het project werd (en wordt) uitgevoerd door vrijwilligers en professionele krachten. Vooral in het begin was het gericht op geven van onderwijs en professioneel advies. Door de grote behoefte aan zorg groeide het project uit tot een "non profit organisatie" die verschillende activiteiten ontplooi-de. Thans biedt het Hillcrest Aids Centre steun, advies en zorg aan mensen ongeacht ras of geloof op een holistische wijze. Het Hillcrest Aids Centre voert verschillende projecten uit zo-danig dat op de diverse vragen tot ondersteuning vanuit de mensen een antwoord kan worden gegeven. Dit varieert van scholing, advies en training tot zorg en stervensbegeleiding. Het centrum kijkt naar de individuele situaties en probeert een persoonlijk pakket van zorg en training aan te bieden.  
2e collecte: Kerk

## 9 april

1e collecte: Werelddiaconaat Moldavië  
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelij-ke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.



# Paasontbijt zondag 9 april



Ook dit jaar willen wij weer samen met elkaar ontbijten en de Paasdag beginnen. Om 8.30 uur bent u welkom in de Torenkerk in Gapinge.

Na het ontbijt kunt u als u dit wilt met ons meegaan naar de Kleine kerk in Veere, voor de viering van de Paasdienst. De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is Ds. Pim Steenberg.

U kunt zich opgeven voor het ontbijt op een lijst die in beide kerken ligt, ia de mail of telefonisch bij de contactpersonen. Indien u opgehaald wilt worden, voor het ontbijt of voor de kerkdienst, kunt u dit doorgeven.

Wij hopen samen met u op een feestelijk ontbijt en een fijne dienst !!!

*Commissie Bijzondere Diensten Gapinge – Veere.*

**Inleveren voor Veere:**  
*Heleen Boone, tel. 501794 - heleen\_boone@hotmail.com*  
**Inleveren voor Gapinge:**  
*Nel Jobse, tel. 217592 - g apinge@zeelandnet.nl*

Naam: .....

Aantal personen .....

Wil: wel / niet worden opgehaald.  
 Inleveren kan tot 4 april 2023

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën. In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid. MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen.

Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij hulp.

<https://vimeo.com/389278919>  
 Download deze film (of bekijk via YouTube)

2e collecte: Kerk

## 16 april

1e collecte: Kerk  
 2e collecte: Bloemen

## 23 april

1e collecte: Diaconie  
 2e collecte: Kerk



## 30 april

1e collecte: Kerk  
 2e collecte: Diaconie

## 7mei

1e collecte: KIA Oekraïne  
 2e collecte: Kerk



**Tetteretet! Opgelet..** Zojuist verschenen: **PRENTENBOEK**

BOEKGEGEVENS  
 Full colour  
 Uitvoering gebonden  
 Formaat 19 x 19 cm  
 Omvang ca. 32 pagina's  
 Verkoopprijs ca. € 13,95  
 ISBN 978 90 8718 9297 c-NUR 273  
 Verschenen maart 2023  
 Uitgegeven door De Banier  
 In elke boekhandel te bestellen.

Vanaf 5-6 jaar

**Dromen van Appicus**

‘Hebben jullie het al gehoord?’ Langsturf beweegt zijn achterlichaam op en neer terwijl hij door het buffelgras naar de andere olifanten bij de Limpopo-rivier toesnielt.  
 ‘Het machtige stamhoofd Ntsokol zoekt een olifant die hem naar een dorp hoog in de bergen kan brengen.’ Alle olifanten reageren opgewonden. Grootoor krult zijn slurf door die van Groottand en roept: ‘Wow, een echt stamhoofd begeleiden! Dat zie ik wel zitten!’

Zo begint het verhaal over de Afrikaanse olifanten. Allemaal denken ze dat zijzelf het meest geschikt zijn om dit te doen. Allemaal dromen ze van het applaus dat ze zullen krijgen. Wie van hen zal worden uitgekozen om deze eervolle opdracht te mogen uitvoeren?

tekst      illustraties



# KERKDIENTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)



De kerkdiensten worden zowel in Veere als Gapinge gehouden.

Alle diensten zullen worden uitgezonden via "Kerkdienstgemist.nl en [www.pkn-gapinge-veere](http://www.pkn-gapinge-veere.nl)



**2 april** *Palmzondag*  
Veere ds. M. van Manen Breskens  
collectes: Kerk  
Diaconie

**6 april** *Witte Donderdag - 19.30 u*  
Avondmaal  
Gapinge ds. Pim Steenbergen  
collectes: St. Zulu Aid en Kerk

**7 april** *Goede Vrijdag - 19.30 u*  
Gapinge Comm. bijzondere diensten

**8 april** *Stille Zaterdag - 21.30 u*  
Gapinge Comm. bijzondere diensten

**9 april** *Pasen*  
Veere ds. Pim Steenbergen  
collectes: Werelddiaconaat Moldavië  
en Kerk

**16 april**  
Gapinge ds. P. van Oosten  
collectes: Kerk  
Bloemengroet

**23 april**  
Veere ds. G.J. Smit (Middelburg)  
collectes: Diaconie  
Kerk

**30 april**  
Gapinge ds. R. Poesiat (Koudekerke)  
collectes: Kerk  
Diaconie

**4 mei** *Vesper - 19.00 u*  
Veere Dodenherdenking  
(zie verder boekje Oranjevereniging Veere)

**7 mei**  
Veere ds. Pim Steenbergen  
collectes: KiA Oekraïne  
Kerk

## Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh aanvang 15.00 u

**9 april** dhr. Kees Simons  
**23 april** mw. Janny Blankenstijn  
**7 mei** dhr. Jaap Almekinders



## ADRESSEN VEERE

**Kerkgebouw  
Kleine Kerk**  
Kapellestraat 27  
4351 AL Veere  
tel: 0118-501436

**De Korenmaat**  
Kerkstraat 6  
4351 AK Veere

**Predikant  
vacant**

**Bijstand pastoraat:**  
ds. J.W.(Pim) Steenbergen  
Middelburg  
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Pastoraat  
Wijkteam buitengebied**  
Johan Luijk (ouderling)  
Mariëlle en Jan-Peter Stevens  
Margot Corbijn (diaken)

**Wijkteam Veere stad**  
Hugo de Ridder (ouderling)  
Ellen Vooijs  
Petra Schot (diaken)

**Wijkteam Zanddijk**  
Tini Hengeveld (ouderling)  
Jozien Vercouteren  
David Pouwer (diaken)

**Nieuw-Sandenburgh**  
C. Simons (Rozenhof)  
Betsie Wattel (diaken)  
Coby Louwerse

**Scriba**  
Sylvia van Dam Merrett  
scribagave@pgveere.nl

**Voorzitter kerkenraad**  
Petra Schot

**Kosters**  
Heleen Boone  
Fred Louwerse

**Verhuur en beheer Korenmaat**  
Jan van den Broeke  
verhuur@pgveere.nl

**Diaconie**  
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05  
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

**College van Kerkrentmeesters**  
Heleen Stolwijk-Coppoolse (voorzitter) tel: 06-42295233  
Géke Kloosterman (vicevoorzitter) tel: 0118- 506025  
Heleen Slingenberg (secretaris) tel: 06-55700388  
Vacant - Penningmeester tel:  
penningmeestercvk@pgveere.nl  
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie) tel: 0118- 501564

Collectemunten van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.



## ADRESSEN GAPINGE

**Kerkgebouw - Torenerk**  
Dorpsstraat 25  
4352 AB Gapinge

**Predikant  
vacant**

**Bijstand pastoraat:**  
ds. J.W.(Pim) Steenbergen  
Middelburg  
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

**Voorzitter**  
Piet Aarnoutse  
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge  
tel: 06-53841938  
hofgapinge@gmail.com

**Scriba**  
Ab Paauwe  
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge  
tel: 0118 - 592678  
hofnieuwveerezicht96@gmail.com

**Pastoraat**  
Ab Paauwe  
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge  
tel: 0118 - 592678  
hofnieuwveerezicht96@gmail.com

**Koster**  
Jannie Paauwe  
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge  
tel: 0118 - 591490

**College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter**  
Arnold Eggink  
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge  
tel: 06-42940595  
ea.eggink@gmail.com

**Penningmeester**  
Wim van Tatenhove  
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge  
tel: 0118 - 596080  
wmtn@zeelandnet.nl

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44  
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

**Diaconie  
Voorzitter**  
Lies Sturm  
tel: 06-26842951  
joliebas@zeelandnet.nl

**Penningmeester:**  
Tannie Gideonse  
tel: 06 - 22840021

**Zendings- en evang. commissie**  
Tannie Gideonse  
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge  
Rek.nr: NL87RABO0365.2094.06  
tel: 06 - 22840021  
a.j.gideonse@hotmail.com  
o.v.v. Zendingbijdrage

**Ledenadministratie**  
Truus Looise  
tel: 0118 - 591629  
truus.looise@gmail.com

**Autodienst**  
Koos van Tatenhove  
tel: 0118 - 596080  
wmtn@zeelandnet.nl

**Redactie kerkblad Gapinge**  
Jeannette Coppoolse,  
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge  
tel: 0118-501615  
kerkbladgave@gmail.com

## COLOFON

'Op Weg', -jaargang 29 - nummer 4  
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere  
en Protestantse Gemeente Gapinge  
website: [www.pkn-gapinge-veere.nl](http://www.pkn-gapinge-veere.nl)  
Inleveradres kopij en eindredactie  
Marianne Cleeren-Boone  
tel: 06-13370916 / e-mail: [kerkbladgave@gmail.com](mailto:kerkbladgave@gmail.com)  
Op Weg van mei verschijnt 6 mei 2023  
Uiterste inleverdatum: **27 april 2023**  
Lay out en opmaak: Adri Franke