

PROTESTANTSE GEMEENTEN
GAPINGE - VEERE

VERBONDEN

Informatieblad van de Protestantse Gemeenten Gapinge - Veere

Inhoud

Meditatie
Uit de pastorie "In de Hof"

Kompasmaaltijd
Bloemengroet
Autodienst
KerkXtra
Kia-GaVe

Kerkelijke agenda

Verhaal voor jou
Dagelijks leven

Collecte opbrengsten
Waar collecteren we voor

Nieuws uit de kerkenraad

Meditatie

'Hij onderwees hen zoals Hij gewoon was te doen.' (Marcus 10: 1 b)

We leven in een bepaald ritme. Veel van de dagelijkse dingen doen we als voorheen. Je hoeft er nauwelijks bij na te denken. Die vertrouwdheid hoort bij het goede van het gewone leven. Dat goede wordt niet altijd op waarde geschat. In de dienst op Witte Donderdag lasen we een tekst van Mieke van Zonneveld. Deze dichteres werd op haar 21ste plotseling ernstig ziek. Tot veler verbazing schreef ze toen niet over haar boosheid of teleurstelling. Ze noteerde juist haar verwondering over hoe vaak het gewoon goed was gegaan in haar gezondheid. Hoe bijzonder het is dat wij mensen niet steeds zomaar uit elkaar vallen van de mankementen. De rijkdom van het gewone kwam haar scherp voor de geest toen ziekte zoveel ongewoon maakte.

Zelfs het verrassende optreden van Jezus had een vertrouwde kant. Hij onderwees zoals hij gewoon was te doen. De mensen om hem heen begrepen wat er zo gebeurde, zelfs als ze zijn woorden nog niet altijd peilden. Het verraad en de arrestatie maakten een eind aan wat gewoon was. Het leek iets om je bij neer te leggen. Je moet, ondanks alle teleurstelling over het onrecht, toch verder.

Tussen Veere en Gapinge was de brug verdwenen. Verschillende mensen stonden verbaasd te kijken naar de kale pijlers. Het zag er onwonderlijk uit. Mijn gedachten gingen naar de ervaringen van mensen die iemand verliezen. Ineens kun je niet meer rechtdoor, zoals je gewoon was. Veel van wat je samen als vanzelf deed, komt in een ander licht te staan.

We mochten opnieuw Pasen vieren. Horen en zingen van een nieuw begin. Hoe God een nieuwe brug geslagen heeft tussen wachtende oevers. Jezus kwam als eerste over de brug. Hij liet ons zien dat die nieuwe verbinding houdt, draagkracht heeft. Nu is het aan ons om te denken over wat gewoon is. Over het ritme van ons leven.

De brug tussen Veere en Gapinge is, als ik dit schrijf, alweer bijna gereed. Op de grond ligt een nieuw waarschuwingbordje, dat straks geplaatst wordt. 'Pas op, brug kan glad zijn'. Na Pasen gaan we met onwennige stappen verder.



DIE BRUG

*Die brug ligt hier langer dan ik weet;
haar oevers waren ijzersterk verborgen.
Rechtdoor, zie het wegdek even breed;
een brug wil niemand overlast bezorgen.
Toen brak er wat.
Met open mond
gaapt zij een gat.
Ik zie nu in gedachten
wat bruggen doen verwachten.*

*De tijd loopt op wijzers voor ons uit,
een wandeling met steeds dezelfde passen.
Ik leefde dat stille loopgeluid,
voorspelbaar mocht een uur me dan verrassen.
Tot tijd verdween.
In dat moment
telde slechts één.
Mijn klok blijft zich vergissen
nu ik je zo moet missen.*



Pastorie In de Hof

De weg van de hoop

In de afgelopen Veertigdagentijd klonken in en rondom onze diensten voorbeelden van hoe we ons kunnen oefenen op de weg van de hoop. Die oefening is meer dan nodig in een zo onrustige wereld. In de moeilijke omstandigheden waarin mensen zich soms bevinden. Dichtbij en veraf. Waardevol dat we als gemeenten met die vragen en dat oefenen bezig zijn. Zo vierden we ook de Stille Week. Het waren opnieuw rijke en soms indringende diensten. De kerkdienst op Paasmorgen bracht ons met vrolijke klanken in de proeftuin. We leven in een wereld waar ons hoopvolle uitproberen betekenis kan hebben. Daartoe heeft Jezus, de tuinman, ons bemoedigd.

Samen lukt er meer

We konden in de afgelopen periode van mooie muziek genieten in de verschillende vieringen. Onze organisten Willy Gideonse-de Buck en Alexander Koole speelden daarin een hoofdrol.

Een zanggroep van verschillende samenstelling was op Palmzondag en Witte Donderdag ondersteunend van de partij. Op Goede Vrijdag bracht het fluitspel van Sylvia van Dam Merrett ons bij de weg naar binnen. Het Paasfeest was uitbundig met de zang van Hanneke de Vroe en het vioolspel van Petra Schot. Twee muziekstukken van G.F. Händel, waaronder en waarin toepasselijk de schoonheid van bloemen uit de (Paas)tuin werd bezongen.

Alle muzikanten en zangers hartelijk bedankt voor jullie bijdragen.

Die dank geldt ook de koster en de beameristen die zorg droegen voor toegankelijke diensten. Ten slotte noem ik onze gedeelde waardering voor de inzet van de commissie bijzondere diensten: Marieke Volmer, Heleen Boone, Marjan Luyk en Nel Jobse. Hieronder ziet u twee foto's van het gezellige Paasontbijt dat zij, naast de invulling van de Stille Week, mogelijk hielpen maken. Samen lukt er meer!



Onderzoek Veere en de slavernij

In de dienst op Witte Donderdag kwam ook het recent verschenen rapport over hoe Veere in het verleden betrokken was bij de slavernij ter sprake. Ik citeer: 'Het verleden is [in de viering van de Pesachmaaltijd] ineens weer dichtbij. Dat gebeurde ook toen er afgelopen week aandacht was voor het slavernijverleden van Veere. Een onderzoeksrapport maakt duidelijk hoe onze mooie stad en haar omgeving actief deel waren van het verhandelen en beschadigen van medemensen. Als wij lezen over 'Keti Koti', u weet wel: de feestdag op 1 juli die genoemd is naar het verbreken van de ketenen van wie tot slaaf waren gemaakt, kan voortaan in ons achterhoofd die bestelling meeklinken. Er werden hier, zo vertelt het rapport, 200 stuks ketenen besteld. Boeien voor zwarte mensen besteld bij de plaatselijke smederijen. Dan waren er de predikanten die megingen aan boord, was er de instemming vanuit de Nederduits gereformeerde kerk in die dagen... waaruit onze huidige kerk is voortgekomen. Het zet ons aan het denken. Waar staan wij dan, moeten wij nu iets? Een vraag die langer doorklinkt dan alleen vanavond. Ons gevoel voor verhoudingen staat onder druk.' Mijn inschatting is dat het rapport onze gesprekken en ons nadenken vraagt en verdient. Wanneer u een voorstel heeft over de vorm waarin dat goed zou kunnen, dan hoor of lees ik dat graag. Mocht de aandacht voor het rapport voor u voelen als over iets van te lang geleden, of als te abstract, dan nodig ik u uit om nog (terug) te kijken naar de uitzending 'Simone en de roofstaat' die op 2 april op NPO 2 werd uitgezonden.



Waardering

Jaarlijks organiseert de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere (SOV) een middag om haar vrijwilligers en betrokkenen te bedanken en te informeren. Op 20 maart was de Korenmaat in Veere voor die gelegenheid tot de laatste stoel gevuld. Aan de verschillende tafels waren de breisters, borduursters, diakenen en hand- en spandienaars volop in gesprek. Na een uitgebreide toelichting bij verschillende projecten in Sobradinho (Brazilië), die door de SOV al vele jaren worden gesteund, ontstond ineens vrolijke verwarring. Wilma Franke werd naar voren geroepen door burgemeester Schouwenaar. Wilma ontving De Veerse Waarderingsonderscheiding als uiting van erkentelijkheid voor haar jarenlange vrijwilligerswerk. Speciaal werd daarbij genoemd haar grote inzet als secretaris van de SOV. Het daverende applaus van de aanwezigen onderstreepte dat die waardering breed gedragen wordt. Ook vanuit onze kerkgemeenschap!



Gesprekken op dinsdagmorgen

Op **21 april** staat de bijeenkomst van 'Gesprekken op dinsdagmorgen' in het teken van de verhalen die meeklinken in een voorwerp. Iets dat voor ons persoonlijk een extra betekenis heeft. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om 'een voorwerp met een verhaal' mee te nemen. Uiteraard is het geen verplichting, maar juist in deze gespreksgroep klinken vaak verhalen van vroeger, die verrassing en herkenning brengen.

Oefening in hoop

Op **22 april** ligt het boek 'Levenslessen van een rabbijn' in ons midden. 'Er is geen enkel excuus om dit boek niet te lezen', zo stond in een landelijke krant geschreven. Aan de gesprekken met rabbijn Awraham Soetendorp, die Annemiek Leclaire heeft weergegeven, heb je ook echt iets. In je nadenken over bij wie je je thuis voelt, of over wat geweld aanricht in het leven van een kind. Over hoe herinneringen uit je jeugd je dagen kleur geven. Over hoop, over eerbied, over samen stilstaan bij wat haat heeft aangericht. We praten over dit boek niet lang voor we op 4 mei met elkaar gedenken. In de vesper, die op **4 mei om 19.00 uur** begint in de Kleine Kerk, klinken woorden door uit dit boek 'Levenslessen'. Ook als u het boek niet gelezen hebt, is het zinvol om erbij te zijn op **woensdag 22 april om 19.45 uur** in de Korenmaat. U bent hartelijk welkom.



Inspirerend programma

In de overvloed aan televisieprogramma's komt er soms een programma bovendien dat je verrast en positief raakt. Iets om anderen over te vertellen, als een goede tip. Zo noem ik graag het televisieprogramma 'Moderne Profeten'. Kees van Ekris, theoloog en scriba van onze landelijke kerk, vertelt dan in twintig minuten over een moderne profeet. Zo stonden al in het middelpunt Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King en Majoor Bosshardt. Het programma, in een serie van zes, wordt uitgezonden op zondagmiddag rond 17.35 uur op NPO 2. Ook is het terug te kijken via NPOstart. De beelden bij zijn weergave maken het geheel tot een ontmoeting met een mens, die aansprekend gedeeld heeft van het licht dat ons aanstoot.

Elders in Zeeland

Na een serie diensten in uw midden ga ik de komende zondagen vooral ook elders in Zeeland voor, zoals in Bruinisse, Aagtekerke, Middelburg en Grijpskerke. Zo zijn voorgangers ook altijd gastvoorgangers in het geheel van de kerk. Na de vesper op 4 mei vieren we samen op Gapinge het feest van Hemelvaart (14 mei). Dit feest lijkt op een afronding van de weg die Jezus ging, maar vertelt vooral van een nieuw begin.

Gehoord

Toen de voorzitter van onze Gapingse kerkenraad op heerlijke gebakjes trakteerde bij gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, zat iedereen van de gezamenlijke vergadering daar merkbaar van te genieten. Treffend werd opgemerkt 'Nou heb je ons alweer allemaal stil gekregen, Piet'. Velen van u kunnen bedenken met welke gezichtsuitdrukking Piet Aarnoutse daarop reageerde.

Met een hartelijke groet, ds. Michiel de Zeeuw



Agenda

| | | | | |
|----|----------|-----------|---|-----------------------------------|
| do | 16 april | 19.30 uur | Kerkenraad | Korenmaat |
| ma | 20 april | 20.00 uur | Overleg Bachcantatedienst | bij Petra Schot |
| di | 21 april | 10.00 uur | Gesprekken op dinsdagmorgen | Korenmaat |
| di | 21 april | 14.30 uur | Zingen aan tafel | Ontmoetingsruimte Nw.-Sandenburgh |
| di | 21 april | 19.30 uur | Werkgroep Inrichting Kleine Kerk | Kleine Kerk |
| wo | 22 april | 19.45 uur | Avond over boek rabbijn Awraham Soetendorp | Korenmaat |
| do | 23 april | 19.30 uur | Moderamen | Torenkerk |
| wo | 29 april | 9.30 uur | Werkgemeenschap predikanten & kerkelijk werkers Walcheren | Torenkerk |
| ma | 4 mei | 19.00 uur | Vesper in aanloop naar herdenking gevallen | Kleine Kerk |
| do | 7 mei | 19.30 uur | Gemeentevergadering | Korenmaat |
| ma | 11 mei | 18.00 uur | Kompasmaaltijd | Korenmaat |
| di | 12 mei | 10.30 uur | Overleg KerkXtra | De Ontmoeting Vrouwenpolder |
| di | 12 mei | 14.30 uur | 'Kerk aan tafel' | Ontmoetingsruimte Nw.-Sandenburgh |
| do | 14 mei | 10.00 uur | Kerkdienst Hemelvaartsdag | Torenkerk |

Verhaal voor jou

Het bleef een gek gezicht. Bij de uitgang van het winkelcentrum stond een beschilderde caravan. Van alle kleuren die denkbaar zijn, had iemand gekozen voor een onbestemd bruin. De caravan deed nu in niets meer denken aan de zomer of aan lekker weg om te kamperen. In een andere provincie en geplaatst achter een grote schuur had het zomaar 'een keet' kunnen zijn, waar je aan de hoeveelheid kratten bij de voordeur iets kon aflezen. Nu stond de caravan niet ver van een supermarkt, de apotheek, een stomerij en het Chinees restaurant waar vooral werd afgehaald. Bij de caravan werd opvallend weinig afgehaald, al was op het bruin ook het woord 'Bijbels' kleurrijk toegevoegd. Verderop in het winkelcentrum was een goede boekhandel die er een ruim vak theologie op nahield, waarin allerlei Bijbels werden aangeboden. Plaats van handeling was bovendien een nogal kerkelijk dorp, met van elke gangbare geloofsrichting een goed bezocht gebouw. Mijn vermoeden was dat de meeste inwoners allang een Bijbel in huis of kerk hadden. Zo bleef die bruine caravan voor mij iets raadselachtigs houden. Als een gek ding, waar je met medescholieren flauwe grappen over maakte. Toen ik na een boodschap bij de apotheek de deur van het bruine Kipcaravan open zag gaan, zou ik er ruim omheen lopen. De man die eruit stapte was, tot mijn verrassing, een bekende. We zaten doorgaans voor hem in de kerk.

Een aardige man, die goed kon zingen. Als mijn moeder nauwelijks merkbaar twee vingers van achter haar schouder opstak begon deze man zomaar tweede stem te zingen. We zeiden allebei goeiemorgen en hij wenkte voor een praatje. Hoe het ging op school en of ik op een sport zat. Doe de groeten thuis, zo sloot hij af. Ik was al een stap verwijderd toen hij vroeg of ik weleens binnen had gekeken. 'In de caravan?'. Uit beleefdheid nam ik snel een kijkje. Er was weinig te zien. 'Heb je al een eigen bijbel?' vroeg hij. We waren thuis niet zo van het 'eigen' en in onze boekenkast stonden Bijbels voor het grijpen.

Naar waarheid zei ik 'nee' en voor ik het wist had ik een exemplaar gekregen. Toen hij in de kerk zag dat ik hem had meegenomen vroeg hij 'zal ik er iets in zetten?'.

Hij schreef 'Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo omringt de Heer zijn mensen'.

Toen ik een jaar of wat later flink ziek in het ziekenhuis lag, schreef hij op een kaart 'Er zijn mensen die voor jou bidden en ik zit ook bij die fanclub'.

Eén zinnetje. Het verhaal erachter had hij eerder al gegeven.

Bij onze vorige verhuizing viel het exemplaar uit die bruine caravan finaal uit elkaar.

Niet gek na een gebruik van meer dan vijfenveertig jaar.





Uit de kerkenraad

Vacatures ambtsdragers



Dit jaar treden volgens het rooster de volgende ambtsdragers af:

Piet Aarnoutse (Gapinge), Heleen Stolwijk, Geke Kloosterman en Petra Schot (Veere).

Lies Sturm en Betsie Wattel zijn ook aftredend, maar beide hebben aangegeven nog een jaar langer te zullen blijven.

Datzelfde geldt voor Petra Schot.

Samen met de twee al langer openstaande vacatures in Veere zijn we dus op zoek naar zes ambtsdragers.

In Gapinge zoeken we 1 ouderling.

In Veere zoeken we 2 ouderlingen-kerkrentmeester,
1 ouderling-pastoraat en 2 diakenen.

Wanneer dit kerkblad verschijnt heeft u waarschijnlijk het grosbriefje met toelichting al uitgedeeld gekregen bij het ingaan van de kerk. Dit grosbriefje is ook te vinden op de website van de kerk.

We vragen u namen bekend te maken van gemeenteleden, die u geschikt acht voor een van de ambten. Dat mag via het grosbriefje dat u in de bus in de kerk kunt stoppen of door het sturen van een mailtje naar de scriba.

Zondag 26 april is het roepingenzondag, niet alleen de laatste dag waarop u de grosbriefjes in kunt leveren maar vooral ook de dag waarop in kerken wereldwijd, gemeenteleden aangemoedigd worden om na te denken over hun eigen roeping. Bidt u mee?

Verbonden

We zijn er al bijna weer aan gewend; aan ons mooie kerkblad Verbonden. Dat is een goed teken maar het moderamen vond het toch belangrijk om weer eens met de redactie van het kerkblad om de tafel te zitten. Allereerst om waardering uit te spreken voor het werk dat zij iedere keer weer verzetten om de uitgave van Verbonden mogelijk te maken. Maar ook om te horen wat er eventueel anders kan.

Zoals tijdens de gemeentevergadering vorig jaar al aangegeven, biedt de huidige verspreidingsvorm (een besloten en een publieke versie) mogelijkheden om via de besloten versie wat meer vanuit de gemeente te delen. Te denken valt dan aan het vermelden van verjaardagen en jubilea in beide gemeenten maar ook het vermelden van mutaties wordt gemist. Er is veel mogelijk om de titel van dit mooie blad nog meer recht te doen!

Gemeentevergadering

Zoals u waarschijnlijk al wel weet, is de gemeentevergadering verschoven naar **donderdag 7 mei**. We spreken die avond -zoals te doen gebruikelijk in het voorjaar- over de jaarrekeningen van beide gemeenten (apart) en we zullen die avond (samen) o.a. ook kennismaken met het thema wat we in gedachten hebben voor het nieuwe jaar. Gesprekstof genoeg dus.

Welkom op 7 mei om 19.30uur in de Korenmaat

Erno Jansen | scriba



KIA Gave

Nieuws

Samen hebben we ons verdiept in de actielanden Bangladesh en Rwanda. Marten van den Toren en Hette Domburg hebben ons een inkijkje gegund in de landen en de projecten. Ook zijn we aan de slag gegaan met de vragen: wat hebben we gemeenschappelijk met deze landen en wat kunnen we als kerken van elkaar leren? Want zoals dominee Corine van Eck ons in de opening voorhield: 'om te geven moeten we ook kunnen ontvangen'.

Meer dan 80 vertegenwoordigers van 38 gemeenten hebben uiteindelijk per gemeente een stem uitgebracht: 71% van de stemmen gingen naar Bangladesh en 29% naar Rwanda. Daarmee staat vast dat ons volgende ZWO-project Delta voor Bangladesh zal zijn. Meer informatie over Bangladesh kunnen jullie vinden op de website van Kerk in Actie, zie:

Samen in actie met Bangladesh | Kerk in Actie.

We gaan nu aan de slag om een actieprogramma samen te stellen waarin we, zodra de omstandigheden het toelaten, ook een diaconale reis naar Bangladesh gaan maken en later een delegatie van de kerken uit Bangladesh zullen ontvangen. We hopen van harte dat veel gemeenten uit de classis zullen meedoen.

De komende maanden continueren we het project Delta voor Colombia. We hopen in het bijzonder dat jullie het project Cocomopoca onder de aandacht willen (blijven) brengen, zie: Project Cocomopoca | Kerk in Actie. Binnenkort ontvangen jullie een nieuwsbericht met nieuwe materialen over Cocomopoca, waaronder een nieuwe presentatie en folder.

In juni volgt dan nog een nieuwsbericht over Colombia, met daarin een terugblik op 2025.

Voor gemeenten die tot 1 januari 2027 Delta voor Colombia willen blijven steunen, volgt er in september nog materiaal voor de Advent en Kerst 2026.

In oktober sluiten we Delta voor Colombia af en maken we een start met het nieuwe project. Dan organiseren we opnieuw regioavonden, waarin we jullie uitgebreider zullen informeren over de projecten in Bangladesh en de materialen.

Ledenadministratie Gapinge

Na bijna 30 jaar kerkenwerk heeft Truus Looise aangegeven haar taak over te willen dragen aan een ander.

We bedanken haar voor de tijd die ze aan onze kerk heeft besteed.

Eerst enkele perioden als ouderling, daarna als ouderling-scriba.

Tot op heden heeft ze de ledenadministratie bijgehouden.

Truus, bedankt voor je inzet en de accurate wijze van werken.

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat Truud Francke bereid is deze taak, het bijhouden van de ledenadministratie, op zich te nemen.

De kerkenraad



**Kerk
in Actie**



Kompasmaaltijd

Op **maandag 11 mei** wordt de Kompasmaaltijd gehouden in de Korenmaat in Veere, aanvang 18.00 uur.

Opgeven kan bij Els Breeel (06-12 64 32 16)

U wordt van harte uitgenodigd om gezellig samen te eten!



Wie brengt de bloemengroet

| | | |
|----------|----------------------------|---------|
| 19 april | fam. Sturm | Veere |
| 26 april | fam. Aarnoutse-de Voogd | Gapinge |
| 3 mei | fam. Luyk | Veere |
| 10 mei | fam. van Dijk | Veere |
| 17 mei | fam. Breeel | Veere |
| 24 mei | fam. Nieuwenkamp | Veere |
| 31 mei | fam. Volmer-van Scheltinga | Gapinge |



Autodienst - Sandenburghlaan 10 D/E

| | | |
|----------|--------------------|---------|
| 19 april | Cees Gideonse | Veere |
| 26 april | Anke vd Berge | Gapinge |
| 3 mei | Eelke Keerseemaker | Veere |
| 4 mei | Adri Franke | Veere |
| 10 mei | Meindert van Saane | Veere |
| 14 mei | Harry Buiten | Gapinge |
| 17 mei | David Pouwer | Veere |
| 24 mei | Peter Wattel | Veere |
| 31 mei | Peter van Breda | Gapinge |





De geplande excursie naar het Polderhuis op 7 mei a.s. gaat niet door.

Er bleek te weinig belangstelling voor te bestaan.

Film: En Fanfare (2024)

We eindigen onze reeks met een oprechte feelgood film. Een mooi verhaal waarin muziek een heel belangrijke rol speelt. Deze film laat zien hoe muziek grenzen kan overstijgen, mensen verbindt en hoe onwaarschijnlijke familiebanden kunnen leiden tot oprechte vriendschappen.

Thibaut is een succesvolle dirigent, vermogend en bereisd, Jimmy speelt bij de plaatselijke fanfare. Ze zijn broers, maar weten niet van elkaars bestaan. Tot Thibaut een beenmergdonor zoekt. En vindt. Door adoptie zijn hun levens totaal verschillend verlopen, maar hun liefde voor muziek brengt hen nader tot elkaar. Wanneer Thibaut het muzikale talent van Jimmy ontdekt, blijken de broers meer met elkaar gemeen te hebben dan gedacht. Toch loopt niet alles ineens op rolletjes. Want je krijgt het gevoel dat er wat neergekeken wordt op Jimmy's leven tot nu toe. Het wringt, want wat is er mis met een stel hobbyisten die in hun vrije tijd met plezier een instrument bespelen? Dit jeukt ook duidelijk bij Jimmy die zich keer op keer bewust wordt van alles wat hij niet heeft bereikt door zijn levensomstandigheden en zich minderwaardig voelt.



Maar eind goed al goed. De finale is voorspelbaar maar sympathiek. Oh ja, niet vergeten je zakdoek mee te nemen!

| | |
|-----------------|---|
| Datum: | vrijdag 8 mei 2026 |
| Tijd: | 20.00 tot 22.00 uur |
| Plaats: | Johanneskerk, Serooskerke |
| Leiding: | Leny en Izaäk Geschiere |
| Contactpersoon: | Han Lobbezoo / hankie@zeelandnet.nl 0118 - 592033 |

Spirituele wandeling in het Veerse Bos

In het voorjaar van 2026 gaan wij weer genieten van de natuur. We doen dit door middel van een wandeling in het Veerse Bos. Een IVN gids zal ons meenemen op deze wandeling en ons het één en ander vertellen over de natuur. Ds. Nelleke van der Linden gaat ons hierbij spiritueel terzijde staan. We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee op de parkeerplaats aan de Kraaienestweg.

| | |
|-----------------|---|
| Datum: | dinsdag 12 mei 2026 |
| Tijd: | 19.00 uur |
| Startplaats: | Parkeerplaats Kraaienestweg Veere |
| Leiding: | IVN gids - Ds. Nelleke van der Linden |
| Contactpersoon: | Elly Wisse - ellywisse@zeelandnet.nl 06- 42781822 |



© foto: a3franke



Collecteopbrengsten

| | | | |
|----------|---------|------------------|----------|
| 15 maart | Veere | KiA Moldavië | € 181,10 |
| | | Kerk | € 167,60 |
| 22 maart | Gapinge | KiA Burkina Faso | € 170,32 |
| | | Kerk | € 119,39 |
| 29 maart | Veere | Diaconie | € 162,60 |
| | | Kerk | € 188,17 |
| 2 april | Gapinge | Rode Kruis | € 85,30 |
| | | Kerk | € 84,30 |
| 5 april | Veere | KiA India | € 285,35 |
| | | Kerk | € 324,27 |

Er is een gift van € 250,- ontvangen voor de kerk (Veere)



© foto: a3franke



Waar collecteren wij voor

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie.

Veere Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05
Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44
Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.

19 april

1e collecte: S.O.V. -Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere

Eén van de vaste projecten van de SOV is de kleine kraamkliniek in Brufut, Gambia. De Nederlandse Thea Mom zwaait daar de scepter en werkt nauw samen met de Gambiaanse verloskundige Maria Soof. Behalve het werk in de kraamkliniek, bekommeren zij zich om de gezondheid van mensen in de wijde omtrek. Malaria is een veel voorkomende ziekte in Gambia. Het slapen onder een klamboe houdt de malariamug op afstand. Wij zouden heel blij zijn als wij, net als vorige jaren, weer een groot aantal extra grote klamboes zouden kunnen laten maken door de kleermakers in de grote stad Serrekunda in Gambia. Onder elke klamboe slapen minimaal 3, maar vaak wel 4 of 5 kinderen. Eén klamboe kost €10,-

De meeste malariaslachtoffers vallen onder zwangere vrouwen en kinderen van 0 tot 5 jr. Het is veel beter én goedkoper om malaria te voorkomen, dan veel geld te besteden aan de medicijnen om deze dodelijke ziekte te genezen. Er is nu ook gestart met vaccineren tegen malaria, wat natuurlijk een goede ontwikkeling is. De vaccinatie zal 35% bescherming bieden en zal een paar maal moeten worden herhaald. Het gebruik van de klamboe blijft daarom belangrijk! Het zou geweldig zijn als we de kleermakers in Serrekunda de komende tijd veel werk kunnen bezorgen!

Ook ondersteunt Thea Mom (en dus ook de SOV) een in de buurt van Brufut gelegen oogkliniekje. Oogarts Karafa Marong verricht daar staaroperaties, waarvoor een eigen bijdrage van €25 per operatie wordt gerekend. Voor de meeste Gambianen een onoverkomelijk bedrag. Met uw bijdrage in de collecte van 19 april, kan het zicht van veel mensen een stuk helderder worden. Klamboes en staaroperaties...beide van groot belang voor het welzijn van de Gambianen.

2e collecte: Kerk



26 april

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk





3 mei

1e collecte: KiA Myanmar noodhulp aan vluchtelingen

Kliniek biedt noodhulp aan vluchtelingen uit Myanmar: Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot, net over de grens, verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan mensen die geen geld hebben. Ook wordt vanuit mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg, fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300 patiënten. Mensen worden geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden. Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op een landmijn stapte. Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen. Kinderen zonder registratiepapieren krijgen een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want daarmee krijgen ze recht op onderwijs en gezondheidszorg. <https://vimeo.com/1062356654>



2e collecte: Kerk

10 mei

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

14 mei (Hemelvaart)

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

17 mei

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk





Kerkdiensten

De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur
Alle diensten worden uitgezonden via "Kerkdienstgemist.nl"

19 april

Veere ds. J. Schellevis (Goes)
collectes: S.O.V. en Kerk



26 april

Gapinge ds. M.A.H. Rolfes (St. Maartensdijk)
collectes: Diaconie en Kerk

3 mei

Veere ds. M.J. Wisse ('s Heer Arendskerke)
collectes: KiA Myanmar en Kerk

4 mei 19.00 uur *Dodenherdenking*
Veere ds. Michiel de Zeeuw



10 mei

Veere ds. J. van de Putte (Zierikzee)
collectes: Diaconie en Kerk

14 mei *Hemelvaartsdag*
Gapinge ds. Michiel de Zeeuw
collectes: Diaconie en Kerk



17 mei

Veere ds. C. Weijs (Eindhoven)
collectes: Diaconie en Kerk



Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 16 mei 2026
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 7 mei !
Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl