



PSALMENWANDELING IN VEERE

Deze zomer zijn er in Zeeland twee Psalmenwandelingen. De eerste is op zaterdag 2 juli vanuit de Kleine Kerk in Veere. Het programma duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Na de inloop in de Kleine Kerk is er om 14 uur een wandeling van ongeveer anderhalf uur, onderbroken door enkele rustmomenten met gedichten. Vervolgens is er een pauze voor onderlinge ontmoeting. Daarna wordt het programma afgesloten met een middaggebed in de Kleine Kerk. Het thema van de wandeling en van het

middaggebed is steeds een Psalm. In Veere zal dat Psalm 27 zijn. Aan de Psalmenwandeling in Veere wordt meegewerkt door Marjolein de Wit (fluit), Jos Vogel (orgel) en ds Louis Wüllschleger (gesproken woord).

Doel

De Psalmenwandelingen zijn bedoeld om de inhoud van de Psalmen dicht bij mensen te brengen en ze de bemoediging ervan te laten ervaren. Het is een laagdrempelige activiteit die zich afspeelt op het grensvlak van Bijbel en cultuur.

Collecte

Deelname aan de Psalmenwandelingen is gratis. Door de royale steun van enkele sponsors kan de opbrengst van de collecte volledig worden bestemd voor een goed doel. In Veere doen we mee met het project van de classis Delta en de boekenmarkt die in Veere gehouden wordt: we bestemmen de collecte speciaal voor de opvang van straatkinderen in Yogyakarta op Java.

Aanmelding

Het is vanwege de logistiek belangrijk dat deelnemers zich van tevoren even melden: dat kan via het e-mailadres psalmenwandelingen@gmail.com. Via dit adres is ook nadere informatie aan te vragen. Verder is er informatie te vinden op de Facebookpagina Psalmenwandelingen en op de website van Geloven in de Delta.