

Als nieuw ...

Veertigdagentijd 2025



Als nieuw
Veertigdagenkalender
2025

Voorwoord

ALS NIEUW.... LEVEN IN HET LICHT!



De Veertigdagentijd is voor ons een periode van inkeer, vertraging, bezinning. Er is dan ook nogal wat om ons over in te keren en te bezinnen, en wie dat bewust doet, vertraagt dan vanzelf. We bouwen daarmee energie op. Want voor het leven dat in de vroege ochtend van Pasen in een nieuw daglicht en in

een ongekende stroomversnelling komt, hebben we ook echt onze energie wel nodig; er zal een radicale ommekeer plaatsvinden: de dood zal niet meer het laatste woord hebben!

Voor wie waarlijk Pasen viert, is vertraging en bezinning tevoren dus onmisbaar. Daarbij helpt dit boekje, deze kalender van de Veertigdagentijd. Er staat per dag iets om te lezen in, plus een Bijbelleesrooster dat u steeds weer een stap verder brengt op de weg naar het nieuwe leven en het nieuwe licht.

Zo gaan we met elkaar op weg, de weg door het duister naar het licht. Want voordat het Pasen kan worden zal er duisternis zijn, toenemend in de Stille Week, en vooral op Goede Vrijdag. Dan staan we stil bij het lijden van de Heer -en daarmee verbonden ook bij het lijden van zoveel mensen in deze wereld en bij ons eigen lijden. Voor wie al het lijden waarlijk onder ogen wil zien is inkeer, bezinning en vertraging echt hard nodig.

Maria Opgelder, pastor van de PKN Vrouwenpolder en Kleverskerke

Kerkdiensten 40 dagentijd Serooskerke

5 maart	19.00 uur	Vesper	Liturgiecommissie
9 maart	10.00 uur	Invocabit	Ds. G. J. Smit
12 maart	19.00 uur	Vesper	Liturgiecommissie
16 maart	10.00 uur	Reminiscere	Ds. N. van der Linden
19 maart	19.00 uur	Vesper	Liturgiecommissie
23 maart	10.00 uur	Oculi	Ds. N. van der Linden
26 maart	19.00 uur	Vesper	Liturgiecommissie
30 maart	10.00 uur	Laetare	Ds. G. H. Offringa
2 april	19.00 uur	Vesper	Liturgiecommissie
6 april	10.00 uur	Judica	Ds. N. van der Linden
9 april	19.00 uur	Vesper	Liturgiecommissie
13 april	10.00 uur	Palmpasen	Ds. R. Poesiat
17 april	19.00 uur	Witte Donderdag HA	Ds. G. Ruitenber
18 april	19.00 uur	Goede Vrijdag	Ds. N. van der Linden
20 april	06.00 uur	Paaswake	Ds. G. Ruitenber
20 april	10.00 uur	Pasen	Ds. N. van der Linden

Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk: pkn-serooskerke.nl

Kerkdiensten 40 dagentijd Gapinge en Veere

5 maart	19.30 uur	Gez. dienst in Gapinge	Vesper Aswoensdag	Bijzondere diensten commissie
9 maart	10.00 uur	Gez. dienst in Gapinge	1 ^e 40dagentijd	Ds. M.E.G. de Zeeuw
12 maart	18.00 uur	'de Korenmaat'	Biddagmaaltijd	KIA groep
16 maart	10.00 uur	Gez. dienst in Veere	2 ^e 40dagentijd	Ds. M.E.G. de Zeeuw
23 maart	10.00 uur	Gez. dienst in Gapinge	3 ^e 40dagentijd	Ds. G.J. Smit
30 maart	10.00 uur	Gez. dienst in Veere	4 ^e 40dagentijd	Ds. K. van der Jagt
6 april	10.00 uur	Gez. dienst in Veere	5 ^e 40dagentijd	Mw. L. de Muijnck
13 april	10.00 uur	Gez. dienst in Gapinge	Palmpasen	Ds. M.E.G. de Zeeuw
17 april	19.30 uur	Gez. dienst in Gapinge	Witte Donderdag HA	Ds. M.E.G. de Zeeuw
18 april	19.30 uur	Gez. dienst in Gapinge	Goede Vrijdag	Ds. M.E.G. de Zeeuw
19 april	21.30 uur	Gez. dienst in Gapinge	Stille Zaterdag	Ds. M.E.G. de Zeeuw
20 april	10.00 uur	Gez. dienst in Veere	Pasen	Ds. M.E.G. de Zeeuw

Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk: pkn-gapinge-veere.nl

Kerkdiensten 40 dagentijd GKV Vrouwenpolder

9 maart	10.00 uur	Kerkdienst HA	G. Messelink
12 maart	19.30 uur	Biddagdienst	K. de Putter
16 maart	10.00 uur	Kerkdienst	R. Venderbos
23 maart	10.00 uur	Kerkdienst	Nog niet bekend
30 maart	10.00 uur	Kerkdienst	H. Koppelaar
6 april	10.00 uur	Kerkdienst	Nog niet bekend
6 april	15.00 uur	Kerkdienst	Nog niet bekend
13 april	10.00 uur	Kerkdienst	Ds. Wisselink
18 april	19.30 uur	Kerkdienst Goede Vrijdag	Nog niet bekend
20 april	10.00 uur	Kerkdienst Pasen	Nog niet bekend

Kijk voor actuele informatie op de website: www.vrouwenpolder.gkv.nl

In de 40dagentijd worden er gezamenlijk met de PKN gebedsdiensten gehouden in de Pelgrimskerk van de PKN in Vrouwenpolder.

Kerkdiensten 40 dagentijd PKN Vrouwenpolder

5 maart	19.30 uur	Gebedsdienst Aswoensdag	Com. Eredienst
9 maart	10.00 uur	1 ^e 40 dagentijd	Ds. B. de Haan
14 maart	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
16 maart	10.00 uur	2 ^e 40dagentijd	Pastor M. Opgelder
21 maart	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
23 maart	10.00 uur	3 ^e 40dagentijd	Ds. van Ginhoven
28 maart	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
30 maart	10.00 uur	4 ^e 40dagentijd	Ds. M. van Manen
4 april	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
6 april	10.00 uur	5 ^e 40dagentijd	Ds. J. Schellevis
11 april	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
13 april	10.00 uur	6 ^e 40dagentijd Palmпасen	Ds. van Vliet
14 april	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
15 april	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
16 april	19.30 uur	Gebedsdienst	Com. Eredienst
17 april	19.30 uur	Witte Donderdag HA	Pastor M. Opgelder
18 april	19.30 uur	Goede Vrijdag	Pastor M. Opgelder
19 april	19.30 uur	Stille Zaterdag	Com. Eredienst
20 april	5.30 uur	Paasvroegdienst	Pastor M. Opgelder
20 april	10.00 uur	Pasen	Pastor M. Opgelder

Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk: www.pelgrimskerk-vrp.nl

Woensdag 5 maart

...40

Joel 2:12/17

¹²Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen. ¹³Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. ¹⁴Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God.

¹⁵Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst.

¹⁶Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen,
ook de kleintjes aan de borst.

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed,
laat de bruid het slaapvertrek verlaten.

¹⁷Priesters, dienaren van de HEER,
hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal.



Donderdag 6 maart

...39

Kom zing het lied van Eva,
de bron vol levenskracht,
en zing het lied van Sara
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die 't bevel
om jongetjes te doden
teniet doet bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Esther
die massamoord voorkomt.

Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Kom zing het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria's
die steeds Hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus' tafel gaan.
Lied 738



Vrijdag 7 maart

...38

Collecte informatie Kerk in Actie China – Toevluchtsoord voor migranten in nood

Het verhaal van Sarah:

“Ik kom uit de Filipijnen, ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik heb als hulp in de huishouding in Hongkong gewerkt, om voor mijn gezin te kunnen zorgen. Maar, ik kreeg geen salaris en mijn werkgeefster beschuldigde mij van diefstal. Gelukkig verwees de politie mij door naar Bethune House. Daar werd ik liefdevol opgevangen en kreeg ik juridische hulp bij de rechtszaak die tegen mij was aangespannen. Ook kreeg ik heel veel steun van de andere vrouwen die hier worden opgevangen. Na tien bange maanden werd ik gelukkig vrijgesproken en kon ik terug naar mijn gezin!”

Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding, en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.



De collecte voor Kerk In Actie op 9 maart is bestemd voor dit project.

Zaterdag 8 maart

...37

Als Nieuw

De lente is gekomen
t is eindelijk vorstvrij.
De tuinen en de bomen:
ze staan als nieuw erbij.

Er staan alweer wat koeien
en schapen in de wei.
De eerste bloemen bloeien:
ze staan als nieuw erbij.

De blaadjes aan de bomen
zijn groen en zacht als zij.
Ze dromen lentedromen,
ze staan als nieuw erbij.

De vogels in hun nesten
leggen hun eerste ei.
Het eerste ei het beste,
het ligt als nieuw erbij.

Wij hebben ook gelezen:
De dood is weg, voorbij.
Want Jezus is verzezen,
hij is als nieuw bij mij.

Met Pasen kunt je 't horen,
de mensen zingen blij:
'Kom, word opnieuw geboren.
Je hoort als nieuw erbij!'

Marjet de Jong



Zondag 9 maart

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Op deze zondag staat Psalm 81 op het NBG-leesrooster. Deze Psalmtekst is natuurlijk ook te vinden in het Liedboek, in de prachtige en krachtige berijming van de hand van Willem Barnard. Mij treffen met name de slotzin van couplet 5 en de beginzin van couplet 6: aan ons wordt taal en teken, een antwoord gegeven.

We bevinden ons nog maar net in de Veertigdagentijd, afgelopen woensdag 5 maart was het Aswoensdag, de dag waarmee deze hele periode begint. We realiseren ons op Aswoensdag dat we vergankelijke mensen zijn, bij lange na niet volmaakt. Dat vergt op z'n minst dat we onze trots aan de kant zetten, want als we dat niet doen dan komen we echt niet tot die erkenning. Dus dat is toch een hele confrontatie met onszelf.

Wie zich bewust is van z'n eigen gebreken, mag des te meer openstaan voor de steun en de kracht die God geven wil, juist omdàt wij beperkt zijn -en afhankelijk van Hem. Laten we dat dus met beide handen en van harte van Hem aannemen. Bij Hem mogen we altijd terugkeren, hoe ver we soms ook afgedwaald kunnen raken. 'Keer maar terug', zegt Hij (couplet 14), 'want de woestenij zal bloeien'.



Bekrachtigd en getroost
gaan wij op weg.

Maandag 10 maart

...36

Gebed

Moge God ons zegenen
met onrust over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen
met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen
met tranen die we plengen
voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen
met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil
te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

Franciscaner zegenbede



Dinsdag 11 maart

...35

Vrede

Hoogdravend woord als zand in de ogen,
stenen voor brood, stem die niet telt.
Zomaar gebruikt, mar dikwijls gelogen.
Woord op de vlucht voor dood en geweld.

Vrede is niet als het waaien van wolken
boven ons hoofd, gaand op de wind.
Vrede krijgt kans als tussen de volken
ruimte ontstaat, vergiffenis wint.

Nu wijst een Mens ons betere wegen,
werk om te doen, leven te gaan.
Hij laat ons zien dat vrede een zegen
is op hoe wij in de wereld staan.

Vrede is oog voor zoekende mensen,
oor voor verdriet, blind voor wat hoort,
hart voor elkaar, wat anderen wensen.
vrede is nooit een vrijblijvend woord.

Vrede is vuur, een laaiend gegeven,
warmte die groeit, vlam in de nacht.
Vrede wordt niets als wij het niet leven.
Woord dat op onze invulling wacht.



Woensdag 12 maart

...34

Tekens van hoop

Kijk vooral naar de tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.
Volg de weg van gerechtigheid,
en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Morgen kun je beginnen.
De bron van leven stroomt altijd door.

Jurjen Breumer
Petrus 40dagen kalender 2024



Donderdag 13 maart

...33

Adem Uw Geest in mij

Adem Uw Geest in mij,
vul mij met nieuwe kracht.
Uw liefde zal mijn baken zijn
in alles wat mij wacht.

Adem Uw Geest in mij,
ook als ik mij verzet.
Mijn leven hier zal vurig zijn,
door U in vlam gezet.

Adem Uw Geest in mij,
dan leef ik zonder strijd,
aan alle ademnood voorbij
bij U God, voor altijd.

Sytze de Vries

Uit de bundel: Het liefste lied van overzee



Vrijdag 14 maart

...32

Collecte informatie Kerk in Actie De kliederkerk is er voor jong en oud

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk zijn met alle leeftijden. Het brengt jong en oud, niet gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.



De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

Extra collecte 16 maart: 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'.

Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. Mensen zijn bang, moe en wanhopig. Toch blijven we geloven in een betere toekomst. Kerken ter plekke spelen hierbij een onmisbare rol. Kerk in Actie steunt hen bij noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en werken aan vredesopbouw.

De collecten voor Kerk In Actie op 16 maart zijn bestemd voor deze projecten.

Zaterdag 15 maart

...31

Knutsel een bril, waardoor de wereld er 'Als nieuw' uitziet...

Maak een vrolijke bril en teken in de glazen iets wat met een nieuw begin te maken heeft

Nodig:

- de afbeelding van het brilmontuur op dik papier, of op karton geplakt.
- Stiften, kleurpotloden



Zondag 16 maart

Psalm 32: Er is bevrijding en vergeving.

Deze weken mogen we gedenken dat Jezus voor ons stierf aan het kruis. En dankzij dit offer mogen wij vergeving en redding ontvangen.

Dit is een bekende waarheid voor ons. Maar sta je er wel eens echt bij stil? Neem je de tijd om vergeving te vragen en dankbaar te zijn voor het offer van Jezus?

De kruisiging van Jezus kan verschillende emoties bij je oproepen; boosheid, verdriet, dankbaarheid, bescheidenheid, etc.

Al deze emoties zijn logisch en goed. Het is belangrijk om er soms bij stil te staan hoe heftig en verdrietig de kruisiging was...

Juist zodat we beseffen hoe groot Gods genade is!

We mogen best verdrietig zijn over Jezus' sterven.

Maar ik denk dat we hierin niet hoeven te blijven hangen.

Uiteindelijk is Jezus gestorven voor onze verlossing!

Daar mogen we dankbaar voor zijn en van genieten.

En bovenal daar mogen we God voor prijzen!

Zoals psalm 32 ook mooi omschrijft; er is bevrijding in vergeving.

Dankzij de genade en vergeving van God worden wij vrij gemaakt.

Hierdoor kunnen wij rusten.

Wij mogen rusten in de wetenschap dat wij zijn bevrijd!

Wanneer wij zondigen mogen wij rust vinden in de wetenschap dat

God ons vergeeft, wanneer wij nederig om vergeving vragen. Wat

een ongelooflijke genade dat wij deze geruststelling kregen!

Zo mogen wij, vanuit de rust en dankbaarheid die wij ervaren door

vergeving, ons inzetten om het goede te doen in ons leven.

Wetende dat God met ons mee gaat en ons zal vrijmaken van de

fouten die wij gaandeweg maken.

Maandag 17 maart

...30

Gebed

Ik zoek, ik vind,
Ik luister, ik roep,
Ik neem, ik geef,
Ik ga en ik val.

Ik faal, ik zink,
Ik struikel, ik lijd,
Ik verdwaal, ik stik,
Ik val en ik word stil.

Ik huil, ik roep,
Ik beken, ik kniel,
Ik zoek, ik worstel,
Ik word stil en ik leg af

Ik geef, ik buig,
Ik smeeek, ik bid
Ik kom, ik geef,
Ik leg af en ik rust.

Ik rust."



Dinsdag 18 maart

...29

Het kost niet zoveel ...

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken,
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zo iets kan opeens de zon laten schijnen,
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel een hand uit te steken,
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning,
al was deze moeite voor u maar slechts klein.

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen,
voor de mens om je heen in zijn vreugd en verdriet.
Wees blij, dat je zo wat kunt doen voor een ander!
Of is die ander je naaste soms niet?

Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder,
of alleen maar een zachte druk van een hand.
't Is vaak voor de ander of hij heel even in een klein stukje paradijs
aanbelandt.

Het kost toch zo weinig om een andere te geven,
iets wat je zelf toch zo heel graag ontvangt. Liefde!
Alleen maar door wat weg te schenken,
krijg je meer terug, meer dan je ontvangt.

Oh, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten,
die arm om je schouder, de hulp die je bood.
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig,
maar in wezen is het ontzag'lijk groot!

Gedicht uit een Catharijneverhaal

Woensdag 19 maart

...28

Verdriet vraagt een eigen taal.

Voor iemand die pijn in zich meedraagt,
werkt de gewone omgangstaal niet.

'Hoe gaat het met je' is een non-vraag.

'Het komt allemaal wel goed' is helemaal vreselijk.

Helemaal niets zeggen is ook lastig.

Een attentie brengen,

iets lekker aan de deur zetten werkt misschien.

Of bedenk zelf iets dat bij jou past,

beter wat kleins dan wat groots.

God heeft ons meer taal gegeven dan alleen woorden.

Liefst zou ik iemand een visioen schenken.



Donderdag 20 maart

...27

Ontvang de zegen van God voor vandaag:
dat het land ons vrucht mag geven,
dat de zon ons hart verwarmt,
dat wij zijn liefde gaan beleven,
op deze nieuwe dag.

Ontvang de zegen van God voor vannacht:
dat de sterren ons verlichten,
dat de rust ons zacht omarmt,
dat zijn kracht ons op zal richten,
na elke nieuwe nacht.

Ontvang de zegen van God voor elkaar:
dat ons hart brandt voor de ander,
dat ons woord zijn vrede zaait,
dat het werk van onze handen
zijn schepping mooier maakt.
Ontvang de zegen van God voor vandaag.

Een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid



Vrijdag 21 maart

...26

**Collecte informatie: Moldavië
Kerken geven kinderen toekomst**

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen op in de 45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 1400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee?



De collecte voor Kerk In Actie op 23 maart is bestemd voor dit project.

Zaterdag 22 maart

...25

M	K	L	E	O	P	A	S	D	E	N	E	E	T	S
O	A	E	N	G	E	L	E	N	J	E	Z	U	S	A
R	H	R	K	L	E	D	I	N	G	F	A	R	G	B
G	A	L	I	L	E	A	R	U	E	D	E	N	W	B
E	L	G	E	A	L	E	M	E	H	G	I	S	E	A
N	E	E	B	E	M	T	I	W	N	G	R	T	N	T
E	P	G	L	D	A	A	R	A	N	G	K	A	T	I
S	I	R	I	W	A	N	G	I	E	I	A	D	E	R
N	C	O	K	L	E	S	V	D	R	A	A	D	L	U
E	S	E	S	W	U	E	A	H	A	K	O	O	D	W
T	I	T	E	A	B	A	C	G	E	L	D	D	E	U
E	D	O	M	D	N	S	E	E	R	V	E	E	P	E
O	R	M	R	T	R	S	T	A	A	L	P	N	G	E
V	E	A	E	E	E	O	P	G	E	S	T	A	A	N
S	A	T	V	A	A	N	W	A	C	H	T	E	R	S

In deze zoekpuzzel moeten onderstaande woorden (horizontaal, verticaal en diagonaal) worden doorgestreept:

**aardbeving bliksem emmausgangers deur discipel doden engelen
galilea gedaante geld gegroet ging graf hemel jesus kleding kleopas
mariamagdalenamorgen opgestaan plaats raad sabbat sneeuw stad
steen verschrikt voeten vrees vrouwen wachters wentelde wit**

Als alles goed gebeurt, blijven er nog letters over, maak daarmee een zin, waarmee vroeger de christenen elkaar met Pasen begroetten.

Zondag 23 maart

Waak op

Op het leesrooster staat voor deze zondag Jesaja 51: 9 – 16 . Het gedeelte ademt een groot vertrouwen uit in de Here, onze God.

In een tijd dat we bang worden gemaakt voor oorlogsdreiging en opgeroepen worden om ons te wapenen voor donkere tijden en duistere vijanden spreekt de profeet van vertrouwen. Hij roept de Eeuwige op om over ons te waken en in een adem getuigt hij van de kracht en de trouw van de Schepper.
'Ik , Ik ben het , die u troost' klinkt het.

Machtige woorden zijn het waarmee dit gedeelte wordt afgesloten: Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand je heb ik u bedekt.

Waarom zouden we bang zijn? Wat maken we ons druk om tirannen en geweld? Vertrouw op de Eeuwige , want vergeet niet dat Hij uw maker is, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte.

Kunnen we in dit vertrouwen leven. Ook in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen, het bevrijdingsfeest bij uitstek?



Maandag 24 maart

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn.
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.



En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks, altijd.

Amen. Amen.

NLB 1006; tekst Gerard van Midden

Dinsdag 25 maart

...23

In het leven moet je in vijf richtingen kijken:

Vooruit:

om te weten waar je heen gaat

Achteruit:

om te weten waar je vandaan komt

Omlaag:

om niemand te vertrappen

Naast je:

om te zien wie er voor je is in moeilijke tijden

Omhoog:

om te onthouden dat er altijd iemand is die over je waakt
en je beschermt



Woensdag 26 maart

...22

De eerste stap naar een mooier leven

Een man vond een heel oud boek. In het boek stond het verhaal over de 'steen van verandering'. Een steen die ieder metaal kon veranderen in puur goud. De 'steen van verandering' zou een kiezelsteen zijn, die er net zo uit ziet als alle anderen. Het geheim was dat deze steen warm aan zou voelen.

De man besloot op zoek te gaan naar de steen. Hij verkocht zijn bezittingen, kocht een aantal eenvoudige benodigdheden, kampeerde aan de kust en begon met zoeken.

De man beseftte dat hij de kiezels na het voelen niet terug kon leggen. Dan zou hij dezelfde kiezels te vaak op gaan pakken. Dus als hij een koude kiezel pakte, gooide hij deze in zee. Hij deed dit de hele dag en vond de 'steen van verandering' niet. Maar hij ging door. Dagen werden weken. En weken werden maanden.

Op een dag pakt hij een steentje en deze was warm. De man gooide voordat hij het zich realiseerde de 'steen van verandering' in zee.

Hij had zo'n sterke gewoonte gecreëerd om iedere kiezel in zee te gooien, dat hij de gouden kans die voorbij kwam niet meer zag.

Blijf altijd waakzaam voor de mogelijkheid die verschijnt.



Donderdag 27 maart

...21

Vrede is jouw naam

Visioen voor mensen,
Vrede is jouw naam!
Liefde zonder grenzen.
Weg om in te slaan.
Huis om aan te bouwen.
Uitzicht dat ons wenkt
in het vast vertrouwen,
dat God toekomst schenkt.
In het vast vertrouwen,
dat God toekomst schenkt.

Visioen voor mensen,
vrede is jouw naam!
Opdracht zonder grenzen.
Licht om in te staan.
Dat wij dát bewaren ,
ondanks de woestijn,
tot dat onze aarde
uw sjaloom zal zijn.
Totdat onze aarde
Uw sjaloom zal zijn

*Deze tekst kan worden gezongen op de melodie van
'Land of Hope and Glory'.*

Vrijdag 28 maart

...20

Collecte informatie: Colombia**Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken**

Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding volgen. Op het dakterras kweken ze eigen groenten. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en krijgen de kracht om een beter bestaan op te bouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

Het verhaal van Justin (11 jaar): Ik kom hier graag, omdat we hier mogen laten zien hoe we ons voelen. Als ik me slecht voel, schrijf ik op hoe ik me voel. Ik leer hier ook hoe ik dingen beter kan doen. We doen veel creatieve dingen, zoals tekenen, vingerverven of verhalen schrijven. We hebben bij onze tekening een wens bij geschreven. Ik schreef: 'We delen, we respecteren elkaar en we gaan op een goede manier met elkaar om'. We leren hier over dingen die belangrijk zijn, zoals vriendschap, respect hebben voor elkaar, vriendelijk zijn, waarderen wat je hebt en van jezelf houden.



De collecte voor Kerk In Actie op 30 maart is bestemd voor dit project.

Zaterdag 29 maart

...19

Zacheüs

In het verhaal van Zacheüs zien we hoe iemand nieuw wordt . Het verhaal van de tollenaar, de belastinginner, uit de stad Jericho. De mensen moeten hem geld betalen, omdat het moet van de keizer. Maar Zacheüs vraagt meer geld dan nodig is, en houdt dat geld voor zichzelf. Zo wordt hij erg rijk maar niet bepaald geliefd. Niemand wil iets met hem te maken hebben, niemand groet hem op straat. Op een dag komt Jezus naar Jericho. Grote drommen mensen lopen uit om hem te begroeten. Zacheüs wordt nieuwsgierig en wil Jezus ook zien. Maar hij is niet zo groot en iedereen staat in de weg. Vlug klimt hij in een boom, zo heeft hij een mooi uitzicht. Daar komt Jezus aan met zijn vrienden. Voor de boom waar Zacheüs in zit, staat hij ineens stil. Hij zegt: "Zacheüs, kom naar beneden, vandaag wil ik jouw gast zijn."



Alle mensen zijn stomverbaasd, gaat Jezus met deze nare man mee, die man die alle mensen besteeft? Maar Zacheüs is trots, hij neemt Jezus mee naar zijn huis en geeft hem te eten. Hij is dolblij dat Jezus nu juist bij hem komt eten. En hij ziet in dat hij niet goed is geweest. Hij zegt tegen Jezus: "ik zal de helft van al mijn bezittingen aan de armen geven. Ik wordt een nieuw mens." Jezus antwoordt: " Ook jij bent een kind van God, het maakt niet uit hoeveel verkeerde dingen je hebt gedaan. Vandaag wordt alles nieuw bij jou. "

Zondag 30 maart

De ene bloem is de andere niet

*Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.
Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Een tijd om te ontvlammen en een tijd om te
verkillen.
Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te
weren.*

Prediker 3:4-5 (NBV21)

Het oude vervaagt En het nieuwe breekt aan Een fris begin met Schone moed Flarden van wat er was Het eerder nog voelbaar Uitreikend naar wat komen gaat
--

De vogeltjes fluiten, de bollen breken open en de dagen worden langer; Het is lente en de natuur ontwaakt. Een seizoen waarin regen afgewisseld wordt door warme zonnestralen en waar pril begin ons eraan herinnert dat uit het donker iets moois kan ontstaan.

Er is een tijd om te lachten en om te huilen en in de lente laat de natuur ons dat zien. Waar de ene boom nog dode takken heeft en nog even doorwintert, zijn er andere bomen waaraan voorzichtige knoppen zich openen of die knallend in bloei staan vol kleurige bloesem. Waar de een zijn tuin omspit en de bloemetjes buiten zet bij de eerste zonnestralen van de prille lente, wacht een ander liever tot er wat meer zon, warmte en ruimte is. Voor alles is een tijd.

Zowel de Prediker als de seizoenen leren ons dat we ons mogen overgeven. Dat we ruimte mogen maken voor het seizoen waarin we ons begeven, mogen volgen wat we nodig hebben en wat er in ons gebeurt.

De ene bloem is de andere niet. Elke bloem heeft eigen behoeften en grond om te kunnen bloeien. Zo is het ook met ons mensen. We zijn verschillend en mogen die verschillen omarmen en vieren. Ruimte maken voor ons eigen tempo, onze eigen behoeften en voorwaarden om te kunnen bloeien.

Wanneer we dat doen, komt er ruimte. Ruimte om te groeien.
Ruimte om open te breken wanneer de tijd rijp is.

Een tijd voor alles, gebeden, gedichten & gedachten in elk seizoen door Laurien Blom

Maandag 31 maart

...18

Uw zegen over de komende dag

Wij vragen uw zegen over de komende dag,
Heer van al wat leeft.

Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling.

Houdt in ons de hoop levend
op een betere wereld
en geef ons de kracht
om daar vandaag aan te werken.

Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn.

Maak ons bereid
met elkaar te delen
wat het leven biedt.

Geef ons een open oog
en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is ,

Naar het voorbeeld
en in de kracht
van Jezus, uw Zoon.

Amen



Dinsdag 1 april

...17

De smaak van honing, geur van wijn

De dromers gaan de mensheid voor.
Het morgenlicht breekt bij hen door
en wat zij zien zal toekomst zijn:
de smaak van honing, geur van wijn.

De zangers zullen een nieuw lied
inzetten tegen het verdriet,
want zij bezingen wat zal zijn:
de smaak van honing, geur van wijn.

De dichters leven van het woord
wat eens de schepping heeft gehoord,
dat nu al is wat straks zal zijn:
De smaak van honing, geur van wijn.

Zo raakt uw Geest ons mensen aan
en wekt ons op weg te gaan,
naar wat uw toekomst eens zal zijn:
De smaak van honing, geur van wijn.

Alfred C. Bronswijk
Uit: *Rakelings Nabij*



Woensdag 2 april

...16

Echo

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: 'Ahhhh'. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die 'Ahhhh' roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: 'Wie ben jij?' en hij krijgt als antwoord: 'Wie ben jij?'. Hij wordt kwaad en roept: 'Je bent een lafaard' waarop de stem antwoordt: 'Je bent een lafaard'. Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: 'Zoon, let op' en roept: 'Ik bewonder jou'. De stem antwoordt: 'Ik bewonder jou'

Vader: 'Jij bent prachtig' en de stem: 'Jij bent prachtig'
De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: 'De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven...

Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!

Mark Verhees

'100 spreuken die je leven verrijken'



Donderdag 3 april

...15

tekst: D. Pruiksmas - muziek: G. van Amstel

refrein

Wij gaan op reis langs de weg van ver - lan - gen.
 Ga met ons mee langs de beel - den van hoop.
 Wij gaan op reis langs de weg van ver - lan - gen.
 Ga met ons mee langs de beel - den van hoop.

couplet

1. In het be - gin klin - ken woor - den van le - ven,
 bloe - men van hoop bloei - en in de woes - tij n .
 Want on - ze Heer heeft het kwa - de ver - dre - ven
 toen Hij koos om een mens te — zijn.

Blijf niet te lang in het land van verloren
 Denk toch goed na en wordt wie je bent
 Want uit Gods liefde wordt ieder geboren
 Hij is de ene, de God die ons kent.

God heeft de wereld aan mensen gegeven
 Zodat de aarde een wijngaard wordt
 Hij is de landman, zo staat er geschreven
 En in zijn wijngaard komt niemand tekort.

Vrijdag 4 april

...14

Collecte informatie: De kracht van Bijbelverhalen In de Golfstaten

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten is een tegenovergestelde trend zichtbaar. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië, en de Filippijnen. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven.

Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten, die daaruit kracht en hoop putten. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.



De collecte voor Kerk In Actie op 6 april is bestemd voor dit project.

Zaterdag 5 april

...13

Palmpaasstok

Zondag 13 april is het Palmpasen. Dan worden er palmpaasstokken gemaakt. Hieronder de betekenis van alle attributen.

Kruisje Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, avond). Deze wordt ook wel vervangen door een horizontaal zonnerad.



Palmtakken Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.

Het broodhaantje

Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De

haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).

Eitjes Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).

30 rozijnen Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.

12 pinda's Verwijzen naar de twaalf apostelen.

Zondag 6 april

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd



De vriend van dag en nacht

**Ik ben de vriend van dag en nacht: Ik zal er zijn.
Voor elke nood, voor elke klacht: Ik zal er zijn.**

**Een vriend in voor- en tegenspoed: Ik zal er zijn.
Die altijd voor je opendoet: Ik zal er zijn.**

**Klop en mijn deur zal opengaan: Ik zal er zijn.
Vraag en mijn hart zal openstaan: Ik zal er zijn.**

**Bons op mijn deur en schaam je niet: Ik zal er zijn,
in levensangst, in zielsverdriet: Ik zal er zijn.**

**Word je tot ongeloof bekoord: Ik zal er zijn.
Een man een man, een woord een woord: Ik zal er zijn.**

**Voor elk verlangen, elk gemis: Ik zal er zijn,
de God die altijd met je is: Ik zal er zijn.**

**Dit is je troost, je zekerheid: Ik zal er zijn.
Dit is mijn naam, nu en altijd: Ik zal er zijn!**

Maandag 7 april

...12

Goede God,

Dag in dag uit
ontvangen wij van U het bestaan.
Alles wat leeft komt voort uit uw hand.
Uw Geest bezielt alles wat adem heeft.
Bij het begin van deze dag
richten wij ons tot U.
Houd in ons het geloof levend
dat Gij ons roept om beheerder te zijn
van uw schepping.
Geef dat wij deze opdracht
niet uit het oog verliezen en
laat ons toch niet voorbijzien
aan de kansen die deze dag ons biedt.
Geef uw zegen aan ons werk.
Blijf bij ons Heer, vergeet ons nooit.
Amen

Uit: Al de dagen van ons leven - Thuis bidden



Dinsdag 8 april

...11

Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.



Woensdag 9 april

...10



Donderdag 10 april

...9



1 Al - les wat o - ver ons ge - schre - ven is
 gaat Gij vol - bren - gen in de veer - tig da - gen;
 de tien ge - bo - den en de veer - tig sla - gen,
 dit he - le le - ven dat geen le - ven is.

- 2 De schepping die voor ons gesloten was
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
 O zoon van David, wees met ons bewogen,
 het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
- 3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
 Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
 Gij hogepriester in der eeuwigheid.
- 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
 Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
 Ons is een loflied in de mond gegeven,
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Vrijdag 11 april

...8

Collecte afkondiging: Missionaire kansen met Pasen

Met het landelijke event *The Passion* komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van *The Passion* diverse initiatieven materialen aan. Kerken kunnen met een *Passion*pakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van het Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het *Passion*kruis organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal gemaakt.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen.

The Passion 2025 wordt live vanuit Terneuzen uitgezonden op Witte Donderdag 17 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.



De collecte voor Kerk In Actie op 13 april is bestemd voor dit project.

Zaterdag 12 april

...7

Vertel me eens Heer Jezus
Toen U op aarde was
Waarom geloofde niemand toen
Dat U de koning was
Met rijkdom, pracht en praal
Maar u kwam als een dienaar
Het armst van allemaal.

Vertel me eens Heer Jezus
U bent aan't kruis gegaan
Waarom hebben de mensen
U toen zo'n pijn gedaan ?

Ik wou hun zonden dragen
Ik wou alle pijn doorstaan
Voor alle stoute dingen
Die ook jij hebt gedaan.

Dank u wel Heer Jezus
Dat U dat deed voor mij
'k Wil altijd bij U blijven
U maakt mijn hart zo blij.
Dus laat ons samen spelen
In 't hemels koninkrijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk.



Zondag 13 april

Intentioneel leven. (doelbewust)

Men zegt dat je een gelukkiger leven krijgt als je je leven intentioneel inricht.

Dat wil zeggen dat je niet per dag bekijkt wat en hoe je het vandaag eens zult gaan doen, maar dat je ergens naar toe werkt volgens een langere termijn doel.

Jezus had de intentie om met ons de wijn nieuw te drinken in zijn Koninkrijk.

Met dat lange termijn-doel richtte hij zijn leven in.

Wij taxeren zijn leven niet zomaar als gelukkig, maar toch werd zijn vreugde daarin volmaakt.

Dat is een ander soort vreugde dan een roomsoes of een Netflix-serie.

Een mooi vooruitzicht kan helpen om vandaag al gelukkiger in te vullen.



Maandag 14 april

...6

Gebed

God, wij krimpen ineen
en willen het uitschreeuwen: zo gaat het niet goed!
De vervuiling, de uitputting,
de verwoesting van onze aarde.
Het geld, de lobby's, de macht van machtigen,
sluipmoordenaars.
Kinderen klampen ons aan,
we kunnen het onmogelijk niet verstaan.
Waar wachten we nog op?

Om rechtvaardigheid bidden wij,
Om eerlijkheid.
Dat we niet weggijken
maar inzien.
Dat we willen horen en voelen
wat onomkeerbaar is.

God, keer ons dan om.
Dat we woorden spreken
die waar zijn
En ons richten
op wie vrede brengt.



God belooft ons geen
dagen zonder pijn,
gelach zonder zorgen
en zon zonder regen.
Maar Hij belooft ons
kracht voor elke dag,
troost voor onze pijn
en licht op onze weg.

Dinsdag 15 april

...5

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaam.
Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,
om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in 't midden,
alles meer bewust te doen.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij te zijn in 't beloofde land!

*Dit gedichtje is overgenomen uit
Pluk het jaar!
Kindergedichten voor alle seizoenen*



Woensdag 16 april

...4

Matthäus Passion

Het lijden en sterven van Christus wordt in de Bijbel beschreven, luisteren kan minstens zo aangrijpend zijn. De Matthäus Passion biedt een prachtige muzikale vertelling, met uitvoeringen in kerken en op televisie. Ook thuis luisteren is een waardevolle optie, waarbij je in je eigen tijd en tempo kunt stilstaan bij het verhaal. Het is een bijzondere manier om de diepgaande reis van Jezus te overdenken.

Hoe wilt u/jij vandaag stilstaan bij het verleden en vooruitkijken naar de toekomst?



Donderdag 17 april Witte Donderdag

...3

Knieën die buigen
om voeten te wassen
Dienstbaar
het brood breken
De beker
rond laten gaan
Zo ging Jezus ons voor

God, leer ons
Uw woord verstaan
en doen als Hij.



Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

...2

De Heer wijst mij steeds de weg
Ik richt mijn blik op Hem
Hij zegt mij waar ik heen moet gaan,
Ik luister naar Zijn stem
Maar als ik niet meer verder kan,
En Hij draagt mij liefdevol en trouw,
Dan hoor ik geen verwijt of klacht
Alleen maar:
“kind, Ik houd van jou”



Zaterdag 19 april Stille Zaterdag

... **1**

De stilste dag in de geschiedenis van de wereld



Collecte informatie: Oekraïne
Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infra-structuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

Het verhaal van Zlata: “Toen de oorlog begon, vlogen de vliegtuigen boven ons huis en hoorden we veel schoten. De soldaten waren dichtbij en daarom moesten we vluchten. Nu wonen we tijdelijk in een ander huis, verder bij de frontlinie vandaan. Ik voel me hier thuis. We hebben een tuin, een schommel, en er zijn kassen en huisdieren. Ik help mijn vader en moeder om het land te bewerken. We kregen een zadenpakket van de kerk. Daarmee kunnen we genoeg groenten en aardappels verbouwen voor de komende tijd. Ik heb maar één grote droom: terug naar mijn oude huis en nooit meer bang hoeven zijn.”



De collecte voor Kerk In Actie op 20 april is bestemd voor dit project.

Zondag 20 april Eerste Paasdag

Sta op!

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
Kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.



Lied 630 uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk

Maandag 21 april Tweede Paasdag



God geeft jou...
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord
Ierse zegen

Bijbelleesrooster NBG 40 dagentijd 2025

- 5 maart - Joël 2:12-17
- 6 maart - Ester 4:1-17
- 7 maart - Ester 5:1-14
- 8 maart - Ester 6:1-14
- 9 maart - Psalm 81
- 10 maart - Ester 7:1-8:2
- 11 maart - Ester 8:3-17
- 12 maart - Ester 9:1-15
- 13 maart - Ester 9:16-26a
- 14 maart - Ester 9:26-10:3
- 15 maart - 1 Korintiërs 13:1-13
- 16 maart - Lucas 9:1-9
- 17 maart - Lucas 9:10-17
- 18 maart - Lucas 9:18-27
- 19 maart - Lucas 9:28-36
- 20 maart - Lucas 9:37-50
- 21 maart - Jesaja 50:4-11
- 22 maart - Jesaja 51:1-8
- 23 maart - Jesaja 51:9-16
- 24 maart - Jesaja 51:17-23
- 25 maart - Jesaja 52:1-6
- 26 maart - Jesaja 52:7-12
- 27 maart - Jesaja 52:13-53:6
- 28 maart - Jesaja 53:7-12
- 29 maart - Jesaja 54:1-10
- 30 maart - Jesaja 54:11-17
- 31 maart - Jesaja 55:1-13



- 1 april - Jesaja 56:1-8
- 2 april - Jesaja 56:9-57:6
- 3 april - Jesaja 57:7-13
- 4 april - Jesaja 57:14-21
- 5 april - Jesaja 58:1-5
- 6 april - Jesaja 58:6-14
- 7 april - Jesaja 59:1-8
- 8 april - Jesaja 59:9-15a
- 9 april - Jesaja 59:15-21
- 10 april - Psalm 36
- 11 april – Deut. 16:1-8
- 12 april – Deut. 16:9-17
- 13 april - Lucas 19:29-40
- 14 april - Psalm 67
- 15 april - Psalm 41
- 16 april - Lucas 22:1-13
- 17 april - Lucas 22:14-65
- 18 april - Lucas 22:66-23:56
- 19 april - Psalm 82
- 20 april - Johannes 1:1-17
- 21 april - Psalm 105:1-22

Colofon

De veertigdagenkalender 2025 "Als Nieuw" is een uitgave van de Protestantse kerken in Nederland te Gapinge, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Vrouwenpolder.

Als nieuw ...

Veertigdagentijd 2025

Als nieuw ...

Veertigdagentijd 2025

Als nieuw ...

Veertigdagentijd 2025